

Kerk Onderweg

1 juni tot 13 juli 2018 No. 5

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek



Foto van de maand



Tulpen

Elk voorjaar genieten we van het prachtige landschap met tulpen in onze omgeving. Wat is het toch een prachtige bloem. Verschillende kwekers hebben hun best gedaan veel verschillende bollen te kweken. Vandaag las ik nog dat er een bol geschonken is aan de 100 jarige Hoogovens (Tata Steel). De kleur is rood-oranje en het verbeeldt het vuur bij het maken van staal. De tulp werd "Staalmeester" gedoopt.

Oorspronkelijk komt de tulp uit Turkije. De naam tulp komt van het Perzische woord "tulband". De tulp werd in de 16e eeuw naar Nederland gebracht. Het was een extreem dure bloem en zeer zeldzaam. Vanaf die tijd is de tulpenhandel in Nederland van start gegaan.

In de 17e eeuw ontstond er hier rond de tulp een ware "bollengekte" (Tulpomania). De tulpenbollen werden plotseling het gewicht in goud waard. Slechts een korte tijd later stortte de prijs weer in, waarna er menig speculant failliet ging. Een soortgelijke trend doet zich vandaag aan de dag voor met de bitcoin.

Jaarlijks vind er een grote bloemenshow plaats in de Keukenhof: 7 miljoen bloembollen in bloei met wel 800 verschillende soorten tulpen. Ik herinner me een paar Franse vakantie vrienden die in de herfst bij ons op bezoek kwamen en naar de Keukenhof wilden. Ze waren helemaal verbaasd dat die tulpen alleen maar in het voorjaar bloeiden.

*Met groet,
John Oosterhuis*

Foto voorpagina: Gele tulpen, John Oosterhuis



Zomer

De zomer komt eraan! Tijd om op adem te komen. Niet alleen voor hen die werken of naar school gaan. Maar ook voor vrijwilligers in sportclubs en verenigingen, en ja ook voor gemeenteleden die actief zijn in de kerk is het fijn om het in de zomerperiode even rustiger aan te doen. Zelfs degenen die in de kerk wat activiteiten betreft wat meer aan de zijlijn staan hebben in de zomer soms minder behoefte aan bezoek bijvoorbeeld. Even afstand nemen van alles...

Wellicht een goede periode om je eens te bezinnen op hoe je omgaat met 'tijd'.

Maar je kunt ook anders naar tijd kijken. Tijd kun je ook ervaren als iets dat komt. Niet als iets dat je bezit en vervolgens kwijt raakt of verliest, maar als iets dat je voortdurend gegeven wordt.

Tijd krijg je. Ieder moment opnieuw. Zomaar gratis en voor niets. Uit genade. Tijd is niet iets dat je hébt, maar iets dat je ontvangt.

Als je het zo ziet, wordt alles opeens anders: de tijd gaat niet voorbij, maar de tijd komt! Je aandacht richt zich niet meer op de verleden tijd die voorbij is, maar op de toekomstige tijd, de tijd die je geschonken wordt.



Vaak gaan we ervan uit dat we een bepaalde tijdspanne tot onze beschikking hebben. De tijd is beperkt en we ervaren dat de dagen als zand tussen onze vingers wegglijpen, dat de jaren voorbij razen. "Wat gaat het hard", zeggen we tegen elkaar. En soms kun je het gevoel hebben dat iemand of iets je tijd in beslag neemt.

Het idee hierachter is dat een mens de tijd als het ware bezit. En die tijd tikt weg, vervliegt, raakt op den duur op. Wie zo over tijd denkt en praat, en ik denk dat we dat allemaal wel eens doen, heeft het eigenlijk voortdurend over de verleden tijd.

God geeft ons tijd. Tijd om te leven. Tijd om mens te zijn. Tijd om ieder moment opnieuw te worden wie we zijn, te groeien, recht te zetten, goed te doen.

De tijd is niet van ons. God schenkt het ons, ieder moment weer. Zomaar, om niet, maar niet: voor niets. God geeft ons tijd van leven om te léven. Met hart en ziel, als het even kan.

Een mooie zomertijd toegewenst!

Bij de kerkdiensten

3 juni is het Kruispunt dicht en is er de jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk, met als voorgangers ds. Suurmond en ds. Sondorp, **aanvang 10 uur**.

10 juni voorganger ds. Vonkeman

17 juni ds. Vonkeman, avondmaalsviering

24 juni is onze voorganger ds. Kick Bras

1 juli is de feestelijke viering met combo, waarin 7 mensen gedoopt worden en een huwelijk kerkelijk bevestigd (zie hieronder), voorganger ds. Vonkeman. Met een kleine receptie na natuurlijk!

Op 8 juli gaat mw. Jody v.d. Velde voor.

15 juli verwelkomen we Tjalling Huisman weer in ons midden.

Doopfeest 1 juli

Het blijft groeien, de doopviering van 1 juli a.s. We begonnen vorig jaar aan doopcatechese met drie jonge mensen. Daarna kwam er een dame op leeftijd die altijd al naar de kerk ging maar nog nooit gedoopt was. En toen nog een gezin met drie kinderen. De ouders willen dan ook hun huwelijk kerkelijk bevestigen. Dit Nederlands-Rwandeese gezin komt uit de katholieke traditie maar woont sinds een paar jaar hier en wil zich graag bij ons aansluiten. Chantal wil ook belijdenis doen bij ons, Toine zal als RK gastlid bij het Kruispunt horen. Hier zijn ze: Chantal Mujawambo (1985) en Toine Eetgerink (niet op de foto), met hun kinderen Giovanni, Marcello en Gabriëlla Eetgerink.



Mw. Gré den Heijer (1934) komt via de ouderenmiddag nu alweer jaren in het Kruispunt. Van jongs af aan ging ze met haar vader mee naar de kerk, maar aangezien haar moeder en later haar man niet gelovig waren, kwam er geen doop. 'Ik wil er helemaal bij horen,' zegt ze over haar doopaanvraag. Mw. den Heijer is weduwe en heeft vier kinderen en 3 kleinkinderen.



Dit zijn Marlies van de Velde, Laura Kuipers en Liban Mohamud.



Deze drie jonge mensen hebben zich afgelopen jaar verdiept in het christelijk geloof.

Laura Kuipers (1998) studeert gezondheidswetenschappen in Amsterdam. Door haar moeder meegebracht naar de

kerk, groeide in haar de vraag naar God en het geloof. Marlies van de Velde (2000) is door haar ouders als baby opgedragen aan God. Ook zij groeide op in het Kruispunt en kiest er nu zelf voor om zich te laten dopen. Zij heeft zojuist haar eindexamen afgelegd en hoopt in september aan de opleiding voor logopedie te beginnen.

Liban Mohamud (1981) komt uit een moslimgezin in Egypte maar groeide grotendeels op in Nederland. Via een tante maakte hij kennis met het christelijk geloof en besloot zich aan te sluiten bij het Kruispunt. Na enige jaren in Amsterdam, werkzaam in de horeca, leeft hij nu samen met zijn partner Hans in Velsbroek en is nog op zoek naar welke opleiding het beste bij hem past. Hij ziet uit naar zijn doop!

Diverse activiteiten

Sunrise velsbroek

Van 23 tot en met 27 juli is er weer Sunrise in Velsbroek. Allerlei sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren worden door Hart voor Velsbroek op het Asfalt georganiseerd. Het team is nog op zoek naar mensen die goed kunnen koken, organiseren, knutselen, foto's maken, EHBO-en, lunch verzorgen, flyeren en nog veel meer. Neem contact op met Berta (berta.menger@kpnmail.nl) als je meer wilt weten of mee wilt helpen.



Afscheid van de classis

De kerkorde van onze PKN is ingrijpend gewijzigd. Aanleiding daartoe is niet alleen de teruggang in vrijwilligers die de vergaderingen bemensen, maar ook de nieuwe kerkinitiatieven die overal opspringen. Om dat organisatorisch beter in te bedden, zijn allerlei structuren aangepast, na een lange adviesronde via de classes en kerkenraden.



Het aantal regionale samenwerkingsverbanden (classes) is teruggebracht van 75 naar 11, onder leiding van een zgn. classispredikant, in onze regio ds. Peter Verhoeff. Het afscheid van de bestaande classis Haarlem werd gemarkeerd op 19 april, met een mini symposium.

Mystieke teksten

We hebben de serie bijeenkomsten op vrijdagmorgen rond teksten uit de mystieke traditie afgesloten. Dag Hammerskjöld en Jan van Ruusbroec zijn ons wat bekender geworden. Elke keer waren we weer onder de indruk van de nauwkeurige wijsheid die iets vertelt over de omgang met God. Na de zomer gaan we verder. Kick Bras is gepromoveerd op Ruusbroec en kwam ons een keertje bijstaan in de besprekingen. Dank!



Feest van de Geest

Wat een feest, zeker op Hemelvaartsdag! Marleen van den Bergh nam met deze tentoonstelling afscheid van haar werk als beeldend kunstenaar. Daarom had ze bevriende kunstenaars uitgenodigd om mee te doen aan een theaterviering op Hemelvaart. Het maakte op velen een grote indruk, de bewegingen met en het verblijf in deze bijzondere 'bubble', gekoppeld aan het verhaal van Hemelvaart en wijze spreuken van Meester Eckhart. Voor anderen was het een brug te ver, deze combinatie van kunst, theater en liturgie. Zelf heb ik er enorm van genoten.

Kunst en theater putten vaak uit dezelfde creatieve bron als het geloof van de kerk. En dat raakte mij opnieuw. Elders staan foto's en er komt nog een filmpje van. De kunstroute tussen 11 kerken bracht weer allerlei nieuwe bezoekers mee. Dank aan de gastvrouwen en medeorganisatoren die dit mogelijk maakten!

Foto's op de pagina hierna.

NB: Enkele van de foto's op de pagina's van Velsbroek zijn gemaakt door VisualSusana ©.



Alle kunst is gebaseerd op het thema 'Levensadem'!



Links het banier uit de Dorpskerk, gemaakt door Stefan Witte.

In het Kruispunt bespeelt Javier een hangdrum, een koperen tokkelinstrument. Kunstwerken zijn van Marleen van den Bergh.



In the 'bubble' geeft kunstenaar en musicus Javier Murugarren in samenwerking met andere kunstenaars een performance.



Lintjes!

Bert en Carla van Dam hebben zich sinds hun vestiging in Velsbroek ingezet voor Het Kruispunt, Carla is één van onze ouderenbezoekers. Zij en Bert zijn ook 'koffieschen-



kers' geworden zodat we na de kerkdiensten elkaar hier kunnen ontmoeten. Ook zijn ze deel van het vrijwillige schoonmaakteam, dat elke week het kerkgebouw schoonmaakt. Daarnaast is Bert sinds een jaar of twee elke twee weken één ochtend betrokken bij de kledingbeurs, waar mensen met een minimum inkomen goede kleding kunnen kopen en bezoekers een luisterend oor vinden. Hij rijdt ook ouderen naar de kerk. Carla en Bert hebben een leven van actieve inzet achter de rug. Vluchtelingenwerk, ziekenverzorging, gastvrouw en gastheer in de grote Bavo, planning van de vrijwilligers voor evenementen daar. Carla was ook betrokken bij de ouderenraad, bij de organisatie van rolstoelbasketbal, voor de scouting regio Haarlem, schoolbestuur, ze was al actief toen ze 16 was. Bert organiseerde ook de avondvierdaagse en scouting events. We zijn trots en dankbaar dat zij deel zijn van onze gemeente!

Teun Zondag kreeg een lintje omdat hij van grote betekenis is geweest voor de huurdersvereniging Maan Bastion, als penningmeester, voorzitter en conflictbeheerser. Hij is ook 2x per maand kok voor 60 ouderen in de Hofstede (inclusief de boodschappen), speelt orgel in het Kennemergasthuis 43 jaar lang al, tussen de middag in de Bavo, in de kerk van Schalkwijk, vandaag in Spaarndam, en ook bij ons op de ouderenmiddagen. Hij is ook in onze kerk administrateur van onze vrijwillige bijdragen. We zijn dankbaar voor zijn grote inzet!



Overleden

Op 23 april is Ida Koster-Post overleden, elders staat haar in memoriam. Ook moesten we afscheid nemen van Wim Schaafsma, in het verleden voorzitter van de bouwcommissie van onze kerk. Ook van hem elders een in memoriam.

Stien Zweers overleed op 26 april na een kort ziekbed, op 91-jarige leeftijd. Zij was lange tijd lid van onze kerk. We herinneren haar als een vrolijke, pientere dame die tot op het laatste haar jeugdige geest behield. Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn.



Teun Zondag

Uit de Wijkkerkenraad Velsbroek

Op 23 april jl. waren we voltallig als wijkkerkenraad bij elkaar gekomen in Het Kruispunt.

Een belangrijk thema dat besproken werd was de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het gaat hier om bescherming van de privacy en dat kan inhouden dat we adreslijsten die noodzakelijk zijn voor het werk heel zorgvuldig moeten beheren. Hoe vaak maken we geen foto's voor op de website van de kerk of voor in het kerkblad? Daar moet nu goed over nagedacht worden en er moet toestemming gevraagd worden. Er zit heel veel vast aan deze nieuwe regelgeving die vanuit Europa is gekomen en die vanaf 25 mei 2018 voor iedereen geldt.

De gemeente Velsen heeft een verkeersplan ter visie gelegd voor de inspraak (in april jl.) en het lijkt er op dat als gevolg van dat plan de zebra gaat verdwijnen die voor onze kerk is gelegen. Aangezien veel ouderen groot belang hechten aan deze oversteekplaats is namens de wijkkerkenraad door ondergetekende een inspraakreactie afgegeven bij de gemeente Velsen in de hoop dat men de zebra, na de noodzakelijke reconstructie van het fietspad bij de rotonde naast de kerk, weer terug gaat brengen.

Verder hebben we het studieplan van ds. Vonkeman doorgenomen en de openstaande vacatures besproken. Gelukkig zijn er twee nieuwe kosters gevonden, maar extra beameerders, financiële mensen en kerkenraadsleden zijn nog dringend nodig.

Misschien moeten we toch liedbundels gaan aanschaffen? Ook werden de afgelopen paasdiensten geëvalueerd en de komende bijzondere diensten doorgesproken. De vestiging van statushouders in Velsbroek zal een aandachtspunt voor de diaconie zijn.

Adriaan Rensen (scriba wijkkerkenraad Velsbroek).

Ontheffing

Helaas moeten we melden dat Peter Coolen, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, ontheffing van het ambt heeft aangevraagd. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan. Dat noopt tot bezinning omtrent communicatie en structuur van onze beleidsorganen. Het is tenslotte de bedoeling dat we op inspirerende manier met elkaar kerk zijn. Daar gaan we dan ook met elkaar over in gesprek.

Persoonlijk

Bij de asielaanvraag van Hadi ging ik mee naar Zevenaar, een aanmeldcentrum van de Immigratiedienst.

De hele dag werd hij gehoord - niet verhoord, zo zei een medewerker van vluchtelingenwerk die daar goed werk doet. Maar toen ik het verslag las, dacht ik: het is wel degelijk verhoord – Hadi zit in het beklagdenbankje en moet iets bewijzen dat bijna onmogelijk is. Ik vond het deprimerend, al die uren in de wachtkamer, samen met veel jonge mensen



en gezinnen uit allerlei landen. Allemaal in de wachtstand omdat ze een papiertje nodig hebben voordat ze verder kunnen met hun leven. Hoewel iedereen vriendelijk is, voelt het alsof we in een boek van Kafka zitten, gevangen in vervreemdende bureaucratische procedures, omringd door veiligheidspoortjes en bewakers, gevangen in juridische taal waar je niets van begrijpt. Ik begrijp dat al deze maatregelen noodzakelijk zijn, ook de mensen zelf begrijpen dat. Maar tegelijk is er iets zo ontzettend mis aan dit alles. En daarom wil ik delen in hun machteloosheid, wanhoop en verdriet. Ik wil blijven voelen wat zij voelen want ik geloof toch dat God dat ook doet? Hoe het met Hadi verder zal gaan, dat is nu nog niet bekend. We huilden en baden samen toen de afwijzing binnenkwam en Hadi ging ons voor in vertrouwen op Gods wil. Daar kan ik nog wel wat van leren.

*Met een hartelijke groet,
Marianne*

In memoriam Ida Koster-Post

Ida is geboren in 1929 en groeide op in een echt gereformeerd gezin met 11 kinderen, waar zij de een na jongste was. In de oorlog geëvacueerd van IJmuiden naar Bloemendaal, waar zij als kindermisje met veel plezier werkte. Ze trouwde met Wim Koster, die ze via de kerk had leren kennen en werd huisvrouw. Haar kinderen vertellen over haar zorgzaamheid, haar naaikunst en de goed gereformeerde levensstijl die zij hen bijbracht. Het koningshuis, de dominee en radio Bloemendaal had ze hoog in het vaandel.

Zoals zoveel van de 'kleine luyden' die zich na de oorlog ontworstelden aan de armoede, veel spaarden en hard werkten, was de blik van de omgeving belangrijk. De goede opleiding van je kinderen, het prima salaris dat ze verdienden, de trots op de prestaties van je kleinkinderen, het tekende Ida die daar graag over vertelde. Na de vroege en plotselinge dood van haar man op 54-jarige leeftijd begon Ida zich meer buitenhuis te begeven, in vrijwilligerswerk in de kerk, in vakanties met zussen en vriendinnen. Ze genoot van haar kleinkinderen die een echte band met haar kregen. De laatste jaren vielen haar zwaar. Toen ze het zicht in haar ogen vrijwel verloor, hoefde het niet meer voor haar. De zorg van haar kinderen werd steeds belangrijker. Op 23 april is ze heengegaan, omringd door haar gezin. Op 30 april namen we in het Kruispunt afscheid van haar. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.



Marianne Vonkeman

In memoriam Wim Schaafsma

In de mooie Engelmunduskerk in Velsen-Zuid hebben we op 1 mei jl. samen met vele aanwezigen afscheid moeten nemen van Willem (Wim) Schaafsma. Hij stierf enkele dagen daarvoor aan de gevolgen van een ziekte die bij hem enkele jaren geleden was geconstateerd. Lange tijd was er hoop dat zelfs genezing zou kunnen optreden dankzij de intensieve behandeling die hij onderging. Het heeft niet zo mogen zijn: hij overleed op de leeftijd van 69 jaar.

Typerend voor Wim Schaafsma was dat hij, toen hij vernam dat hij een agressieve vorm van leukemie onder de leden had, snel daarna begon met de voorbereidingen van de begrafenis die nu heeft plaatsgevonden. Zo heb ik hem destijds ook leren kennen, toen hij mij vroeg of ik de uitvaart wilde begeleiden. Wim en zijn vrouw Els waren na hun verhuizing naar Velsersbroek kerkelijk wat 'dakloos' geworden en via via waren ze mij op het spoor gekomen.

Het moest geen 'traditionele' uitvaartdienst worden, vond Wim, maar "een bijeenkomst waar gebeden, gezongen, geluisterd en wellicht gesproken wordt." En dat is gebeurd in een dienst waar diverse mensen spraken, waardoor zijn leven mooi ingekleurd werd. Een actief leven. Als bouwkundige werkte hij bij Nelissen en Bam, maar daarnaast zette hij zich vrijwillig in voor kerk en samenleving. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de verbouwing van de Engelmundus, maar ook het 'Kruispunt' in Velsersbroek heeft van zijn bouwkundige kwaliteiten kunnen profiteren. Jarenlang was hij de punctuele secretaris bij de Rotary Santpoort en was hij volop betrokken bij de MG-club. In al die activiteiten was hij gekend als een betrouwbaar, dienstbaar en nauwgezet mens.

In de gesprekken met zijn innig geliefde echtgenoot Els, zijn kinderen Frijke en Jaap, zijn schoondochter Kitty en zijn zus Sjouk bleek hoezeer hij voor hen van betekenis is geweest. Een trouw en zorgzaam mens. Waardoor het gezin ook nauw op elkaar betrokken was, misschien nog eens versterkt door het drama van het overlijden van zoon Siem enige jaren geleden.

We hebben de grotendeels door Wim voorgestelde liederen gezongen of laten zingen, er klonken gebeden om deze mens te verbinden met God en we lazen woorden uit Prediker: "Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd." Zo was het nu tijd om afscheid te nemen. Op Westerveld hebben we Wim begraven bij zijn zoon. Mag hij zich gekend weten door de Eeuwige en mag dat ook gelden voor wie in groot verdriet achterblijven. Els had een gedicht uitgekozen, dat was afgedrukt op de liturgie. Een vers daaruit tot slot. Mag dat troost bieden voor wie achterblijven.



*Ik weet: de liefde
die ons bindt sterft nooit.
Liefde kan niet sterven,
omdat zij eeuwig is.
Daarom blijven wij
in liefde
met elkaar verbonden,
jij daar, ik hier.*

Otto Sondorp

Aan- en afwezigheid predikanten

Ds. Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar.

Ds. Sondorp is vanaf 9 juni tot 29 juni afwezig. Hij wordt waargenomen door ds. Gilda Polderman.

Ds. Gilda Polderman is de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888. U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl. U kunt ook terecht bij de bezoekgroepen (zie de achterpagina).

Van de ouderenpredikant



We kregen bericht van het overlijden van mw. Elberta Hendrika Doemen-Koldewijn. Zij is 102 jaar oud geworden. Ze was getrouwd met Jan Lambert Doemen en was tot 2005 lid van de wijkgemeente Santpoort-Zuid. Het echtpaar Doemen was vooral betrokken bij Kerk zonder Grenzen in Bloemendaal. Na het overlijden van haar man is mw. Doemen dichterbij haar familie gaan wonen. Ze was een nuchtere en hartelijke vrouw, zo is me verteld. Op 24 april kwam er een einde aan haar lange leven. 'Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is', zo stond het op de rouwkaart.

Wat gebeurt er veel in een mensenleven. U zult het allen kunnen onderschrijven. Het allermeele weten we niet van elkaar en wordt in stilte gedragen.

Donderdagochtend 14 juni is iedereen welkom die van zingen houdt! Begeleid door organist Cees Verschoor zingen we in de kerkruimte bekende en vertrouwde liederen. Natuurlijk is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie. Die staat klaar vanaf 10.00 uur. Vanaf 10.30 uur zingen we een uurtje met elkaar.

Meldt u zich voor deze ZANGOCHTEND even aan bij Fija Borst (tel. 023-5375071; email: fijaborst@kpnmail.nl) of bij mij (tel. 0348-402420; email: gildapolderman@planet.nl)?!

Zoals u weet heb ik met een groep mensen een aantal psalmen besproken in de afgelopen maanden. Het enthousiasme voor een vervolg was groot. Daarom wil ik nog twee ochtenden organiseren, namelijk op de donderdagochtenden 21 juni en 28 juni van 10.30 – 12.00 uur. Het zou leuk zijn als er ook nog anderen zouden aansluiten. Als u of jij mee wilt doen aan deze BIJBELGESPREKSGROEP, mail of bel me dan even, dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen. Ook degenen die aan de eerste cyclus deelnamen graag opnieuw aanmelden als je interesse hebt in deze twee bijeenkomsten.

Wat verbindt er meer dan samen eten en goede gesprekken voeren... U wordt daartoe weer in de gelegenheid gesteld! Op donderdag 12 juli bent u welkom bij het LUNCHGESPREK. Alles draait om het thema 'Zomer'. Er worden u zomerse gerechten geserveerd, de Bijbelse betekenis van 'zomer' komt aan de orde, we zingen een paar zomerse liederen, we praten over de 'zomer in ons leven' en we delen ervaringen en vragen over de uitspraak dat 'God de zon in je bestaan' kan zijn. Het wordt een zonnig samenzijn! Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. Wel even aanmelden bij Fija Borst of ondergetekende.

Voor beide bijeenkomsten kunt u zo nodig gehaald en thuisgebracht worden. Laat het ons even weten.

*Met een hartelijke groet,
ds. Gilda Polderman
(gildapolderman@planet.nl; 0348-402420)*

Terugblik op 4 mei. Indrukwekkende bijeenkomst rond dodenherdenking en Ety Hillesum



De twee minuten stilte op 4 mei werden in de Dorpskerk gevolgd door een indringend kijkje in het leven van Ety Hillesum. Hoe zij zich door haar sterke persoonlijkheid en haar Godsbesef toch staande kon houden te midden van de verschrikkingen die zij moest ondergaan. "Als het beest in de mens een systeem wordt, dan is het einde in zicht." Dat heeft ze helaas gemerkt. Toch kunnen we geïnspireerd raken door mensen die het 'beest' in ons weten te ontmaskeren en zich daar tegen verzetten. Ook om ervoor te zorgen dat onvrijheid en onderdrukking niet opnieuw de kop op steken. We danken de vereniging J.J. Cremer voor deze mooie en goede avond, die ons nog lang zal heugen!

Feest van de Geest groot succes.

Het waren bijzondere dagen zo rond het beeld dat kunstenaar Stefan Witte in de Dorpskerk tentoonstelde. Velen kwamen op de open dagen, in het kader van het project Feest van de Geest, het mooie beeld bekijken.

Prachtig was de kennismaking met de kunstenaar op 13



mei j. l. die een aantal dingen vertelde over zijn kunstwerk "Levensadem" die een gemiddelde beschouwer waren ontgaan. (foto op pagina 6)

Veel mensen maakten tijdens het Feest van de Geest ook van de gelegenheid gebruik om onze Dorpskerk, die anders immers dicht is, te bekijken. Wat opvalt is dat buitenstaanders getroffen werden door de vriendelijke sfeer en het mooie gebouw met de schitterende glas-in-lood ramen. Zo werd het rond Pinksteren dubbel feest en kwam de Dorpskerk weer een beetje meer dichtbij mensen in het dorp.

Nu we het toch over Pinksteren hebben: op pagina 14 in deze KerkOnderweg zijn er foto's opgenomen van de Pinksterviering in het openluchttheater Caprera.

pop spirit

Pop en Spirit op 14 juli

Uitstel betekent geen afstel. Op **14 juli** komt dan het lang verwachte concert met bekende popliedjes en inspirerende teksten in de Dorpskerk, met medewerking van de Santpoortse band Backup. We beginnen om 20.00 uur.

Stiltewandeling stopgezet gedurende de maanden juli en augustus

In verband met de vakantie worden de (georganiseerde) stiltewandelingen in het duingebied van Duin – en Kruidberg stopgezet. In september beginnen we weer. U kunt natuurlijk ook zelf met anderen in stilte wandelen. Een bijzondere ervaring zeggen alle deelnemers! Dit betekent ook dat gedurende deze maanden de kerk niet open zal staan.



Tenslotte: evaluatie project Dorpskerk Dichtbij

De kerkenraad heeft eind mei het evaluatierapport besproken over 5 jaar project Dorpskerk Dichtbij. Op het moment van schrijven is niet duidelijk welke conclusies zijn getrokken n.a.v. het wat beschreven is. In de volgende KerkOnderweg hoort u meer.

Mocht u een exemplaar van het rapport willen ontvangen, meldt u zich dan bij ondergetekende.

Met een vriendelijke groet,
Ds. Otto Sondorp

Bij de diensten

In principe is ds. Otto Sondorp de eerste en derde zondag onze voorganger. Ds. Gilda Polderman gaat voor op de tweede zondag van de maand. Zie het overzicht elders in dit kerkblad. Hier schenken we alleen aandacht aan bijzonderheden bij de diensten.

Zomertijd



Na Pinksteren lijkt het stil te worden in de kerk. Terwijl we juist, door de Geest gegrepen, volop bezig zouden mogen zijn met het goede nieuws voor deze wereld. Kennelijk is er de andere orde van de zomertijd en de vakanties die roet in het eten gooit. Gelukkig weten we dat de Geest zich niets aantrekt van die orde en waait waarheen zij wil.

Op **zondag 3 juni** a.s. verwelkomen we ds. J.J. Suurmond in de Dorpskerk. Hij zal dan samen met ds. Otto Sondorp voorgaan in de jaarlijkse gezamenlijke dienst met onze zustergemeente Velsbroek.

Ds. Gilda Polderman zal ons voorgaan in een dienst van Schrift en tafel op **zondag 10 juni en op 17 juni** zullen we een oude bekende in de Dorpskerk verwelkomen: ds. Rudolf Kooiman. Goed dat hij weer in ons midden is. Dat geldt zeker ook voor ds. Ineke Clement die de dienst op **24 juni** zal leiden.

Bedankt

Hierbij wil ik u allen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en de bloemen van de kerk die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte.

Het doet je goed als zoveel mensen uit de gemeente aan je denken, de hechte band binnen onze gemeente geeft dan een warm gevoel, we zijn er voor elkaar. Het is wat ds. Hoogstrate in de preek zei, 'de bron, waaruit we leven, aandacht voor elkaar'.

Leny Markerink

Afscheid Otto Sondorp

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ds. Otto Sondorp bij ons bevestigd werd. Toch wordt het alweer tijd voor afscheid. Op zondag 9 september hoopt Otto zijn 66e verjaardag te vieren en met emeritaat te gaan.



We zullen die dag in een feestelijke dienst, met receptie na afloop, afscheid van hem nemen.

Graag willen we Otto die dag een cadeau namens ons allen aanbieden. Mocht u willen bijdragen aan een gezamenlijk cadeau dan kan u uw bijdrage storten op het IBAN: NL 18 ABNA 0521 5101 63 ten name van Protestantse gemeente Santpoort-Velsbroek, onder vermelding van "afcheid Otto".

*namens de kerkenraad
Martine Roomer, voorzitter*

Beroepingswerk: suggesties welkom!

Onlangs hebben het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad toestemming gegeven om voor de wijkgemeente Santpoort een predikant voor 70% van de volledige werktijd te gaan beroepen. Inmiddels zijn we bezig om het beroepingswerk voor te bereiden. Voordat we dat daadwerkelijk in gang kunnen zetten is toestemming nodig van de classicale vergadering. Het aanvragen van die toestemming is nu gaande. In afwachting daarvan is inmiddels wel een profielschets voor een nieuwe predikant en een profiel van onze gemeente ontworpen.

In de procedure die past bij het beroepingswerk wordt ook aan de gemeente gevraagd om namen te noemen van mensen die mogelijk in aanmerking komen om de vacature in te vullen door het emeritaat van ds. Sondorp.

Hierbij roepen we u op om aan onze scriba door te geven welke predikanten volgens u en volgens de bovengenoemde profielschets in de wijkgemeente Santpoort zouden kunnen passen. Wilt u eerst kennis nemen van het profiel, dan kunt dat ook bij de scriba van de kerkenraad opvragen. U kunt t/m 30 juni namen indienen.

Het e-mailadres van onze scriba Els Kamerbeek is: scriba-santpoort@gmail.com.

*Met vriendelijke groet,
Namens het moderamen van de kerkenraad*

CMMG naar Schokland

Leden van de Creatieve MaandagMiddagGroep en hun introducés hebben de jaarlijkse bustocht achter de rug. Het voertuig met chauffeur Alewijn Kouwenberg vertrekt op 24 april rond de klok van negen vanaf de Dorpskerk en koerst richting het voormalige eiland Schokland in Flevoland. Daar is de koffiestop met een bezoek aan het onlangs gerenoveerde museum, waar twee zeer enthousiaste gidsen ons over de historie van het voormalige eiland en de Enserkerk, de vroegere Ned. Hervormde Kerk, vertellen. Dat kleine godshuis wordt veel gebruikt voor zowel kerkelijke als burgerlijke huwelijksvoltrekkingen. De Enserkerk is in 1834 gebouwd ter vervanging van de kerk uit 1717. De kerkzaal kan ook verlicht worden door kroonluchters met kaarsen. De koster hoeft niet op een ladder te staan om de kaarsen aan te stelen, maar kan de kroonluchters met een touw laten zakken en optrekken.

Daarna stomen we op naar Ens, waar we in het Wapen van Ens de uitgebreide lunch gebruiken in de vorm van een lopend buffet met een uitstekende soep, waar je echt niet van de ene naar de andere bal hoeft te fietsen. Alewijn brengt ons daarna naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Tropische planten, bloemen, vissen en flamingo's en andere vogels trekken onze aandacht. Het is een lust voor het oog.

Op de terugweg is er zo als altijd weer van alles te kanen en te drinken. Rond 18.00 uur zet Alewijn ons bij de Dorpskerk af. Het reisgezelschap waardeert het zeer, dat deze dagtocht jaarlijks wordt georganiseerd en wij hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven doen. De vaste gasten die dit jaar niet mee konden, kregen een door alle buspassagiers getekende kaart als 'pleister op de wonde'.

*Hartelijke groet,
Coba Slings en Jantine Hartendorf*



Een deel van de groep luistert naar de gids op Schokland



De Enserkerk uit 1834. Rechts het kanon om de vijand te weren, links een boot om aan eventueel hoog water te ontsnappen



De reizigers op de terugweg. (Foto's: Argus)

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters teruggetreden

Tot onze grote spijt heeft onze voorzitter, Peter Coolen, een verzoek ingediend bij de wijkkerkenraad Velsbroek om ontheven te worden van zijn functie als ouderling-kerkrentmeester. En daarmee stopt dan ook zijn deelname aan en voorzitterschap van ons college.

Hij heeft daarvoor zijn redenen die hij op onze laatste vergadering onder zijn voorzitterschap heeft toegelicht en daar zijn besproken. Het kerkblad is niet de plek om hier diep op te in te gaan.

De conclusie is dat er tussen hem en de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraad Santpoort sprake is van een verrouwensbreuk.

Als College van Kerkrentmeesters kunnen we niet anders dan zijn stap respecteren. We zijn er buitengewoon bedroefd over dat hij geen andere weg zag. We zijn dankbaar voor de twee jaar dat hij onze voorzitter geweest.

*namens het CvK,
(tijdelijk) secretaris Gerrit Out*



Impressie Pinksterviering in Capra



Van de Diaconie

De opbrengst van de maand maart:

	Dorpskerk Kruispunt	
Diaconie	73,70	215,63
Kerk	396,50	365,65
Binnenlands diac.	197,85	175,66
Docenten voor Afrika	203,60	129,45
Kerk in Actie		
- proj. Z009085	240,31	188,35
- proj. Z009087	176,66	210,15

Opbrengst van de maand april:

Diaconie	176,38	167,75
Rode Kruis voor Syrië	193,70	123,90
Jeugdwerk PKN	191,73	177,85
ZWO spaarbus		
40 dagentijd	181,29	217,24
Eredienst en		
Kerkmuziek	91,80	94,30
Kerk	547,78	411,75

Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconale collecte van 3 juni a.s. wordt in het geheel ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Christelijke Blinden-en slechtzienden Bond. Zij vragen aandacht voor een volwaardige plaats in de samenleving, behartiging van belangen van genoemde mensen. De bond zet zich ook in om braille bijbels bekend te maken bij blinden en slechtzienden.

De bloemen die elke zondag naar een gemeentelid worden gebracht geven altijd weer een reactie van de ontvanger. Fijn dat u zo blij reageert.

*Namens de diakenen,
Hans Kusters.*

Oecumenische musicalgroep Jakob speelt: Op zoek naar Judas!

Op 1, 2 en 3 juni 2018 speelt Oecumenische Musicalgroep Jakob de musical "Op zoek naar Judas." Een musical die, zoals de titel al doet vermoeden, op zoek gaat naar het ware verhaal van Judas. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? En was hij eigenlijk wel zo slecht als altijd wordt gedacht?

Een enthousiaste groep van 30 spelers heeft de afgelopen 14 maanden hard gewerkt om een nieuw stuk op de planken te zetten. Onder leiding van Gemma Selier, Henriëtte de Bruijn en Erik Warns voert de groep begin juni alweer haar negende musical op.

Rabobank-fietstocht

Dit jaar willen we met "Hart voor Velsbroek" deelnemen aan de jaarlijkse Rabobank Fietsdag op zondag 10 juni a.s.

Een sportief evenement voor alle inwoners van de IJmond. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank IJmond kunnen op sportieve wijze geld verdienen voor de club of stichtingskas. Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt, ontvangt een donatie voor de club / stichting (€12,50 p.p), deze kan opgeteld oplopen tot €500,-.

We hebben 40 plekken gereserveerd voor Hart voor Velsbroek. Lijkt het je het leuk om mee te fietsen (ca. 30 km) kom dan op zondag 10 juni naar boerderij Zorgvrij, waar tussen 10.00 en 12.00uur gestart kan worden en steun "Hart voor Velsbroek".

Graag een email aan gerard.louwerse@gmail.com als je mee zou willen rijden.

*met vriendelijke groet,
Gerard Louwerse, Hart voor Velsbroek*



Bent u nieuwsgierig geworden naar deze musical vol diepgang, humor en prachtige muziek? Bestel dan nu uw kaarten op www.musicalgroepjakob.nl/, bij Koster Brillen (Plein 1945 nr. 5, IJmuiden) of via een van de leden. Liever op een andere manier bestellen? Dat kan! Alle informatie vindt u op de website.

Kaarten kosten €10,- voor volwassenen en €8,- voor kinderen t/m 12 jaar.

1 juni – 19.30 uur | 2 juni – 19.30 uur | 3 juni – 14.00 uur
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40, IJmuiden



BACH IN DE BINNENSTAD

Haarlems Bach Ensemble

o.l.v. Mark Lippe

Antonio Lotti

“Missa Sapientiae in G mineur”

Antonio Vivaldi

“Magnificat”

Selma Harkink - sopraan, Elsbeth Gerritsen - alt,
Erik Janse - tenor, Michel Poels - bariton

Zaterdag 9 juni 2018, aanvang 17.00 uur

Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert

Bijbelleesrooster t/m 13 juli 2018

Juni

vr 1 juni	Marcus 2:13-22
za 2 juni	Marcus 2:23-3:6
zo 3 juni	Job 1:1-12
ma 4 juni	Job 1:13-22
di 5 juni	Job 2:1-13
wo 6 juni	Job 3:1-26
do 7 juni	Psalm 12
vr 8 juni	Marcus 3:7-19
za 9 juni	Marcus 3:20-35
zo 10 juni	Marcus 4:1-9
ma 11 juni	Psalm 84
di 12 juni	Job 8:1-22
wo 13 juni	Job 9:1-24
do 14 juni	Job 9:25-10:7
vr 15 juni	Job 10:8-22
za 16 juni	Psalm 55:1-12
zo 17 juni	Psalm 55:13-24
ma 18 juni	Job 28:1-28
di 19 juni	Job 29:1-20
wo 20 juni	Job 29:21-30:19
do 21 juni	Job 30:20-31
vr 22 juni	Job 31:1-15
za 23 juni	Job 31:16-40
zo 24 juni	Job 38:1-15
ma 25 juni	Job 38:16-30
di 26 juni	Job 38:31-39:12
wo 27 juni	Job 39:13-30
do 28 juni	Job 40:1-14
vr 29 juni	Job 40:15-24
za 30 juni	Job 40:25-41:26

Juli

zo 1 juli	Job 42:1-17
ma 2 juli	Marcus 4:21-34
di 3 juli	Marcus 4:35-41
wo 4 juli	Marcus 5:1-20
do 5 juli	Marcus 5:21-34
vr 6 juli	Marcus 5:35-43
za 7 juli	Psalm 123
zo 8 juli	Marcus 6:1-13
ma 9 juli	Marcus 6:14-29
di 10 juli	Marcus 6:30-44
wo 11 juli	Romeinen 14:1-12
do 12 juli	Romeinen 14:13-23
vr 13 juli	Romeinen 15:1-13

Bij Stem in de Stad staat niemand er alleen voor

"Stem in de Stad", decennia lang een begrip in Haarlem. Een warm huis waar iedereen binnen kan lopen voor een kopje koffie of gewoon om even op adem te komen. Een huis waarbij ook aandacht is voor ongedocumenteerden en vluchtelingen en een huis waar je drie keer in de week een warme maaltijd wordt aangeboden. Het is een huis waar taalles en computerles wordt gegeven en een huis waar je terecht kan met maatschappelijke vragen. Ook als je bijvoorbeeld in de schulden zit.



nodig die in je gelooft en je helpt. Om een vicieuze cirkel van betalingsachterstanden

te voorkomen, richten wij ons op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij je leert zelf de regie te nemen over je financiële situatie.

SchuldHulpMaatje/MoneyFit is een landelijke organisatie en in Haarlem één van de projecten van Stem in de Stad. We werken met maatjes. Onze maatjes zijn vrijwilligers die professioneel en deskundig worden getraind om uiteindelijk gratis één op één hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Vrijwilligers die zonder oordelen gewoon aan de slag gaan om financieel orde op zaken te stellen. Zeker als je in de financiële problemen zit, heb je iemand

Tegenwoordig richten we ons ook specifiek op jongeren tussen de 16 en de 30 met schulden. MoneyFit is ontwikkeld voor en door jongeren. Via MoneyFit kunnen de jongeren samen met een maatje op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. We matchen een maatje op basis van de kennis die het maatje heeft aangaande de dingen waar (specifiek) jongeren mee te maken hebben. Op die manier is de hulp het meest effectief. Niemand staat er dus alleen voor! Samen lukt 't, dat is waar wij voor staan bij Stem in de Stad.

Jongere Pagina

Santpoort

Terugblik op Pinksteren

Tijdens de Pinksterviering hebben de kinderen meegeholpen de wind door de kerk en door ons te laten gaan. De cantorij zong het lied: 'Waa nu, geest waa!... Vuur ons aan en waa! Lieve geest, waa!'



Ondanks het vroege tijdstip zat de kerk goed vol. Annelotte ging met de kinderen naar de eigen ruimte.

Gezamenlijke dienst op 3 juni

We lezen tijdens de kinderkerk uit Handelingen 5:12-42: Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus komen in de gevangenis terecht, maar worden ook weer vrijgelaten. We richten ons op de engel die de apostelen bevrijdt.

Iedereen krijgt een complimentje: waarom lijken zij op een engel? Kunnen zij ook iets betekenen voor andere kinderen? Hoe denken kinderen dat engelen eruit zien? En wat doen engelen volgens de kinderen?

We beginnen in de bovenzaal van de ontmoetingsruimte, maar komen waarschijnlijk wel aan het einde van de dienst

nog even terug in de kerk. Leuk als de kinderen uit Velsbroek er ook bij zijn!

Slotfeestje op zondag 8 juli

Op zondag 8 juli vieren we alvast het einde van het seizoen. Dit is de laatste zondag met kindernevendienst. Uiteraard gaan we gezellig spelletjes en bingo doen.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out
06-18192077 of
via joyce.schipper@ziggo.nl

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 3 juni en 1 juli
Waar: Ontmoetingscentrum
Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

De ZWO vraagt om uw steun!

Bij het kerkblad ontvangt u een brief van de ZWO met een verzoek voor financiële steun voor ons project 'docenten voor Afrika'. In de brief leest u er alles over. Als u geen envelop gehad heeft, laat het ons weten via zwo-secretaris@pg-spvb.nl Alle gevers bij voorbaat hartelijk dank!



BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

**Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK**



R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Oplevingen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud



- BELASTINGAANGIFTE
- ADMINISTRATIE
- ADVIES

Op zoek naar een professioneel, betaalbaar en klantvriendelijk adviesbureau, dat u kan helpen met uw belastingaangifte?
Of wilt u uw (bedrijfs)administratie laten verzorgen?

AB2 ADMINISTRATIE & BELASTING ADVIES BUREAU

Jan Bothof, Kerkerinklaan 69, 2071RK Santpoort-Noord
☎ 06-49413571 🌐 www.ab-2.nl ✉ jan@ab-2.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



BOEKELAAR
beauty & wellness

Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing | Gezichtsbehandelingen
www.beauty-wellnessboekelaar.nl | Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl

Afspraak maken?:

Bel: 06-34830226

Mail: info@hetbeautychalet.nl



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Drogisterij
van **ASSEMA**

Galle Promenade 14, 1991 PR Velsersbroek
Telefoon 023 538 79 45



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsersbroek

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- Administraties (zzp en particulier)
- Belastingzaken en -advies
- Training & Educatie



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

3 juni	Gezamenlijke dienst in Dorpskerk			
	Dorpskerk	10:00	Ds. J.J. Suurmond en Ds. E.O. Sondorp	
10 juni	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman	HA
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
17 juni	Dorpskerk	10:00	Ds. R. Kooiman	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	HA
24 juni	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. I.G. Clement	
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras	
1 juli	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
8 juli	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. J. v.d. Velde	

Bijbelleerooster staat op pagina 16

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker,
e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort
Nrd. t: 023 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorz.: vacant,
e: voorzittercvk@gmail.com; Penningm.: dhr H.G. Beuker
t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl;
Adm.: dhr T. Zondag t: 023 5386064,
e: t.zondag@quicknet.nl;

Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 06 29047097, e:
scribaatcvk@gmail.com; Post (declaraties enz): kerkelijk
bureau; Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse
Gemeente Santpoort-Velsersbroek

DIACONIE

Voorz.: J. Kusters t: 023 5377422, e: hanskusters@hetnet.nl
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com;
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, e: m.beskers@ziggo.nl
of H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester en externe contacten: vacature,
t: 06 13057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

3 juni	Hans Hein
10 juni	Jos Kruiten
17 juni	Christien Wagenaar
24 juni	Wilma v Velzen
1 juli	Cora Moerdijk
8 juli	Heili Heinink

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel
dan een dag van tevoren naar een van de twee
contactpersonen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein
023-5388835

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velsersbroek.
t: 023 5387242, e: gerard.louwerse@gmail.com,
Scriba: Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek, t: 023 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsersbroek
t: 023 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsers-
brk, t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 023 5387796
e: info@ej-van-herk.speedlinq.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy
Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 6 t/m donderdag 28 juni 2018
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg, Diny Markerink, t. 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg, Fija. Borst, t. 5375071
- 3 Santpoort Zuid, Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Zuid (coördinator J. Morren 023 5384366)

3 juni	E. van der Kooij	5386827 of 06-15890135
10 juni	J. Morren	5384366
17 juni	E. van der Kooij	5386827 of 06-15890135
24 juni	P. Muller	5262736
1 juli	Mw. Hurkmans	5371086
8 juli	E. van der Kooij	5386827 of 06-15890135

Noord (coördinator J. Bothof 023 5375923)

3 juni	Pomp	023-5387095
10 juni	Kosters	023-5377422
17 juni	Boot	023-5384336
24 juni	Bothof	023-5375923
1 juli	Hup	023-5376153
8 juli	Van der Kaaij	023-5375358

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146,
1991GB Velsersbroek, e: martine-roomer@hotmail.com,
t: 0624999968

Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 023 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 06 14400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. Otto Sondorp, Gen. Winkelmanlaan 20, 2111WX
Aerdenhout, t: 0615908560, e: e.sondorp@pkn.nl

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888,
e: gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elna Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com