

nr. 5, 10 juni tot 15 juli 2022

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek





Reizen

Het loopt tegen de zomer en menigeen pakt de vakantiespullen om op reis te gaan. Na een lange corona lockdown willen velen eropuit met vliegtuig, auto, caravan, tent of camper. Wat vooral opvalt, is dat het overall op o.a. campings druk is en dat huurhuisjes al lang geleden zijn vastgelegd. Zo maar op de bonnefooi eropuit trekken en maar zien waar je een slaapplek kunt bemachtigen is niet meer zo gemakkelijk. Met een hete luchtballon reizen is een echt avontuur. Je bent volledig afhankelijk van de wind, de snelheid, de richting. Daarboven in de lucht merk je dat je in diverse richtingen gestuurd wordt, het is onbekend waar de landing gaat plaatsvinden en of dat wel mogelijk is. En daarbij dan nog de afhankelijkheid van de energie, die je meevoert in de vorm van gasflessen. Als de energie op is, dan kun je niet verder. Dan is er energiecrisis.

In Trouw stond dit weekend een mooi stukje van Pieter Hoexum over het hedonisme van de mens rond het reizen. Eigenlijk zou je minder moeten reizen vanwege het milieu, maar de mens wil van het leven genieten. Hij haalde daarbij de filosoof Michel de Montaigne aan, die de mooie tussenweg beschreef. Montaigne als levensgenieter en tegelijkertijd zo zuinig als wat. Montaigne reisde te paard, stapvoets en stopte om de haverklap om te genieten van bezienswaardigheden, zonder een vaste richting op te gaan. Het ging hem niet om kilometers maken, maar om al het moois wat hij tegen kwam te bewonderen. Eigenlijk zou je dat ook wel willen in deze drukke, snelle, door IT gedicteerde wereld: met een ballon varen en maar zien waar je terecht komt en in alle rust genieten van alles wat er onder en boven te zien is.

Met groet John Oosterhuis (John.oosterhuis@xs4all.nl)

Na Pinksteren: zondag Trinitatis

Als ik dit schrijf, is het Hemelvaartsdag en dus ook bijna Pinksteren. Na Pinksteren start de feestloze tijd, maar er is eerst nog een zondag met een bijzonder accent: Zondag Trinitatis, de zondag waarop de drie-eenheid wordt gevierd en overdacht. We spreken over God in drie gedaantes: Vader, Zoon en Heilige Geest. Daar zijn in de loop van de kerkgeschiedenis boeken vol over geschreven. En er zijn veel discussies over gevoerd.

Zegt het ons eigenlijk nog iets, in deze tijd. Betekent het iets voor ons leven. Moet het per se zo, en wat moet je er eigenlijk bij voorstellen?

Het kan ook de dialoog belemmeren. Met het jodendom, dat niet meegaat in de verschillende gedaantes van God, in elk geval niet als je ze vader, zoon en heilige geest noemt. En ook de dialoog met de moslims doet het geen goed. Het gevaar als je hierover spreekt, is dat je blijft hangen in dit beeld, terwijl je elkaar op andere terreinen veel meer kunt vertellen en dat als waardevol kunt beleven. Dan is het spreken over de drie-eenheid een obstakel, een dogmatische formule, waardoor je juist niet meer tot de kern van het geloof kunt komen. Ook al zijn er christenen, die zeggen dat de kern van het geloof wel in die drie-eenheid ligt.

Wat kun je er wel mee? Voor mezelf vind ik het mooie van het spreken over God als drie-eenheid dat je God op verschillende manieren kunt ervaren. Dat één manier van spreken over God, of één beeld van God, niet alles bepalend is. En drie beelden geven dan meer ruimte dan twee. Het is niet voor niets dat je bij besluiten met een oneven aantal moet zijn. Met twee personen kun je een patstelling krijgen. Drie geeft altijd meer inzicht, meer ruimte, meer mogelijkheden.

God is ook in drieën. Zodat God niet vastgelegd wordt in één beeld of vorm. Dat geeft ruimte. De geest van Pinksteren waait dan nog een beetje door: we worden verrast. Zo bezien geeft de drie-eenheid geen dogmatische verstarring, maar juist mogelijkheden om God elke keer anders te ervaren. Want God is altijd zoveel groter dan wij denken. Gelukkig maar.

In dat kader is er een mooi verhaal van Herman van Veen, dat ik graag met u wil delen:

Gisteren heb ik Gods huis gezien, precies zoals ik het gedroomd had: met rode pannen, halve deurtjes en groene luiken, vlak achter de populieren bij de dijk.

M'n hart bonkte in m'n keel. Doodnervus liep ik naar de voordeur.

Inderdaad. Op het naambordje stond G punt Od.

De kans van mijn leven hem te spreken vóór de hemel.

Had wel duizend vragen. Nam mij voor met een eenvoudige te beginnen. Niet meteen m'n kruis te verschieten: 'Zeg, waarom zijn er in jouw naam en vaderland zoveel oorlogen gevoerd en zoveel mensen opgeofferd?' Dat zou hem kunnen afschrikken. Ik bedacht een simpel vraagje.

Ik zou beginnen met: 'Dag God, doet u ook mee aan de lotto?'

Stelde me voor dat ie dan zou grinniken en zeggen: 'Nee, jongeman, kansen liggen in jezelf.'

Of zoiets. In ieder geval iets dieps.

Ik bleef nerveus, haalde diep adem, klopte op de deur.

Een klein oud vrouwtje deed open.

'Dag mevrouw. Is God thuis?'

'Daar spreek je mee, jongen.'

Als u dit leest, is het Pinksterfeest achter de rug. Een feestelijk gebeuren, omdat we, zonder Jezus in ons midden, toch God dichtbij kunnen ervaren.

En ik weet niet of u het herkent, maar ikzelf heb in deze maanden waarin de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aan de gang is, deze Geest hard nodig. De ellende die het ene volk het andere aandoet, is onbeschrijfelijk en ongelofelijk, onbestaanbaar en angstaanjagend. Tienduizenden mensen zijn al gestorven, een veelvoud gewond, miljoenen op de vlucht. Je zou het vertrouwen in mensen kunnen verliezen.

Laten we blijven bidden om de Geest. Mooie woorden daarvoor kwam ik tegen, u zou ze in úw gebed kunnen gebruiken:

*God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
als het ene land het andere zomaar aanvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord 'vrede' vormen.*

*Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En, God, zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.*

*God,
dat vraag ik U.
Amen.*

Feest van de Geest

Vanaf Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren was de Dorpskerk decor van het werk van kunstenares Mariëtte Meijers. Zij heeft geprobeerd iets van wat haar raakte in het Pinksterverhaal in haar tekeningen te verbeelden. Voorganger Henk Reefhuis en ikzelf hebben daar een enkele tekening uit gekozen en er in de kerkdiensten aandacht aan besteed. Dit alles in het kader van het 'Feest van de Geest'. Een landelijk initiatief van kerken en kunstenaars om verbinding met elkaar te zoeken. Voor de regio Haarlem is eerdergenoemde Henk voorzitter. De officiële feestelijke opening vond plaats op dinsdag 24 mei door burgemeester Jos Wienen van Haarlem in de St. Bavo Kathedraal.



De Activiteitencommissie zit niet stil. Met regelmaat organiseert ze ontmoetingsbijeenkomsten in de Dorpskerk. Daarbij is iedereen altijd zeer welkom!

Zo was er donderdag 12 mei een informatieve (en gezellige!) ochtend over de reddingshelikopters. We hebben er allemaal wel eens iets van op televisie gezien, of we hebben ze zien overvliegen of ergens op straat zien staan. Nu kregen we van Ruud Hirdes interessante achtergrondinformatie te horen. Zeer de moeite waard!



Een volgende activiteit vindt plaats op donderdag 16 juni. Iedereen die dat wil, kan mee naar Boerderij Zorgvrij om daar elkaar te ontmoeten en gezamenlijk pannenkoeken te eten. Meld u even aan bij Marja Hirdes.

Lief en leed

Vrolijk makende gebeurtenissen zijn gepasseerd of worden binnenkort verwacht. Een huwelijksjubileum, de geboorte van een klein- of achterkleinkind, het huwelijk van een kind of kleinkind, een mooie reis naar het buitenland, een goede uitslag na medische onderzoeken. Heerlijk om dit met elkaar te vieren!

Datgene wat verdrietig stemt, komt vaak minder snel in de openbaarheid. Zeker als dat gaat om gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zingeving, heimwee naar vroeger. Maar ook zorgen om kinderen, om gezondheid, of om grote wereldproblemen worden niet zo makkelijk gedeeld. Terwijl het je leven grijs kan kleuren en bepalend kan zijn voor hoe je je bestaan ervaart.

Tot slot: alle goeds voor jou, voor u! Geniet van de zomer, en laat elkaar niet los.

Met een hartelijke groet,
Gilda Polderman



Activiteitencommissie

Nog even een (foto) terugblik op de goed bezochte koffieochtend van 12 mei, waarin Ruud Hirdes ons het e.e.a. vertelde en liet zien over het functioneren van de traumahelikopters.

En dan gaan we naar alweer de laatste bijeenkomst voor de vakantie op donderdag 16 juni.

Als afsluiting leek het ons leuk om samen uit te gaan, niet te ver, gewoon naar boerderij Zorgvrij om daar, na een kopje koffie, pannenkoeken te gaan eten. U wordt daarvoor om 11.30 verwacht.

Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid komt en waar nodig zorgen wij dat u wordt opgehaald.

Ivm de kosten wordt er ditmaal een minimale bijdrage van € 7,50 gevraagd.

U kunt nog inschrijven, tot 12 juni. Uiteraard mag een telefoontje ook.

Daarna is er een vakantiepaauze tot september om rond de startzondag weer samen te komen. U hoort dan weer van ons.

Een hele mooie zomer toegewenst.

Activiteitencommissie

Sita vd Kaay (0621928058) Astrid Morren (0613276960) Marian Out (0638817865) Fija Borst (0620857384) Marja Hirdes (0618203384)





Kerktuin Dorpskerk opgeknapt



Dauwtrappen



Ander brood... Lucas 10

Maria kan zonder Martha niet bestaan. Het leven moet gevoed worden door eten en drinken. Maar van brood alleen kan de mens niet leven, zegt Jezus elders in het Evangelie. Martha kan Maria onmogelijk missen: de liefde van de Heer is het voedsel voor haar ziel. Beiden laten zij ons zien, waar het in dit bestaan om begonnen is: met hart en ziel, naar lichaam en geest als complete mensen leven. En dat kunnen wij door elkaar te voeden met dat ene nodige: het oude vertrouwen in het vernieuwende Woord van de Heer.

Dat Woord zegt: 'Er is maar één ding noodzakelijk.'

Wat is dan dat ene nodige? Als wij een antwoord zoeken op die vraag: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.' Gods koninkrijk, dat is Gods heerschappij, anders gezegd: het gezag van Gods waarden over ons leven – als wij ons daarvoor buigen, dan vallen de dingen op hun plaats. Dan kunnen wij de juiste prioriteiten stellen te midden van de vele dingen die mensen menen te moeten doen. Niet meer onze dadendrang moet heerschappij voeren over ons leven, maar de liefde van God. En dan zullen alle andere dingen ons gegeven worden. Maria heeft het begrepen – nu ik nog.

Vakantie

Na de fijne gebeurtenissen de afgelopen periode van samen met Joke beroepen te zijn voor bepaalde tijd ben ik de komende tijd met vakantie. We proberen het zo met Gilda en Joke te regelen dat in ieder geval één van ons aanwezig is in Kruispunt en Dorpskerk voor dringende pastorale zaken. Van dinsdag 7 juni tot zondag 3 juli ben ik met vakantie.

Groet

De liefde van de Vader en de inwoning van de Geest van Waarheid die Jezus belooft aan zijn vrienden mag ons blijvende kracht geven. Een mooie zomer wensen we ieder toe om te kunnen genieten van de zon.

Joep van den Berg

Werkgroepen

In het kader van de lichtere kerk en het werken met werkgroepen, waar u elders in dit blad meer over kunt lezen, zijn we ook in Velsbroek bezig met het vormen van werkgroepen. Zo zal er een werkgroep eredienst komen en wordt het pastoraal beraad omgedoopt tot een werkgroep pastoraat. Binnen die laatste werkgroep zijn we bezig met een nieuwe indeling van de wijken. Als dat rond is, ontvangt u informatie hierover. De werkgroep eredienst is een nieuwe werkgroep. Rina ten Broek en ik zijn bezig deze werkgroep vorm te geven. Ik kijk er naar uit om samen met anderen te kijken hoe we de eredienst zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Natuurlijk blijft het belangrijk dat u ook zegt wat u ervaart aan de eredienst: wat spreekt u aan, wat mist u, wat vindt u storend? Het is mooi dat er straks een goede plek is waar dit alles besproken kan worden.

Pastoraat

Binnen het pastoraat ben ik vooral bezig met kennismaken. Samen met Joep hebben we de wijken verdeeld, waarbij ik vooral pastoraat zal doen in de wijken Florarondebuurt, Pijlkruidbuurt, Tjotterbuurt en Springerbuurt. Voor alle leden buiten Velsbroek geldt dat Joep IJmuiden en Santpoort voor zijn rekening neemt en ik de andere leden.

Ik maak zelf een indeling en probeer zoveel mogelijk mensen te bellen om een afspraak te maken. Helaas staan lang niet alle telefoonnummers meer in de telefoongids. U zou mij erg helpen als u uw telefoonnummer doorgeeft. En als u graag op korte termijn kennis wilt maken, om wat voor reden ook: geef dat dan ook aan! Graag ontmoet ik u.

Verhuisd

Sinds begin mei woon ik in de pastorie aan de Dammersboog 30, samen met mijn dochter Eva (18 jaar oud) en nog half met mijn zoon Thomas (21 jaar oud; hij studeert en woont op kamers in Nijmegen). Het is inmiddels bijna helemaal op orde en het wonen hier bevalt ons goed. In mijn studeerkamer is ruimte om mensen te ontvangen, dus ook dat is een mogelijkheid als u eens wilt praten. Verder is het heerlijk dat er zowel winkels dichtbij zijn als een mooi recreatiegebied waar we de hond kunnen uitlaten. Misschien komen we elkaar wel eens tegen bij een rondje Westbroekplas.

Joke Zuidema

Ouderenochtend 18 mei

Na de koffie in Het Kruispunt gingen we met elkaar op weg naar Boerderij Zorgvrij. Wij kregen bij Onder de Platanen een mooi plekje binnen. Hier genoten we weer van een lekkere pannenkoek, en een ijsje als toetje. Het was een mooie middag als afsluiting van het seizoen. Jammer dat een aantal er niet bij kon zijn door ziekte. Maar we hopen in september weer met elkaar te starten. Hierbij enkele foto's van de ochtend.



Cees en Gré Riedijk zijn nu lid van de orde van Oranje-Nassau
EEN BLIJK VAN WAARDERING VOOR CEES EN GRÉ

Welke bezoeker van het Kruispunt kent ze niet, Gré en Cees Riedijk? Al sinds het begin in 1988 zijn beiden actief voor de Kruispuntgemeente.

Op 26 april 2022 zijn ze allebei lid geworden van de Orde van Oranje-Nassau en hebben het daaraan verbonden lintje ontvangen. Gré is vanaf het begin is vrijwilliger in de kerk en tegenwoordig coördineert zij het schoonmaakwerk, de koffiegroep, bloemengroet en de ouderenmiddagen waar zij ook zelf aan meewerkt. Bovendien is zij lid van de beheerscommissie van het Kruispunt. Ook is zij actief geweest in de diaconie in Velsbroek. En vanaf 2012 is ze ook betrokken bij de kledingbeurs in het Kruispunt.

Cees is vanaf de begin jarenlang ouderling geweest in Santpoort van Wijk 11 (Velsbroek). Dat was dus tijdens de opbouwfase van de wijkgemeente Velsbroek. De laatste jaren is hij ook betrokken bij uitvaardiensten en regelt hij de preekvoorziening voor Velsbroek. Ook is hij betrokken bij de coördinatie van het schoonmaken van de kerk.

Naast het vele werk dat zij voor het Kruispunt doen, zijn Cees en Gré ook nog actief bij andere goede doelen zoals collectes voor reumafonds, astmafonds en de brandwondenstichting. Cees werkt sinds 2008 ook mee aan Stem in de Stad in Haarlem. En als diaconaal medewerker en gastheer bij het aanloopcentrum. "We vinden het wel leuk maar we blijven er nuchter onder, en het hoeft wat ons betreft ook niet aan de grote klok gehangen te worden," zei Cees.

Maar het gebeurt maar zelden dat medewerkers van het Kruispunt lid worden van de Orde van Oranje-Nassau en daarom vindt de redactie dat er toch een stukje aan gewijd moet worden.

Van de redactie

Hartelijk dank

Dinsdag 26 april was voor ons een dag om niet gauw te vergeten. Wij werden verrast met een koninklijke onderscheiding. Na een feestelijke ochtend, werden wij meegenomen naar Het Kruispunt. Hier kwamen veel gemeenteleden ons feliciteren en kregen we mooie bloemen, kaarten en cadeaubonnen. Ook door deze middag zijn wij ons bewust hoe fijn het is gemeentelid te zijn van het Kruispunt. Iederéén hartelijk dank die dit mogelijk heeft gemaakt.

Gré en Cees Riedijk



Oproep voor de Ark in Bloemendaal

Wie heeft er lege wijnkistjes over voor de werkplaats van de Ark in Bloemendaal? Er zijn veel aanvragen voor de insectenhôtels die wij maken (zie foto).

Ook kunnen wij lege jampotjes gebruiken van het merk Bon Maman, liefst ontdaan van etiketten en andere plaksels.

U kunt ze bij mij brengen of laten ophalen na een telefoontje: 06 13799739

*Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Ineke Clement*



Gebed: Als U zwijgt

Zeker, Heer, U spreekt zich uit – wij weten daarvan.
Maar soms is het alsof U zich hult in een wolk van stilte en zwijgen.
Dan bidden we zonder verwachting uit de macht der gewoonte.
Is dit het en moeten we het hiermee doen?

U bent altijd uit op ons heil, maar wel wereldwijd en voor alle volken.
Zwijgt U hier om elders Uw stem te laten klinken
zodat wij niet opgaan in onszelf en onze welvaart
maar naar U luisteren met de oren van wie arm en ellendig zijn?

Geef dat wij Uw zwijgen niet overstemmen.
Heb geduld met ons.
Wij zullen blijven bidden totdat U komt.
Want U bent toch onze Vader.
U doet open wie bij U aankloppen.

Ds. Andries Zoutendijk

Bron: nieuwsbrief Petrus, 28 mei 2022

Kerkblad zoekt inspirerende vakantieplek

Herhaalde oproep. Een eerste bijdrage hebben we inmiddels ontvangen. Meer bijdragen zijn welkom!

Ben je op vakantie op een plek geweest die je een bijzonder ontroerende en/of inspirerende ervaring gaf? Bijvoorbeeld in of bij een kerk, een klooster, een tuin, een stad of dorp. Heb je ergens een kaarsje opgestoken en is je dat altijd bijgebleven? Maar het kan ook een andere, heel onverwachte plek zijn. Raad je anderen aan om naar die plek toe te gaan?

De redactieleden van het Kerkblad zijn op zoek naar zulke ervaringen voor het zomernummer dat in juli verschijnt. Mail je verhaal, als het kan met een foto van de bijzondere plek, naar kerkonderweg@gmail.com. Het hoeft niet ver weg te zijn. In Nederland mag ook. Het hoeft ook geen lang verhaal te zijn. Als je het lastig vindt om op te schrijven, doen wij het voor je. Stuur dan ook een mail.

Insturen graag uiterlijk donderdag 30 juni

*Hartelijk dank namens de redactie,
Erik van der Kooij*

CONNECTION ZINGT WEER VOOR U

ZONDAG 12 Juni

Concert dienst om

10:00 uur

Het Kruispunt Velsbroek

Voorganger Kick Bras



Van de Diaconie

Beste mensen,

De collecten hebben in april het volgende opgebracht;

3 april	KiA Werelddiaconaat	€ 126,10
10 april	Jong Protestant (JOP)	€ 121,25
16 april (stille zaterdag)	Diaconie	€ 25,50
17 april (1e paasdag)	KiA Werelddiaconaat	€ 390,10
24 april	Diaconie	€ 81,90

Daarnaast is via o.a. I-Deal nog € 142,50 ontvangen.

Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de aprilcollecten.

De collecten voor het Werelddiaconaat waren:

- Voor de opvangcentra voor kinderen en ouderen in Moldavië (3 april) en
- Voor het opvangcentrum voor jongeren in Beiroet (17 april).

kerk
in actie

Kinderen en ouderen in
Moldavië worden gezien

ALLES KOMT GOED

De collecte voor het JOP was dit jaar voor de PaasChallenge "Alles komt goed".

In een spelvorm ontdekten jongeren de boodschap van Jezus.

Voor onze Kerk was de totaalopbrengst in april: € 778,07

Al met al weer een mooi resultaat, alle gevers hartelijk dank!

Namens de Diaconie, Heine Wagenaar

12 juni concert dienst door Connection

Tijdens de dienst van 12 juni in het Kruispunt, waarin Kick Bras voorgaat, zal de dienst in het teken staan van het gezongen verhaal.

Connection zal met passende muziek en zang de door Kick Bras vertelde teksten ondersteunen.

U zult deze dienst als een concertdienst ervaren, waarin alle kerkelijke feestdagen op deze zondag voorbij zullen komen.

Bedankt

Lieve mensen,

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle leuke, lieve kaarten en reacties op de geboorte van onze kleinzoon Jason Julian.

Ook de bezoggroep heel hartelijk dank voor het schattige boeketje. Voor ons het eerste kleinkind. Zo bijzonder en mooi om alles mee te beleven.

*Nogmaals dank en hartelijke groeten,
Elly Kamkes*

Bedankt

Wij willen U allen bedanken voor de felicitaties en het mooie boeket dat wij hebben gekregen naar aanleiding van ons 25-jarig huwelijksjubileum.

*Nogmaals bedankt,
Gurie Stijnman-van Rijswijk en
Bob Stijnman*

Bijbelleesrooster 10 juni tot 15 juli 2022

Juni

vr 10 jun	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
za 11 jun	Lucas 8:9-21	Betekenisvol
zo 12 jun	Psalm 135	Trinitatis - Groot is de HEER
ma 13 jun	Lucas 8:22-39	Volgelingen dichtbij en op afstand
di 14 jun	Lucas 8:40-56	Aanraking
wo 15 jun	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
do 16 jun	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
vr 17 jun	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
za 18 jun	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
zo 19 jun	Lucas 9:37-45	Verborgene betekenis
ma 20 jun	Lucas 9:46-50	Klein is groot
di 21 jun	2 Korintiërs 8:1-9	Blink uit
wo 22 jun	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
do 23 jun	2 Korintiërs 8:16-24	Enthousiast bezoek
vr 24 jun	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaien en oogsten
za 25 jun	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad
zo 26 jun	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen

ma 27 jun	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
di 28 jun	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
wo 29 jun	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
do 30 jun	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen

Juli

vr 1 jul	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
za 2 jul	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?
zo 3 jul	Lucas 10:1-16	Herauten
ma 4 jul	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
di 5 jul	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
wo 6 jul	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
do 7 jul	Psalm 140	Red mij van belagers
vr 8 jul	1 Koningen 1:1-21	Zelf uitgeroepen koning
za 9 jul	1 Koningen 1:22-40	Uitgekozen koning
zo 10 jul	1 Koningen 1:41-53	Rechtvaardig en krachtige koning
ma 11 jul	1 Koningen 2:1-12	Oud zeer
di 12 jul	1 Koningen 2:13-25	Onschuldig verzoek?
wo 13 jul	1 Koningen 2:26-35	Hier zal ik sterven
do 14 jul	1 Koningen 2:36-46	Fatale eed



Kort verslag gemeenteberaad in de Dorpskerk van Santpoort-Noord op zondag 24 april 2022

Aanwezig: gemeenteleden, voorzitter en scriba WK Sp en twee leden van de Beleidscommissie: Gerrit Out en Jan Dirk Enschedé.

Na het welkom door voorzitter Martine Roomer neemt Gerrit Out namens de Beleidscommissie het woord. Hij verzorgt voor ons een power point presentatie.

Gerrit vermeldt dat het doel van dit gemeenteberaad is om de wijkgemeente van Santpoort te 'horen' over de voorgenomen wijzigingen zoals die zijn opgenomen in het concept van de aangepaste Plaatselijke regeling.

Allereerst geeft Gerrit een kort overzicht van de stappen die tot nu toe gezet zijn, vanaf de opdracht door de AK in juli 2018 tot heden. U kunt berichtgeving hierover o.a. nalezen in diverse nummers van KerkOnderweg.

Hierna neemt *Gerrit het stappenplan met ons door en de samenstelling van de nieuwe kerkenraad SpVb*. Deze gezamenlijke kerkenraad zal bestaan uit de volgende leden: 3 predikanten / 6 ouderlingen / 2 ouderling-kerkrentmeesters / 6 diakenen. Beide wijken zullen evenredig hierin bijdragen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid van de gezamenlijke wijkgemeenten ligt bij de gezamenlijke kerkenraad.

Onder de 'paraplu' van de kerkenraad functioneren 6 werkgroepen: in de beide wijkgemeenten de wg eredienst en de wg pastoraat, en daarnaast de 2 gemeenschappelijke werkgroepen vorming & toerusting en kerk-naar-buiten.

De werkgroepen hebben hun eigen bevoegdheden en een eigen budget. In elke werkgroep zitten minimaal een ambtsdrager, met daarnaast gemeenteleden (bijvoorbeeld leden van de commissies). Onder elke werkgroep vallen enkele / een aantal commissies, zoals die nu ook al functioneren.

Naast de werkgroepen blijven het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters als vanouds bestaan.

Na deze uitgebreide introductie is het tijd voor de opmerkingen en vragen van de aanwezige gemeenteleden.

- Enkele vragen *gaan over de verantwoordelijkheid* van de werkgroepen en die van de kerkenraad. Antwoord: de kerkenraad is uiteindelijk eindverantwoordelijk. De balans tussen delegeren aan de werkgroepen en de eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraad is alleen helder te hanteren wanneer er zeer duidelijke afspraken worden gemaakt!
- Een aantal bezorgde vragen *gaat over de communicatie* tussen de werkgroepen onderling en die tussen de zeer zelfstandige werkgroepen en de kerkenraad. Antwoorden: er worden door de werkgroepen verslagen gemaakt van hun vergaderingen en besluiten, maar in het verleden is gebleken dat juist de tijdige onderlinge communicatie moeizaam kan verlopen. Het zou zeer helpen wanneer er een digitale 'plek' zou zijn waarin alle verslagen te raadplegen zijn door leden van de werkgroepen en van de kerkenraad. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie 'naar gemeenteleden en naar buiten toe'. En de communicatie naar de gemeenteleden? Het kerkblad verschijnt soms te laat voor belangrijke informatie. Maar daarnaast hebben we de Nieuwsbrief en het internet en de elektronische agenda tot onze beschikking. In de kerkenraad zouden 1 of meer mensen kunnen worden aangesteld die speciaal over de communicatie gaan.
- Andere vragen *gaan over de vraag 'hoe nu verder naar 2025?'* Antwoord: de tweede opdracht aan de Beleidscommissie betreft de toekomst van de gebouwen. Het is de bedoeling dat de beide vierplekken zo lang mogelijk worden behouden en worden gebruikt. De kerkrentmeesters zoeken naar een goede invulling van het gebruik van de gebouwen. Gelukkig is er voorlopig geen sprake van een financieel probleem.

Hierna beëindigt Martine het beraad; zij sluit af met de opmerking dat gemeenteleden voor vragen en opmerkingen altijd terecht kunnen bij de (wijk)kerkenraad.

Met betrekking tot dit gemeenteberaad in Santpoort kan de conclusie worden getrokken dat de aanwezige gemeenteleden betrokken hebben meegeluisterd en meegedacht en dat er geen bezwaren zijn geuit tegen de voorgenomen wijzigingen.

Scriba Santpoort. Els Kamerbeek

Vanuit de Algemene kerkenraad

16 mei was er een gezamenlijke vergadering van de AK en de WK's. In deze vergadering is de concept plaatselijke regeling verder besproken.

Vastgesteld werd dat er gemeentebereaden over de nieuwe plaatselijke regeling zijn geweest. Gemeenteleden konden hun visie geven. Reacties waren over het algemeen positief. Er waren geen gemeenteleden die tegen waren. In deze gezamenlijke AK/WK is de regeling vervolgens met algemene stem aangenomen.

In de regeling is in hoofdstuk 5 punt 4 opgenomen:

Elke levensverbintenis tussen twee personen kan als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. De vergadering heeft lang stilgestaan bij de vraag hoe een zegening van een levensverbintenis tussen 2 personen van (on) gelijk geslacht het beste in de regeling opgenomen kan worden. Uiteindelijk is gekozen voor deze tekst waarbij zowel aan het huwelijk als andere samenlevingsvormen tussen 2 personen gedacht kan worden.

3 oktober 2022 zal de eerste vergadering plaatsvinden op basis van de nieuwe regeling. Tot die tijd blijft de bestaande structuur van pg Santpoort Velsbroek bestaan. Wel zullen vooruitlopend op de nieuwe regeling al werkgroepen geformeerd worden. Daarover leest u elders in het kerkblad.

Tot zover het bericht uit de AK. Vragen of opmerkingen kunt u zenden naar scribasantpoortvelserbroek@gmail.com.

Namens de AK, Leo Krusselbrink

Werkgroepen zoeken medewerkers!

Wilt u, wil jij onze kerk helpen om voluit kerk te zijn?

Zoals je in vorige kerkbladen hebt kunnen lezen, zijn we onderweg naar een 'lichtere kerk'. We gaan van drie kerkenraden naar één kerkenraad. En we gaan het werk dat gedaan moet worden, verdelen onder een aantal werkgroepen. Voor die werkgroepen worden meedenkers en mee-doeners gevraagd.

Hoe zit het ook alweer met die nieuwe organisatie?

Op 16 mei hebben de Algemene kerkenraad en de twee Wijkkerkenraden een nieuwe Plaatselijke regeling vastgesteld. Met wat aanpassingen die volgden uit de gemeentebesluiten en reacties. Elders in het kerkblad lees je daar meer over.

De kerkenraden willen de nieuwe organisatie zorgvuldig invullen. Het streven is om op 3 oktober voor de eerste keer bij elkaar te komen met de (ene) nieuwe kerkenraad. Die overigens ook weer niet zo heel nieuw is, omdat vrijwel alle ambtsdragers gewoon doorgaan als lid van die ene kerkenraad. Ook willen we dan van start gaan met de werkgroepen. Dat betekent dat de opdracht, werkwijze en samenstelling van de werkgroepen dan grotendeels ingevuld zullen zijn.

Welke werkgroepen komen er?

Zowel in Santpoort als in Velsbroek komt er een werkgroep Eredienst en een werkgroep Pastoraat. Daarnaast komen er twee werkgroepen die voor onze gemeente als geheel werkzaam zullen zijn. Dat zijn de werkgroep Vorming & Toerusting, en de werkgroep Kerk naar Buiten. In de nieuwe plaatselijke regeling staat al behoorlijk uitgewerkt wat de werkgroepen zullen doen, zie de bijlagen A en B van de regeling. Deze is hier te vinden op onze website: <http://www.pg-spvb.nl/beleid>.

Kort gezegd houden de werkgroepen zich hiermee bezig:

- De werkgroepen Eredienst zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de wekelijkse en bijzondere erediensten in de Dorpskerk resp. het Kruispunt.
- De werkgroepen Pastoraat zorgen voor de organisatie en de uitvoering van de pastorale zorg in Santpoort resp.



Velsbroek.

- In de werkgroep Vorming & Toerusting gaat het om het leren over en verdiepen van het geloof, voor gemeentelieden en andere geïnteresseerden.
- De werkgroep Kerk naar Buiten wil de gemeente betrekken, activeren, inspireren en ondersteunen bij haar roeping om als getuige naar buiten te treden. En bevordert de verbinding tussen kerk en dorp/omgeving.

Wat kan ik doen en wat wordt er van me gevraagd?

Het bovenstaande klinkt misschien wat zwaar of ingewikkeld. Maar ook de werkgroepen zijn natuurlijk niet helemaal nieuw en beginnen zeker niet op nul. Vrijwel al dit werk gebeurt nu ook al. En er zijn al veel kerkleden en groepen mee bezig. Wat we hopen is dat de organisatie ervan eenvoudiger wordt. En dat het meer mensen uitnodigt om een steentje bij te dragen. Want:

- De werkgroepen kunnen behoorlijk zelfstandig hun eigen dingen regelen en beschikken zo nodig over een eigen budget. Natuurlijk blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk.
- Je hoeft geen ambtsdrager te worden om in de werkgroep te zitten. Maar er zitten wel ambtsdragers in de werkgroep die mede zorgen voor de verbinding met de kerkenraad. En ook de predikanten dragen bij aan het werk van werkgroepen.

- Dit betekent ook dat je niet per se voor 4 jaar 'intekent'. Je kunt ook een jaartje meedraaien. Elke hulp is welkom.
- Je kunt meteen meedenken: hoe gaan we samen op een nieuwe manier (lichter) kerk zijn?

Een aantal bestaande werkgroepen draait gewoon door (maar zij kunnen ook altijd versterking gebruiken)

Onze gemeente heeft een aantal bestaande werkgroepen die in de nieuwe organisatie gewoon doordraaien. Dit zijn ze:

- De Redactie Kerkblad verzorgt 'Kerk Onderweg' voor leden en geïnteresseerden.
- De werkgroep Kerk in Actie bevordert missionaire en wereld-diaconale projecten.
- De werkgroep Groene Kerk bevordert verduurzaming van kerk en samenleving.
- Ook zij kunnen altijd nieuwe meedenkers en doeners gebruiken.

Meer weten of aanmelden?

Als je interesse hebt in een van de werkgroepen dan horen we dat graag. Voor alle werkgroepen zijn inmiddels gemeenteleden gevonden die, vaak samen met een van de predikanten,

de groepen willen opstarten.

Je loopt trouwens ook kans de komende tijd door een van deze mensen benaderd te worden.

De werkgroepen hopen op jouw hulp!

Bij deze personen kun je terecht:

- Werkgroep Pastoraat Santpoort: ds Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl, 023-5834656) en Marja Hirdes (marja.hirdes@gmail.com, 06-18203386)
- Werkgroep Eredienst Santpoort: ds Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl, 023-5834656) en Els Kamerbeek (elskamerbeek@gmail.com, 023-5386993)
- Werkgroep Pastoraat Velsbroek: ds. Joep van den Berg (johanwvandenber@gmail.com, 06-23830775) en Anneke Hoorn (annekehoorn@hotmail.com, 06-20883626)
- Werkgroep Eredienst Velsbroek: ds. Joke Zuidema (j.zuidema@protestantsekerk.nl, 06-38014580) en Rina ten Broek (r.ten.broek@live.nl, 06-404 23 671)
- Werkgroep Vorming & Toerusting: Lieke van Beek (cornelievvanbeek@hotmail.com, 06-46288542)
- Werkgroep Kerk naar Buiten: Gerrit Out (gertje.out@gmail.com, 06-29047097) en Heim van der Velde (heimvandervelde@gmail.com, 06-53350376).

Uit de wijkkerkenraad Velsbroek (30 mei 2022)

Op 30 mei waren we te gast als wijkkerkenraad bij Joke Zuidema aan huis. Daar hielden we onze vergadering en we pasten allemaal in de woonkamer. We begonnen met een rondje kennismaken en iedereen vertelde wat over zijn of haar achtergronden. Daarna opende Joep met het thema dat de Here Jezus ons voorhield om elkaar lief te hebben (Johannes 13: Blijf in de wijnstok / verbonden met de wijnstok).

De post werd doorgenomen en daarbij zat o.a. het verzoek van de Beheercommissie om het Calamiteitenplan verder op te pakken. Dit plan is terug te vinden op de website van de kerk; het is bekend gemaakt bij de koster en ligt in Het Kruispunt ter visie. Als gevolg van dit vastgestelde plan worden er wekelijks hulpverleners (BHV-ers) ingeroosterd voor het geval zich een calamiteit voordoet in de kerk. Iemand moet het plan evalueren en bespreken met de hulpverleners en wellicht moet er geoefend worden. Gelukkig hebben we iemand gevonden die dit belangrijke werk gaat oppakken.

Ondertussen is er een werkverdeling gemaakt voor Joep en Joke binnen het pastorale werk. Hiertoe is een wijkverdeling samengesteld waarover binnenkort gepubliceerd gaat worden. Natuurlijk zijn we flexibel en kan er altijd geruild worden.

Vanwege corona zijn we al een lange tijd niet meer gewend aan het collecteren in de kerk tijdens de dienst. Achterin de kerk staan mandjes waarin een ieder zijn of haar bijdrage kan deponeren, maar toch willen we graag wat meer aandacht voor het belangrijke diaconale werk en het onderdeel laten zijn van de eredienst. Er zijn soms speciale doelen waarvoor geïnteresseerd gaat worden en dat willen we graag tijdens de dienst wat meer toelichten. Hiertoe worden afspraken gemaakt binnen de diaconie en het ziet er naar uit dat we in voorkomend geval na de preek eerst een muzikaal intermezzo gaan krijgen waarna een lied wordt ingezet en dan kan het diaconale project worden toegelicht. Gelijktijdig kan dan de bekende QR-code getoond worden op het scherm en wie wil kan tijdens de dienst met een smartphone (geluid uit) inzoomen op de code en een gift overmaken. Wie dit niet wil kan natuurlijk aan het eind van de dienst gebruik maken van de collectemandjes. Zodra het weer veilig kan, willen we trouwens weer rondgaan met de collectezakken (in samenspraak met Santpoort), maar ook dan kan digitaal worden overgemaakt.

Hart voor Velsbroek wil intensiever samenwerken met ons en waar mogelijk gebruik maken van ons kerkgebouw. Dat gaan we eerst bespreken met de mensen die over het beheer van de kerk gaan, maar in ieder geval willen we samen het startweekend organiseren (18 september).

Vanaf begin oktober (zoals het er nu voor staat) zijn we één kerkenraad met Santpoort. Deze vorm van samenwerking resulteert er in dat we werkgroepen oprichten (is al grotendeels gedaan) en binnen die werkgroepen hopen we op voldoende bemensing. Vele handen maken licht werk en we zijn een eind op de goede weg.

Adriaan Rensen (scriba)

Lunchbijeenkomst 19 juni

Zondag 19 juni is er weer een lunch bijeenkomst waarin Kasper Koekenbier de inleiding zal verzorgen. Het thema van deze bijeenkomst is "Kind van God". Kasper begeleidt jongeren en zal iets vertellen over zijn werk aan de hand van het thema.

Van harte welkom om 11.00 in de Floriant.

Na afloop is er weer een lunch volgens het 'bring & share'-principe. Iedereen neemt iets mee dat hij zelf lekker vindt en dat je met anderen kan delen. Zo ontstaat er een rijke en gevarieerde lunch waar we samen van genieten.

Gezocht!

Hart voor Velsbroek is een leuke, levendige en creatieve community. Er zijn altijd wel dingen die gedaan kunnen worden en waar we hulp bij kunnen gebruiken.

Misschien wil jij graag wat doen, maar weet je niet zo goed wát? Hieronder een paar concrete dingen waar jij mee kunt helpen. Dat kan op een frequentie die bij jou past: eens per maand of vaker/minder vaak.

Koffie en thee zetten en schenken bij een lunchbijeenkomst

op zondag.

Klaarzetten van tafels en stoelen op zondagochtend.

Foto's maken bij (bijzondere) bijeenkomsten

Een knutselwerkje maken met de kinderen, passend bij het thema

Af en toe iets posten op Facebook en/of Instagram.

Ontwerpen van een flyer voor bijzondere gelegenheden

Zie jij hier iets bij staan waarvan je denkt: dat is net iets voor mij? Laat het dan weten via Kasper@jopin.nl. We zijn heel blij met jouw hulp!

#Impact Velsbroek

Dinsdag 19 juli en donderdag 21 juli willen we weer #impact dagen organiseren in Velsbroek.

We zijn druk bezig met het organiseren en kunnen nog wat mensen gebruiken die mee willen helpen:

- Voorbereiden Lunch
- Klaarzetten, opbouw en afbouw materiaal
- Foto's/videos maken
- Kinderwerk
- Sport begeleiders
- Gastheer/vrouw

Zie jij hier iets bij staan waarvan je denkt: dat is net iets voor mij? Laat het dan weten via Kasper@jopin.nl. We zijn heel blij met jouw hulp!



**BACH
IN DE
BINNENSTAD**

Haarlems Bach Ensemble
onder leiding van Mark Lippe

Johann Sebastian Bach
BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen
BWV 43 Gott fährt auf mit Jauchtzen

Sara Corbey - sopraan Helena van Heel- alt
Adrian Fernandes- tenor Joris van Baar- bariton

Zaterdag 11 juni 2022 om 17.00
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert

World Cleanup Day 2022

Zwerfafval opruimen in Kenia, helpt u mee?

De werkgroep **Groene Kerken** van de Protestantse Gemeente Santpoort en Velsbroek lanceert het initiatief 'Klaar is Kenia'. In Kenia is het probleem van zwerfafval, met name rond plastic, levensgroot. Met het initiatief financieren ze materialen die in Kenia worden gebruikt om zwerfafval op te ruimen. Lees alles hierover, ook hoe u kunt bijdragen, op klaariskenia.nl

(Citaat uit de nieuwsbrief mei 2022 Groene Kerken)

In ons kerkblad van april jl., heeft u kunnen lezen over onze plaatselijke zwerfvuil-opruimactie in maart dit jaar.

In een groot deel van Velsbroek is toen zwerfvuil opgeruimd! Door zo'n 40 vrijwilligers werden ruim 30 vuilniszakken met zwerfvuil gevuld en bij de vuilstort afgeleverd. Op zich een prachtig resultaat en dit smaakt dus naar meer. Het plan is dan ook om dit najaar, op World Cleanup Day 17 september 2022, de prikactie nogmaals te organiseren. De vrijwilligers waren zeer enthousiast en enkele namen zich zelfs voor om bij iedere wandeling voortaan tegenkomend zwerfvuil op te ruimen!

Door publicatie van deze actie op facebook, kwamen wij in contact met een tweetal actievoerders in Kenia, Tina en James (zie foto's). Deze twee actievoerders stuurden ons schrijvende foto's van de plastic vervuiling in Kenia (zie foto's). Samen met honderden vrijwilligers ruimen zij meerdere keren per jaar zwerfvuil op in hun omgeving. Aan handjes hebben zij geen gebrek, maar hulpmateriaal zoals prikkers, laarzen, scheppen e.d. ontbreken. Daar hebben ze gewoon geen geld voor. Als Groene Kerk willen wij hen daarbij helpen door het inzamelen van geld. Wij hopen een bedrag van circa € 6000,- in te zamelen, door het benaderen van kerken, instellingen, particulieren en bedrijven. Dit doen wij met zogenaamde bedelbrieven, waarin wordt verwezen naar de website KlaarisKenia.nl. Met dit geld kunnen de actievoerders daar ter plaatse de benodigde hulpmaterialen aanschaffen. Op zondag 19 juni a.s. gaat de actie "Klaar is Kenia" van start in de Dorpskerk en het Kruispunt, met een diaconale collecte voor dit doel. De weg naar een groene wereld is namelijk een weg van vele kleine stapjes of donaties zo u wilt. Nodig ook uw (facebook) vrienden, kennissen en familie uit om een kijkje te nemen op de website.



*Met vriendelijke groet,
Wergroep Groene Kerken Santpoort en Velsbroek,
Harry Stevens, Gerrit Out, Bart Kaptein, Roland Groenevelt en Ton Zaal*

Tina coördineert de cleanups in de provincie Kisumu en James doet dat voor de provincie Nakuru.





helpende handen voor Nakuru

Belangstelling voor religie

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden te Amsterdam. Meer informatie: www.tvg-amsterdam.nl



Eén van de opvallende dingen van onze tijd is de toenemende belangstelling voor religie.

Wat we een aantal decennia niet voor mogelijk hadden gehouden, is nu volop aan de orde: er wordt graag gesproken over religie. Mensen komen nadrukkelijk uit voor hun – nieuwe – vorm van spiritualiteit. Een paar voorbeelden hiervan: wat te denken van de grote belangstelling voor rituelen, zoals blijkt uit stille tochten of uitvaarten van bekende mensen.

Religie is “hot”, maar dat blijkt niet op de reguliere kerken van toepassing: we horen al jaren dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) fors krimpt. Maar de interesse voor wat de kerk te bieden heeft, is wel degelijk in trek, alleen niet meer binnen de traditionele en geijkte kaders. Buiten de kerk zien we ook interesse voor het christelijk geloof, maar dan niet op de bekende manier: een alternatief christendom spreekt aan.

Waarom dan een cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)?

Deze cursus houdt zich toch alleen bezig met het traditionele christendom en de traditionele theologie?

Nee, dat is niet het geval. Zeker, de bekende theologische vakken uit de kerkelijke opleidingen komen hier aan bod: Oude Testament, Nieuwe Testament, geloofsleer, kerkgeschiedenis. Maar ook al zijn ze traditioneel, er kan van alles aan de orde komen.

In het kader van het vak Nieuwe Testament wordt gesproken over de gnostiek of over de buiten-Bijbelse evangeliën. In het vak kerkgeschiedenis wordt ingegaan op de invloed van prominenten uit de geschiedenis van de kerk. In het vak geloofsleer gaat het over de plaats van God, Christus en de Heilige Geest in relatie tot het christelijk geloof. In de loop der jaren is er een aantal vakken toegevoegd, die de cursus veelkleuriger en actueler maken. In het vak liturgiek is ruimte voor liturgie bij uiteenlopende momenten op de levensweg zoals doop, eucharistie (avondmaal), huwelijk en uitvaart. Bij het vak contextuele theologie wordt gekeken in hoeverre ervaringen en gebeurtenissen uit het leven van mensen bepalend zijn voor de wijze van geloofsbeleving. Trouwens, een vak als ethiek, al jaren lang van groot belang, gaat vrijwel altijd over actuele zaken, want het blijft voor iemand die bij de kerk

betrokken is van belang na te denken over welke keuzes gemaakt moeten worden. In vakken als Jodendom en hedendaagse religieuze bewegingen kijken we over de grenzen van de christelijke religie heen, om te ontdekken hoe andere mensen invulling geven aan hun geloof. Dat is van groot belang in een land en in een wereld waarin de islam een steeds grotere rol lijkt te krijgen.

Om kort te gaan: de cursus TVG is niet een stoffige of ouderwetse zaak, maar volop levend en actueel. Het bepaalt je bij je eigen tijd en bij de dingen die vandaag de dag voor veel mensen, en voor steeds meer mensen, van groot belang zijn. Daar wil je iets van weten, of liever gezegd: daar moet je meer van weten.





Een leeg kruis, een haan, een vis – hoe de protestanten hun eigen symbolen kregen

Door de Beeldenstorm verdween er een hoop symboliek uit de kerk. De dienst moest draaien om het Woord. Toch kreeg ook het protestantisme zijn 'eigen' symbolen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het lege kruis, de Ichthusvis, de haan op de kerktoren en het XP-symbool.

#Protestants

Leegte

Het kruis is hét symbool van het christendom, zowel katholieken als protestanten gebruiken het. Toch is er een zichtbaar verschil: op een katholiek kruis wordt Jezus, hangend aan het kruis, afgebeeld. Een protestants kruis is leeg. Bij de protestanten staat het kruis symbool voor de dood die verslagen is, door de opstanding van Jezus.

Wachtwoord

Een ander bekend symbool is de Ichthusvis. Deze komt in de kerk regelmatig terug als decoratie op bijvoorbeeld antependia, paaskaarsen en avondmaalservies, maar gelovigen plakken hem bijvoorbeeld ook als sticker achterop de auto.

De Ichthusvis is één van de oudste christelijke symbolen

De Ichthusvis is één van de oudste christelijke symbolen. Voor de eerste christenen, die vervolgd werden door de Romeinen, was het een geheim teken – als een wachtwoord om te checken of je wel of niet met een medechristen te maken had. 'Ichthus' was in die tijd het Griekse woord voor 'vis', maar vormde ook een heel christelijk acroniem: een afkorting van de eerste letters van de Griekse woorden 'Jezus Christus, Zoon van God en Redder'.

Koppig

Op veel oude protestantse kerkgebouwen prijkt een ijzeren haan als windvaan op de toren. Waarom moest dat zo nodig een haan zijn? Met zijn gekraai wekt hij vroeg in de morgen mens en dier, een teken dat de nieuwe dag is aangebroken. Daardoor staat de haan symbool voor een nieuw begin, voor de overwinning op de nacht – zoals ook Jezus de duisternis en de dood overwonnen heeft.

Daarnaast herinnert het dier gelovigen aan de verloochening door Petrus. Na de gevangennamen van Jezus, toen Petrus voor de derde keer had beweerd dat hij Hem helemaal niet kende, kraaide er een haan – precies zoals Jezus van tevoren al had aangekondigd.

Soms wordt er aan deze uitleg nog toegevoegd dat de haan een koppig dier is, dat zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Als weerhaan draait hij zijn kop in de richting waar de wind vandaan komt. Hiermee zou de haan symbool staan voor de protestanten die streden voor geloofsvrijheid en de verspreiding van het christelijk geloof.

Vroege Kerk

Op kanselkleden, op bijbels of op liedboeken kom je regelmatig het XP-symbool tegen. Dit teken wordt ook wel chi-rho genoemd. Het bestaat uit twee Griekse letters die over elkaar heen zijn geplaatst: de Chi (X) en de Rho (P). Dit zijn de eerste twee letters van de naam Christus (ΧΡΙΣΤΟΣ). Het Px-symbool wordt ook wel Christogram of Christusmonogram genoemd en werd al gebruikt door de Vroege Kerk.

Bron: www.Petrus.protestantsekerk.nl



BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



Liftadvies

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsersbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Oplevingen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Samen Recht Doen

Heeft u tips, wilt u met ons in gesprek, of wilt u op één of andere manier meewerken? Neem dan contact met ons op!

Reijer Kooij
Voorzitter bestuur
06 - 303 27 770
info@velsen.christenunie.nl

Frank Cornet
Lijsttrekker ChristenUnie Velsen
06 - 512 44 670
fractie@velsen.christenunie.nl

ChristenUnie Velsen heeft al jaren een zetel in de Gemeenteraad.

ChristenUnie staat voor "Samen". Dit onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen en dat overheid pas goed functioneert als zij samenwerkt met inwoners.

"Recht" omdat ieder mens telt, omdat we willen strijden tegen onrecht en om dat klimaat en schepping recht moeten worden gedaan.

"Doen" omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen en de daad bij het woord voegen.

U kunt meer over ons lezen op velsen.christenunie.nl



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.



J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velsersbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt uw klok gratis opgehaald en na reparatie weer thuisbezorgd!

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 - 13:50
Bso van 4 - 12 jaar voor- en naschool.

Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velsersbroek

www.dekleinereiziger.nl



Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- "DOE-HET-ZELF" VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat



Uw adres voor:

- **Administraties (zfp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.: 023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

12 juni	10.00 u	Kruispunt	Ds. K. Bras
	10.00 u	Dorpskerk	Ds. A. Molendijk
19 juni	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. G. Polderman
	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. J. Zuidema
26 juni	10.00 u	Kruispunt	Ds. Tj. Huisman
	10.00 u	Dorpskerk	Ds. O. Ruff
3 juli	10.00 u	Kruispunt	Mw. J. van der Velde
	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. G. Polderman
10 juli	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. J. Zuidema
	10.00 u	Dorpskerk	Ds. L. Rasser

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: dhr. ds. Henk Reefhuis

Scriba: dhr. L. Kruijselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsersbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIËEL BEHEER

Voorzitter: dhr. J. van Alten e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. J. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek.

DIACONIE

Voorzitter: Vacant

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

12 Juni Christien Wagenaar

19 Juni Cora Moerdijk

26 Juni Heili Heinink

3 Juli Karin Joustra

10 Juli Hannie Groeneveld

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkhainink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek t: 023 5374678

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsersbroek t: 023 5373281.

PREDIKANTEN

Ds. Joep van den Berg, Componistenlaan 223, 2215SR Voorhout t: 06-23830775 e: johanwvandenbergh@gmail.com.

Ds. Joke Zuidema

Joke Zuidema, Dammersboog 30, 1991 SK Velsersbroek t: 06-38014580 e: j.zuidema@protestantsekerk.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Alies Passchier, t: 0612218039 e: alies.passchier@gmail.com

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruijselbrink en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135 e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 6 t/m donderdag 30 juni 2022

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsersbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.

Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

12 juni dhr. J. Morren 023-5384366

19 juni dhr. E. van der Kooij 06-15890135

26 juni mw. P. Muller 023-5262736

3 juli dhr. E. van der Kooij 06-15890135.

10 juli dhr. J. Morren 023-5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

12 juni mw. D. Markerink 023-5376816

19 juni dhr. E. Hup 023-5376153

26 juni mw. C. van Woensel 023-5381515

3 juli dhr. D. van Dassen 06-45451231

10 juli dhr. R. Pomp 06-49932782

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsersbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, Ontmoetingscentrum t: 023 5378820

BEHEERDER

Vacant, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl, t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem t: 023-5834656 en 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51, 1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.