



ORDE VAN DE DIENST

op zondag 25 september 2022

in de Dorpskerk te Santpoort

Voorganger: ds. Kick Bras

Organist: Elina Keijzer

Lector: Gurie Stijnman

Ouderling van dienst: Hans Paap

Welkom door de ouderling van dienst.

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

DE VOORBEREIDING

V: We zijn stil voor het aangezicht van de Eeuwige

Stilte

Drempelgebed

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Levende

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw is tot in eeuwigheid

G: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V Wees gegroet in Zijn naam:

Die was, Die is en Wie wij verwachten (of: Die komt)

G: AMEN

V: Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn

Zingen: Openingslied Psalm 100



1 Juich Go - de toe, ba-zuin en zing.



Treed na - der tot gij Hem om-ringt,



gij aar - de al-om, zijn rijks - do - mein,



zult voor de Heer dienst-vaar-dig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.'

3. Treed statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Hef hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

U kunt weer gaan zitten

Inleidende woorden

Kyrie gebed, afgesloten door Kyrie- en Glorialied 274



2. Ontferm u God, kyrie eleison, wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, kom met uw vrede, uw barmhartigheid, zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria, dank voor het leven, dank U voor elkaar, geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, leg zo uw glimlach over ons bestaan.

HET WOORD

Licht voor de kinderen

Gebed om de Geest

Inleiding op de schriftlezingen

Eerste schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

1¹ Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. ² De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. ³ Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. ⁴ Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. ⁵ Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. ⁶ Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. ⁷ Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. ⁸ Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. ⁹ Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. ¹⁰ Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen: lied 772: 1 en 2



1 Je - sa - ja heeft eeu - wen ge - le - den voor - zien
hoe Gods nieu - we we - reld zal zijn.
De doorn-struik maakt plaats voor een groe-ne ci-pres,
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,
de wolf legt zich neer naast het lam.

2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.

De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.

Tweede schriftlezing: Openbaring 21: 1 en 2 en Openbaring 22:1 en 2

21¹ Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. ² Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

22¹ Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam ² en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Zingen: lied 772: 3

Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.

Derde schriftlezing: Romeinen 8: 18-26

¹⁸ Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. ¹⁹ De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. ²⁰ Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, ²¹ omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ²² Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. ²³ En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. ²⁴ In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? ²⁵ Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. ²⁶ En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij

weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Zingen: lied 772:4

God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
 maak een einde aan onrecht en pijn.
 Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
 waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
 uw volk gelukkig kan zijn.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 513



2. God heeft het eerste woord.
 Voor wij ter wereld kwamen,
 riep Hij ons reeds bij name,
 zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
 Wat Hij van oudsher zeide,
 wordt aan het eind der tijden
 in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
 en Hij komt aan het einde.
 Zijn woord is van het zijnde
 oorsprong en doel en zin.

DE GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

Zingen: Slotlied 608: 1 en 3



1 De step-pe zal bloei-en



de step-pe zal la-chen en jui - chen.



De rot-sen die staan



van-af de da-gen der schep-ping



staan vol wa-ter, maar dicht



de rot-sen gaan o - pen.



Het wa-ter zal stro-men



het wa-ter zal tin-te-len, stra-len,

dor-sti-gen ko-men en drin - ken.
De step-pe zal drin-ken,
de step-pe zal bloei-en,
de step-pe zal la-chen en jui - chen.

3. De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan

en onder stenen bedolven

dode, dode, sta op,

het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken

een stem zal ons roepen: Ik open

hemel en aarde en afgrond.

En wij zullen horen

en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

WEGZENDING EN ZEGEN

Allen zingen bevestigend:

A - - men, A - - men, A - - men.

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een **kopje koffie of thee** in de ontmoetingsruimte of in de kerktuin.

Bij de uitgang staan twee schalen voor de **collectes**:

- De diaconiecollecte is bestemd voor het diaconale werk van de kerk.
- Uw giften voor de kerk zijn bestemd voor de instandhouding van de eredienst.

Collecte Kerk in Actie - **Beyers Naudé Centrum - KiA project Zoogo85**

Het Beyers Naudé Centrum (BNC) werkt vanuit de universiteit van Stellenbosch en werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. De missie van het BNC is betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid. Samen met de kerken geven zij vorm aan de nieuwe democratie. In de eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Onder andere door middel van jaarlijkse conferenties.

Graag nodigt de activiteitencommissie u uit voor de lunch op donderdag 6 oktober. Behalve samen gezellig eten, willen we aan de hand van een tekst of gedicht met elkaar in gesprek komen. I.v.m de inkoop gaarne aanmelden bij de dames van de activiteitencommissie . Of een berichtje op 0618203386.

Bericht van ds. Gilda Polderman:

Wie zou het fijn vinden om met een groepje een kerkdienst voor te bereiden?? Het gaat om de kerkdienst van **16 oktober**. Het is dan ‘dankdag voor gewas en arbeid’. We staan stil bij alles wat we ontvangen hebben. Ook is het die dag Wereldvoedseldag, een internationale bewustwordingsdag waarop de Verenigde Naties aandacht vragen voor voedselvraagstukken. Zullen we ons met een kleine groep buigen over het thema van die zondag, kijken wat er opkomt als we de Bijbeltekst lezen, hoe we die begrijpen, wat die met ons doet, wat die ons zegt? Wie weet, komen er wel bijpassende liederen boven, of heeft er iemand een idee om het thema op een bepaalde manier te presenteren in de kerkdienst. Als u het leuk vindt dit eens een keer uit te proberen, meld u dan bij mij aan vóór 1 oktober. We zoeken met alle belangstellenden naar een geschikte dag en een geschikt tijdstip. Email: gildapolderman@planet.nl, telefoon: 023 - 5834656.

Volgende week **zondag 2 oktober** gaat ds.Gilda Polderman voor

Wilt u liever niet in beeld?

De kerkdienst wordt via de KerkTV uitgezonden op het internet. Als u het niet op prijs stelt dat u herkenbaar in beeld komt, kunt u het beste op de achterste rij stoelen in de kerk gaan zitten.