



ORDE VAN DE DIENST
op zondag 4 december 2022
in de Dorpskerk te Santpoort
Tweede zondag van Advent
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer / Lector: Coba Slings

Welkom door de ouderling van dienst.

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

DE VOORBEREIDING

Stilte

Liturgisch bloemstuk (*meditatieve tekst*)

Reis naar het onbekende

Pijn om het vertrouwde.

Genadebrood

Aan Boaz' tafel.

Drempelgebed

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Levende

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw is tot in eeuwigheid

G: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V Wees gegroet in Zijn naam:

Die was, Die is en Die komt

G: AMEN

Zingen: Psalm 24: 4 en 5

4 Gij poor - ten, hef uw hoofd om - hoog,
al - ou - de deur, maak wijd uw boog,
laat uw ver - he - ven ko - ning bin - nen.



Wie is die vorst zo groot in eer,
die ster-ke held? Het is de Heer,
die al-le macht kan o-ver-win-nen.

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.

Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
U kunt weer gaan zitten

Kyrie gebed

Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8



1 Licht in on-ze o-gen,
red-der uit de nacht,
geldt uw me-de-do-gen
nog wie U ver-wacht?

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

HET WOORD

Licht voor de kinderen

Zingen: Projectlied "Levenslicht", melodie Lied 469.

Ik zing van licht dat God ons geeft:

(tweede zondag)

het levenslicht voor al wat leeft.

Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.'

Wie draagt dat licht, wie brengt het
voort?

Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

Wie geeft het aan de mensen door?

Gebed om de Geest

Zingen: Lied 313: 1 en 5



5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag
dragen,
uw grote naam ter eer

Inleiding

Eerste schriftlezing: Ruth 4: 13 - 17

13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: 'Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15 Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.' 16 Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. 'Naomi heeft een zoon gekregen,' zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Tweede schriftlezing: Matteus 1: 1 - 6

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.

Zingen: Lied 326: 1, 5 en 6



1 Van ver, van ouds-her aan-ge-reikt,



een woord dat toch niet van ons wijkt,



na-bij en nieuw ons aan-ge-daen,



weer vlees ge-wor-den, op - ge-staan!

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
 een naam, opnieuw op ons gelegd,
 een woord, dat onze monden vult,
 een lied, dat Gods gelaat onthult.

6. O woord, zolang ons toegedaan,
 zet ons opnieuw tot zingen aan:
 gezegend, hier en overal
 die is, die was, die komen zal!

Uitleg en verkondiging

Orgelspel (*Es ist ein Ros entsprungen van J. Brahms*)

Zingen: Lied 494

1 Van - waar zijt Gij ge - ko - men,
 wij wis - ten niets van U.
 In on - ze stout - ste dro - men
 was God nooit hier en nu.
 Een nieu - we God zijt Gij
 die on - der ons wilt wo - nen,
 zo ver weg, zo dicht - bij.

2. Gij zijt ons doorgegeven
 een naam, een oud verhaal
 uw woorden uitgeschreven
 in iedere mensentaal.
 Ons eigen levenslot
 met uw geluk verweven,
 zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren
 wij durven U niet aan,
 uw stem in onze oren,
 uw komst in ons bestaan.
 Een woord van vlees en bloed
 een kind voor ons geboren,
 een mens die sterven moet.

DE GEBEDEN**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader****Mededelingen door de ouderling van dienst**

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

Zingen: Lied 418: 1 en 3



1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blij-ven,
dan zal ons geen macht uit el-kan-der drij-ven.
Zijn wij in U een, sa-men op uw we-gen
dan wordt ons tot ze-gen la-chen en ge-ween.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

WEGZENDING EN ZEGEN

Allen zingen bevestigend:



A - - men, A - - men, A - - men.

OrgelspelMEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een **kopje koffie of thee** in de ontmoetingsruimte.

De **inzameling van de gaven** wordt aan de uitgang gehouden, **apart voor Diaconie** en de instandhouding **van de Eredienst**.

Diaconiecollecte

Collecte Kerk in Actie - **Beyers Naudé Centrum - KiA project Zoogo85**

Het Beyers Naudé Centrum (BNC) werkt vanuit de universiteit van Stellenbosch en werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. De missie van het BNC is betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid. Samen met de kerken geven zij vorm aan de nieuwe democratie. In de eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Onder andere door middel van jaarlijkse conferenties.

Volgende week **zondag 11 december** gaat **ds. Robert Jan ten Have** om 10.00 uur voor in de Dorpskerk.

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

Geloof in Gods liefde; Ruth, de buitenstaander.

Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land (Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

De korenaren staan symbool voor het 'broodhuis', waar Ruth in terecht komt. De naalden van de pijnboom voor het verdriet van Ruth en Naomi.

Kerkenraad

De kerkenraad heeft dhr. Gerrit Out gevraagd de taak op zich te nemen van ouderling-kerkrentmeester. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, wordt hij in het ambt van ouderling bevestigd in de kerkdienst van zondag 18 december.

De **activiteitencommissie** nodigt u van harte uit voor de **kerstbijeenkomst op donderdag 15 december a.s.** We beginnen om 10.30 uur met een kopje koffie om daarna, onder begeleiding van Cees Verschoor op het orgel, te gaan zingen van het komende kerstfeest. Vervolgens sluiten we af met een feestelijke lunch. Aanmelden, inlichtingen en/of vervoer: Marja Hirdes (0618203386), tot en met zondag 11 december.