

13 juli tot 7 september 2018 No. 6

Kerk

Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek



Foto van de maand



Is er toekomst voor deze jongetjes?

Afgelopen maart brachten we twee weken vakantie op Maio door, één van de kleinere onbekende eilanden van Kaapverdië. We waren er een aantal jaren eerder geweest, onder andere om een film te maken over de primitieve visserij. (zie Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=doK8Xah2nyc>) De afgelopen twee jaren heeft het op de Kaapverdise eilanden niet geregend. Het land is volledig verdord, grote stukken land met aangeplante bomen zien er dood uit. Overal op het eiland zie je dode koeien en geiten liggen. Klimaatverandering zegt men. Ook de visserij is veranderd. In december werd er zoveel tonijn gevangen dat deze niet meer verwerkt en verkocht kon worden. Het door de EU gesubsidieerde vrieshuis etc. was al jaren daarvoor ter ziele gegaan. We zeggen dan cynisch: It's Africa men.

Op één van mijn vroegere afdelingen op mijn werk had ik een grote groep Kaapverdianen werken. Een gesloten groep, spraken onderling een soort Portugees en ze konden na 30 jaar nauwelijks Nederlands verstaan en spreken. Het waren trouwe, hardwerkende en zeer vriendelijke mensen. Dit kwam bij mij boven toen ik er over nadacht wat die jongens later op dit eiland moesten uitspoken: de visserij was tanende, landbouw slechts hier en daar bij bronnen, veeteelt een riskante onderneming, bosbouw t.b.v. houtskool ook al een minimum aan inkomen. Het toerisme komt niet echt van de grond omdat er niets is, geen winkels, geen natuurschoon, geen bossen, alleen maar eindeloze stranden en vlaktes. Dan toch maar naar Europa? Niet zo moeilijk vandaar uit. Een opleiding volgen in de toeristen industrie en vloeiend Engels leren spreken kan een oplossing zijn voor sommige Kaapverdianen, mits ze geluk hebben familie in Nederland te hebben om hier te kunnen studeren. Of "gewoon" hier komen werken?

Wat hebben wij hier in Europa een geluk, tot nog toe.

*Met groet,
John Oosterhuis*

Foto voorpagina: *Tiener club 'Onder de Pannen'* (zie pagina 17)



Zomer

Eens komt de grote zomer. We horen het in dat oude lied uit de reformatie, waarin oeroud verlangen is samen gebald. Dat verlangen dat al leefde in de profeten, in het volk van de Eeuwige, in Jezus, in ons. In Openbaring is er dat zomers beeld van de nieuwe stad, waarin dat alles samenkomt Een visioen haast. Dichteres Lidy van Eijsselstein maakt er dit zomers gedicht bij.
Otto Sondorp

De nieuwe stad

Het kleine Patmos, waar Johannes droomde,
waar bevend hij de nieuwe hemel open zag,
waar schrik en vreugde in hem samen stroomden
tot hij verrukt een nieuwe morgen zag,

een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde...
Want al het oude was voorbij gegaan.
En voor zijn oog is kostelijk en klaar, de
glans van het nieuw Jeruzalem ontstaan.

Zijn verre stem zoekt aarzelend naar woorden.
De schoonste zijn hem nog niet schoon genoeg!
Stad zonder tempel, die geen licht behoeft,
de hoge stad met hare paarden poorten,

want God is haar ten zon en maan en tempel,
Zijn heerlijkheid haar kristallijnen licht,
Geen dood nog rouw betreden deze drempel:
God zelf wist daar de tranen van 't gezicht.

Vertel Johannes, uw verrukte dromen!
Bouw met uw beelden Gods verklaarde stad,
De eeuwige, waar recht en vrede wonen,
Die sieraad tot haar fundamenten had.

Lidy van Eijsselsteijn





Doop- en belijdenis-
dienst 1 juli



Bij de kerkdiensten, aanvang 9.30 u

15 juli verwelkomen we onze vorige predikant Tjalling Huisman

22 juli zal Mark Schippers voorgaan in een dienst samen met Hart voor Velsbroek, tevens de start van Sunrise.

29 juli komt ds. Kick Bras (die een extra zondag invulde in juni, waarvoor dank!)

5 augustus is een ruilzondag, ds. Otto Sondorp gaat voor in het Kruispunt en ds. Vonkeman in de Dorpskerk

12 augustus ds. Marianne Vonkeman

19 augustus ds. Ineke Clement

26 augustus ds. Marianne Vonkeman

2 september ds. Peter Verhoeff

9 september ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering

16 september start/ontmoetingszondag (zie hieronder), afscheid van Gerard Louwerse en bevestiging van Heili Heink als ouderling, voorzitter wijkkerkenraad.

Doopfeest

Een feest was het zeker, zondag 1 juli. Met vijf volwassenen tussen 17 en 82 jaar, vier dopelingen en één persoon die belijdenis deed. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk en de doop van drie jonge kinderen (zoals eerder aangekondigd) gaat wat later komen. De familie wilde bij nader inzien iets meer tijd om een familiefeest voor te bereiden. Elders ziet u foto's van deze bijzondere viering.

Activiteiten

Klankbordgroep HVV

De begeleidingsgroep van het pionierswerk Hart voor Velsbroek kwam bij elkaar om de inventarisatie en het werkplan van Mark Schippers (de pastorale werker) te bespreken. Mark heeft in een paar maanden tijd kennis gemaakt met



veel Velsbroekers, bewoners en professionals. De focus zal eerst gaan liggen op het uitbouwen van het netwerk en de relaties met elkaar. De lunch op zondag wordt voortgezet, een huwelijkscursus en een alfacursus voor mensen die meer van de bijbel willen weten, gaan dit najaar van start. Het is leuk om deze open samenwerking met mensen uit verschillende kerken te zien.

Nascholing

Twee dagen bracht ik door met 20 collega's op het vernieuwde Hydepark. We begaven ons in de wonderlijke wereld van Buber, aangevuld met teksten over contextueel pastoraat en hedendaagse cultuurkritiek. Je zou er een zwaar hoofd van krijgen (en dat had ik ook weleens). Gelukkig had ik anderhalve week eerder tijdens een kort studieverlof de boeken van Buber kunnen herlezen, dus ik kwam goed beslagen ten ijs.



Buber blijft me inspireren. Alle werkelijk leven is ontmoeting, is één van zijn bekende uitspraken. Je kunt de wereld, de natuur, je medemens en zelfs God als 'het' zien: iets met kenmerken die je aantrekken of afstoten, of die je wel of niet kunt kennen of gebruiken. De wetenschappelijke benadering, zal ik maar zeggen. Maar soms verschijnt de wereld, de natuur, een dier, een mens, of zelfs God als "jij" – een Ander, een tegenover. Dan is er echte ontmoeting. En als dat gebeurt, dan groei je. "Ik wordend aan het Jij" zegt Buber. Als er alleen nog maar begrijpen en gebruiken is en geen ontmoeten, dan wordt het leven mechanisch en verliezen we het vermogen om goede relaties aan te gaan. En dat is een belangrijke waarschuwing voor mensen van nu.



Sonrise met Matthijs Vlaardingerbroek

Van 23 tot en met 27 juli is er 's middags vanaf 14.00 uur sporten, spelen en knutselen bij het Zwanebloemplantsoen (het Asfalt) onder leiding van jonge sporters. Tussen de activiteiten door zullen zij verhalen vertellen en toneel-



stukjes doen. Dit jaar zijn er ook weer bijzondere activiteiten gepland, maandagavond gaan we raketschieten, donderdagavond is er weer de vossenjacht. Vrijdag om 14.00 uur zal de ons bekende poppenspeler, goochelaar en buikspreeker Matthijs Vlaardingerbroek een voorstelling geven op het Asfalt. Toegang vrij!

Startzondag/ontmoetingszondag 16 september

We beginnen het seizoen met een ontmoetingszondag. Met een vrolijke viering, afscheid en bevestiging van ambtsdragers, met combo, met kindernevendienst en een maaltijd. Het is 'potluck', dus breng iets lekkers mee om te eten, er kan opgewarmd worden, maar een koud buffet is ook leuk. Laten we elkaar verrassen met hapjes! De activiteitencommissie zorgt voor het drinken.

Liedboeken

Het gebeurt helaas een enkele keer dat er door een technische storing geen beamer gebruikt kan worden. En dan zijn we behoorlijk onthand. Daarom deze vraag: willen zoveel mogelijk regelmatige kerkgangers een eigen liedboek kopen en die in de kerk achterlaten? Of als je er al eentje hebt, wil je die dan niet thuis maar in de kerk leggen? Dan hebben we deze in reserve.

Privacy

Zoals je vast al gemerkt hebt, zijn de regels omtrent persoonlijke gegevens veranderd. We proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden maar het is nog niet helemaal duidelijk wat wel en wat niet mag. Mocht er een foto van jezelf

of van je kinderen op FB staan of op de website, die je liever verwijderd ziet, neem even contact op met de webmaster of stuur een pb.

55+ groep

Reserveer alvast deze dinsdagochtenden: 2 oktober, 6 november, 4 december. Dan komen we om 10.15 uur bij elkaar in het Kruispunt om door te praten over bijbelverhalen en thema's, o.l.v. ds. Vonkeman. Welkom ook als je een keertje mee wilt doen.

Bijbelkring

De brief aan de Galaten is een hartenkreet van de apostel Paulus. Smekend, vloekend, struikelend over zijn woorden houdt hij een vurig pleidooi om de vrijheid in Christus niet te verkwaselen voor een menselijk houvast. Revolutionair en nog steeds actueel is dat hij vooral religieuze gebruiken op de korrel neemt. Die worden vaak gebruikt om een vals gevoel van geborgenheid te geven, waardoor we echter klein en onmondig blijven.



Deze kring wordt geleid door Jean-Jacques Suurmond en zal op drie woensdagavonden in 't Kruispunt bijeenkomen: 19 september, 17 oktober, en 14 november. Aanvang 20.00 uur. Iedere deelnemer ontvangt een artikel van zijn hand over de Galatenbrief, gepubliceerd in *De Bijbel spiritueel* (Redactie Frans Maas e.a.). Graag opgeven bij ds. Vonkeman als je mee wilt doen.

Mystieke teksten

Na de zomer gaan we verder met de vrijdagmorgen-huiskamer-leesgroep rond teksten uit de spiritualiteit van het christelijk geloof. We starten met het boek: *Mijn heldere afgrond* van Christian Wiman. Via poëzie vertelt deze hedendaagse schrijver over zijn weg met God, die hij 'zijn heldere afgrond' noemt. Data: 5 en 26 oktober, 30 november. Teksten krijg je aangeleverd, maar je kunt natuurlijk ook het boek kopen.



Liturgiegroep

Toen het nieuwe liedboek werd ingevoerd, is de bestaande liturgiegroep gestopt. We besloten de vorm van de kerkdienst voorlopig hetzelfde te houden omdat er zoveel nieuwe liederen moesten worden aangeleerd. Maar nu wordt het tijd om weer eens samen te kijken wat we doen op zondagmorgen, en of we daar iets meer afwisseling in willen of kunnen aanbrengen. Graag onderzoek ik dat met gemeenteleden die daar ook belangstelling voor hebben. Meld je aan bij ds. Vonkeman, dan krijg je een datumprikker na de zomer.

Vegi-date

Ben je geïnteresseerd in plantaardig(er) eten? Vind je het interessant om daar eens over van gedachten te wisselen? Laat het dan even weten via akke.armande@gmail.com Bij voldoende interesse kunnen we een datum en tijdstip plannen in september.

Vrijwilligersavond

De beheerscommissie gaat een vrolijke vrijwilligersavond organiseren voor alle medewerkers van het Kruispunt, met maaltijd en muziek op vrijdag 2 november vanaf 17.00 uur. Save the date!

Uit de wijkkerkenraad van 18 juni 2018



Deze avond stond veelal in het teken van de financiën. Hierover hebben we een uitgebreid overzicht ontvangen. Het geeft ons inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de

vrijwillige bijdragen van de afgelopen jaren en het leden-tal. Het aantal gemeenteleden loopt terug met ongeveer 3% per jaar, veelal jongeren die elders gaan wonen, maar ook mensen die hun binding met de kerk verbreken. We zijn blij met een aantal nieuwe leden die zich bij de kerk hebben gevoegd. De bijdragen zijn gemiddeld ook wat gestegen per gezin / persoon in de afgelopen jaren. Duidelijk is wel dat we een toekomstvisie moeten ontwikkelen, in samenspraak met Santpoort. De aftredende kerkrentmeester kwam op ons verzoek toelichting geven op zijn besluit en maande ons als wijkkerkenraad om meer aandacht te geven aan het gezamenlijk beleid. Een ander financieel punt werd opgebracht door de kerkrentmeesters: de kosten bij uitvaartdiensten. We hebben hier nooit een vergoeding voor gevraagd omdat we een uitvaart zien als één van de kerntaken van de kerk en leden hun jaarlijkse bijdrage al geven. Het is wel zo dat sommige mensen een uitvaartverzekering hebben die voorziet in een vergoeding van een kerkelijke uitvaart. In dat

geval zou een bijdrage aan de kerk op zijn plaats zijn. Hoe de procedure dan precies gaat, is nog onderwerp van gesprek. We bespraken de opvolging van onze voorzitter Gerard en zijn blij te kunnen melden dat Heili Heinink bereid is gevonden zijn plaats in te nemen. De bevestiging zal op startzondag plaatsvinden.

De vorige keer is gemeld dat we als wijkkerkenraad een inspraakreactie hadden afgegeven bij de gemeente Velsen over de op handen zijnde verandering van de verkeerssituatie bij de kerk en in verband daarmee het mogelijk verdwijnen van de zebra voor de deur van onze kerk. Hierop is verder nog niets vernomen, maar we houden het in de gaten.

Het komende jaar willen we als gemeente meer nadruk leggen op het elkaar ontmoeten. Er is nu driemaal per maand koffiedrinken na de dienst en een aantal gezamenlijke maaltijden is gepland.

In het kader van Hart voor Velsbroek volgt er een bijzondere dienst op 22 juli a.s. waarbij Mark Schippers zal voor gaan. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 17 september a.s. waarbij de nieuwe voorzitter zal aantreden.

Adriaan Rensen (scriba)

Lief en leed

Op 18 juli zijn dhr. en mw. Kluit 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Persoonlijk

Vakantietijd breekt aan, voor mij iets vooraf aan de schoolvakanties. In deze periode hopen we ook onze (klein)kinderen weer even te zien. Ze zijn inmiddels naar Bangkok verhuisd, vanuit Phnom Penh. Vanaf 30 juli ben ik weer aan het werk. Ds. Gilda Polderman en deels ds. Otto Sondorp zijn de waarnemers.

U allen een goede zomer toewensend,

met hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Dank

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik voor mijn 91e verjaardag mocht ontvangen. Een fijne verrassing. Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken die mij naar de kerk brengen.

Met een vriendelijke groet, E. v.d. Burg.

In memoriam Daan Boudesteijn

Op 9 juni 2018 is in zijn slaap overleden dhr. Daniël (Daan) Boudesteijn in de leeftijd van 93 jaar. Samen met zijn vrouw Rina was hij oprichter van het bekende Boudesteijn verhuisbedrijf en hij vervulde tal van bestuursfuncties. Dat leverde hem ook een ridderorde op, uit de handen van de minister. Hun zonen zetten het bedrijf voort en tot op de dag van vandaag zijn er kleinkinderen werkzaam. Daan leek op de bijbelse Daniël: een harde, eerlijke werker die pal voor zijn principes bleef staan en voor wie moeilijkheden kansen waren. Hij was altijd behulpzaam voor zijn vijf kinderen en hun nazaten, soms wat patriarchaal, maar daar wisten ze wel mee om te gaan. Hij was afkomstig uit een vissersfamilie uit Maassluis en had daar een vanzelfsprekend geloof aan overgehouden. Daar sprak hij niet vaak over maar het was altijd aanwezig als ik op huisbezoek kwam. Na de dood van zijn dochter Daniëlle twee jaar geleden, en door toenemende gezondheidsklachten, raakte de moed er een beetje uit.



Toch genoot hij de laatste week van zijn leven nog van een vakantie in het Roosevelthuis, waar een rolstoeldans met zijn vrouw tot de laatste herinneringen behoort. Op 15 juni namen we afscheid in een overvolle Dorpskerk, met veel warme herinneringen van zijn grote familie. Onze gebeden gaan uit naar zijn vrouw Rina, hun kinderen en (achter)kleinkinderen. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

Marianne Vonkeman

In memoriam Aaltje Booster-Vogel

Op 15 juni is op 94-jarige leeftijd overleden ons voormalige gemeentelid Aaltje Booster-Vogel. Zij woonde tot haar vertrek naar Arnhem op de Valckenhoeflaan in Santpoort. Op de rouwkaart staat dit gedicht van Bonhoeffer (Gezang 398 vers 7 uit het oude Liedboek):

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.



In memoriam Piet Groot

Op zondag 24 juni overleed op de leeftijd van 89 jaar Pieter Hendrik Groot. Piet werd geboren in Alkmaar. In Den Helder volgde hij de Kweekschool en daar ontmoette hij Ank Westerhof. Er ontstond een grote liefde tussen hen beiden, een liefde die gebleven is tot aan zijn dood.

Hij werd tekenleraar en later adjunct-directeur van de Pedagogische Academie in Santpoort-Zuid.

Samen kregen Piet en Ank drie kinderen: Pim, Sieverte en Hans.

Piet was zeer betrokken bij de kerkelijke gemeenschap. Zo was hij één van de steunpilaren van de groep 'Samen op Weg' en 'Samen Verder' die cursussen bedacht en organiseerde op het gebied van kerk en samenleving, evangelie en cultuur. Hij was een verbinder, en daarmee ook een warm pleitbezorger voor de oecumene.

Piet was kunstzinnig en creatief. Die kwaliteiten zette hij onder andere in bij de inrichting en vormgeving van het kerkgebouw en het ontwerpen van publicatie-materiaal voor de kerk.

Hij was een levensgenieter en ontplooipte zijn talenten en interesses met passie. Hierin was hij een voorbeeld en stimulans voor anderen.

Velen zullen deze lieve, aardige, zorgzame man missen. In het bijzonder zijn vrouw Ank, en zijn kinderen en kleinkinderen. De liefde die er was, is niet verdwenen met zijn dood. Zij zal blijven bestaan – daarop vertrouwen wij. Laat dat zijn dierbaren tot troost zijn.



ds. Gilda Polderman

NB. Het In Memoriam voor mw. Hoogstrate zal in het volgend nummer van Kerkonderweg te lezen zijn.



Gemeenschappelijke dienst 3 juni



Aan- en afwezigheid predikanten

Ds Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar. In de laatste week van juli is ds Sondorp afwezig.

In de maand augustus is ds. Gilda Polderman op vakantie. Waarnemer is ds. Otto Sondorp.

Ds Gilda Polderman is de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888.

U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl.

U kunt ook terecht bij de bezoekgroepen. Zie elders in deze Kerkonderweg voor de adressen.

Van de ouderenpredikant

Meeleven

In de afgelopen weken is er nogal wat gepasseerd in veler levens.

We moesten afscheid nemen van gemeenteleden die ons ontvielen door de dood.

Op 8 juni overleed dhr. Daan Boudesteijn onverwacht, tijdens een gezellige en ontspannen vakantieweek. Rina moet na een bijna 70-jarig huwelijk alleen verder.

Aan het lange leven van mw. Hoogstrate kwam op 17 juni een einde.

Dhr. Piet Groot stierf zondag 24 juni, na een kortstondige opname in het Rode Kruis Ziekenhuis, gevolgd door Velsersduin. Hij liet zijn vrouw Ank achter, die nu in 'Villa Tromp', een verzorgingshuis in IJmuiden woont.

We bidden voor allen die in verdriet achtergebleven zijn om troost van God en mensen.

Groot verdriet bracht het onverwachte sterven van Joris bij oma en opa Ineke Clement en Roel Pomp. Wat heeft deze kleine jongen veel blijheid uitgestraald en levenswijsheid gegeven. En wat zal hij nu gemist worden.

We leven met elkaar mee.

Activiteiten

Op donderdagochtend 21 juni zaten we met z'n achten geschaard rond Psalm 42 en 43. We kregen een boeiend gesprek over het smachten van onze ziel naar God ('Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God'). Wat houdt dat concreet in voor onszelf? Voelen wij ons ook wel eens 'dorstend' in een schraal en droog leven? Zo haalden we de oude woorden van de psalm naar ons eigen leven toe en dat zorgde voor herkenning en een gevoel van verbondenheid.

Als u nog mee wilt doen met de laatste ochtend, laat het mij dan even weten. Waarschijnlijk is die op maandagochtend 30 juli.

Op 12 juli bent u van harte welkom om gezamenlijk te lunchen. Het zou zomaar kunnen dat we ook nog tot goede gesprekken komen! Alles draait om het thema 'Zomer'. Er worden u zomerse gerechten geserveerd, de Bijbelse betekenis van 'zomer' komt aan de orde, we zingen een paar zomerse liederen, we praten over de 'zomer in ons leven' en we delen ervaringen en vragen over de uitspraak dat 'God de zon in je bestaan' kan zijn. Het wordt een zonnig samenzijn! Vanaf 11.30 uur bent u welkom. Wel even aanmelden bij Fija Borst (fijaborst@kpn-mail.nl) of ondergetekende, want we moeten weten voor hoeveel mensen er eten moet worden ingekocht.

U kunt zo nodig gehaald en thuisgebracht worden.



*Met een hartelijke groet,
ds. Gilda Polderman*



Pauluskring afgesloten



Op 8 juli is de kring 'Paulus voor beginners' voor de laatste keer bijeen geweest. Het werd een mooie afsluiting van een hele spannende zoektocht naar de mens achter en de geschriften van deze bijzonder apostel. Hij wordt vaak de grondlegger van het 'christendom' genoemd, maar net als voor Jezus is dat nooit zijn intentie geweest. Wat hem wel aansprak was de bevrijdende boodschap van de liefde, die in Jezus belichaamd was. Een kracht die ook anderen buiten de Joodse gemeenschap aansprak. Met hen en met zijn eigen geloofsgenoten trad hij daarover dan ook heel graag in gesprek. In dit nieuwe krachtenveld ontstonden ideeën, gedachten en toespitsingen die ook voor ons vandaag de dag zeer inspirerend kunnen zijn. Zo bleek wel uit de zeer geanimeerde gesprekken in onze groep, die bestond uit mensen met een verschillende gelovige achtergrond.

Hij wordt vaak de grondlegger van het 'christendom' genoemd, maar net als voor Jezus is dat nooit zijn intentie geweest. Wat hem wel aansprak was de bevrijdende boodschap van de liefde, die in Jezus belichaamd was. Een kracht die ook anderen buiten de Joodse gemeenschap aansprak. Met hen en met zijn eigen geloofsgenoten trad hij daarover dan ook heel graag in gesprek. In dit nieuwe krachtenveld ontstonden ideeën, gedachten en toespitsingen die ook voor ons vandaag de dag zeer inspirerend kunnen zijn. Zo bleek wel uit de zeer geanimeerde gesprekken in onze groep, die bestond uit mensen met een verschillende gelovige achtergrond.

Pop en Spirit op 14 juli afgelast



De bijeenkomst op zaterdagavond 14 juli waarin (traditionele) popmuziek en spiritualiteit verenigd zouden worden, gaat helaas (weer niet) door. Na twee keer uitstellen is er nu alweer een forse kink in de kabel gekomen. Een van de leden van de band verliet plotseling de groep en een ander blijkt nog niet hersteld te zijn van een ziekte. Dit afstel betekent deze keer geen uitstel. Als iemand dit idee in de toekomst echter nog eens op zou kunnen pakken, dan zou dat heel mooi zijn!

Na twee keer uitstellen is er nu alweer een forse kink in de kabel gekomen. Een van de leden van de band verliet plotseling de groep en een ander blijkt nog niet hersteld te zijn van een ziekte. Dit afstel betekent deze keer geen uitstel. Als iemand dit idee in de toekomst echter nog eens op zou kunnen pakken, dan zou dat heel mooi zijn!

Geen stiltewandeling in juli en augustus

In verband met de vakantie zijn de (georganiseerde) stiltewandelingen in het duingebied van Duin – en Kruidberg stopgezet. In september beginnen we weer. U kunt uiteraard ook zelf besluiten met anderen in stilte te wandelen en te mijmeren over een tekst of een gedachte. Een bijzondere ervaring zeggen alle deelnemers!

Na de wijkkerkenraad heeft nu ook de Algemene Kerkenraad begin juni het evaluatierapport over 5 jaar project Dorpskerk Dichtbij besproken. De simpele vraag of het project nu wel of niet geslaagd is, blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden, aldus het rapport. Het hangt erg af van de verwachtingen die men er in 2013 over had. Die waren, zo is gebleken, niet zo eenduidig.

In 2014 schreef de groep die het project begeleidde wel een projectplan. Daarin werden bepaalde verwachtingen en wensen omgezet in gewenste resultaten. Zijn deze gehaald of niet? Ik kan u hierover alleen maar een paar opmerkingen uit het rapport doorgeven, omdat het ondoenlijk is het gehele rapport hier kort weer te geven.

- Het project kan gemeten aan de in het projectplan genoemde verwachtingen gedeeltelijk geslaagd genoemd worden. Vooral op het gebied van communicatie en de bekendheid van de Dorpskerk zijn grote stappen gezet.
- We hebben geleerd dat het nodig is dat als we als Dorpskerk een rol in het dorp willen spelen de kerk haar deuren vaker zal moeten open zetten. Een mooi begin is de zaterdagochtendopening na de stiltewandelingen op zaterdag. Goed is om de opening van de kerk aan een concrete activiteit te koppelen. Daarvan zijn er vele geweest. In het rapport is een uitgebreide opsomming te vinden. Bijpassend beeldmateriaal vindt u op www.facebook.com/dorpskerkdichtbij.
- Ook hebben we geleerd hoe we met kleinschalige bijeenkomsten mensen in (en buiten) het dorp succesvol kunnen bereiken. Zeker waar vragen rond levensovertuiging, zin- en zijnsvragen aan de orde komen. Zoals bij de Soep en Spiritbijeenkomsten, de Lectio Divina groepen en de cursus Paulus voor beginners.
- Meer algemeen maatschappelijke thema's aan de orde brengen is ook een weg die de Dorpskerk kan blijven gaan, zoals uit de 'Bartje Boven' bijeenkomsten en de mooie bijeenkomsten rond 'zorg' en 'vluchtelingenbeleid' bleek.
- Meezingvieringen in wat voor vorm en stijl dan ook, zijn succesvol gebleken. Daar liggen zeker kansen voor de Dorpskerk. Dat geldt evenzeer voor tentoonstellingen die met levensbeschouwelijke thema's zijn verbonden en voor inhoudelijke bijeenkomsten (lezingen) waar niet alleen gesproken wordt, maar waar ook beeld en muziek een rol spelen.

Er is veel meer over het rapport te zeggen, maar het beste is als u het rapport zelf leest.

Wilt u een exemplaar van het rapport ontvangen, geef dat dan aan bij ondergetekende.

In augustus zal ik nog een andersoortige notitie schrijven, die meer gaat over de vraag hoe ik de afgelopen jaren in uw midden heb ervaren. Daar kan dan ook nog meer worden ingegaan op het andere werk dat ik deed naast het werk voor het project, onder meer in het jongerenpastoraat.

*Met een vriendelijke groet,
Ds. Otto Sondorp*

Bij de diensten

In principe is ds Otto Sondorp de eerste en derde zondag onze voorganger. Ds. Gilda Polderman gaat voor op de tweede zondag van de maand. Zie het overzicht elders in dit kerkblad. Hier schenken we alleen aandacht aan bijzonderheden bij de diensten.

Zomertijd



Als u dit leest is de zomer al weer bijna op de helft. Het is een groene tijd, niet alleen in de natuur, maar ook in de kerk. Het antependium op de altaartafel en de stola's kleuren groen. Dat is de kleur van de hoop, van groei en toekomst. Dit belooft dus een mooie en optimistische tijd te worden. Een paar bijzonderheden:

Op **15 juli** vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds Otto Sondorp.

Op **29 juli** verwelkomen we Jeanet van Doorn, onze enthousiaste collega uit IJmuiden.

Op **5 augustus** ruilen de voorgangers uit Santpoort en Velsbroek van plek. Ds Vonkeman gaat voor in de Dorpskerk en ds Sondorp is voorganger in het Kruispunt.

Op **12 augustus** zal Aart Mak ons met zijn komst verblijden en op de laatste zondag van augustus, de **26^e augustus**, is ds Clement onze gastvoorganger.

Alvast een opmerking over **zondag 9 september**. Dan zal er geen ochtenddienst zijn i.v.m. het afscheid van ds. Otto Sondorp. De afscheidsdienst vindt 's middags plaats en vangt aan om 14.00 uur. Het wordt een dienst voor atheïsten, twijfelaars en gelovigen. Dus iedereen in kerk en dorp is welkom. Aan deze dienst verleent onze cantorij haar medewerking en er zal een bijzondere tentoonstelling te zien zijn.

Bedankt

Omdat ik twee weken voor onze 65-jarige bruiloft bij een val geblesseerd raakte kon de geplande feestelijke viering helaas niet doorgaan.

Dankzij de bloemen, mooie kaarten en vele gelukwensen die wij mochten ontvangen is de 28e mei toch nog een dag geworden waar wij dankbaar aan terugdenken.

Mede namens mijn vrouw onze hartelijke dank.

M.A. de Lig

Vanuit de WK Santpoort

Op 28 mei jl. hebben we onze laatste vergadering gehad. De vergadering ging van start zonder Otto in verband met een kort overleg over het afscheid van hem begin september. Foka Oosterhuis en Hans Dommershuijzen waren op uitnodiging van de WK ook aanwezig. Het afscheid van Otto zal plaatsvinden op zondag 9 september. Na de middag(!) dienst zal er een borrel worden georganiseerd waarin we Otto kunnen bedanken voor de afgelopen jaren.

Om 20:30 uur kwam Otto erbij en hebben we het project Dorpskerk Dichtbij geëvalueerd naar aanleiding van een stuk geschreven door de klankoordgroep. Wat ging goed? Wat was anders dan verwacht? Wat waren ook al weer onze verwachtingen? Wat heeft het onze kerk gebracht richting de toekomst? We hebben hier met elkaar uitgebreid over gesproken. Het evaluatiestuk is een korte tijd later doorgestuurd naar de algemene kerkenraad.

Vervolgens hebben we over de stand van zaken gesproken over onze wens voor een nieuwe gemeentepredikant van 70% van de volledige arbeidstijd. Momenteel ligt dit verzoek bij de classis. Daarnaast hebben we aan onze gemeenteleden gevraagd of zij namen weten van predikanten die bij onze gemeente passen. Hier is goed gehoor aan gegeven. Onze dank voor uw genomen moeite. We blijven u informeren over de vervolgstappen en uitkomsten.

Daarnaast hebben we nog gesproken over communicatie rondom begrafenissen, financiën rondom begrafenissen, een terugblik op de gezellige vrijwilligersmiddag, een mogelijke nieuwe glossy, de vele vacatures die we momenteel in de kerk hebben en uiteraard een terugblik en vooruitblik op onze erediensten.

Namens de WK, Joyce Schipper-Out



Waar woonde de voormalige koster van de Hoeksteen nu precies?



24

Skip

0
Answers

▲ Van Dalenlaan 91

◆ Van Dalenlaan 81

● Van Dalenlaan 31

■ Van Dalenlaan 37



Beroepingsprocedure

Zoals u weet ontstaat er op 1 september een vacature voor een predikant wegens het emeritaat van ds Sondorp. Op dit moment wachten we nog op toestemming van de classis om een predikant voor 70% deeltijd te mogen beroepen. Vooruitlopend op deze toestemming vroeg de wijkkerkenraad u in de vorige editie van KerkOnderweg om namen te noemen van predikanten die in uw ogen geschikt zijn om deze vacature in te vullen. Dat heeft u veelvuldig gedaan, waarvoor hartelijk dank! Zodra de toestemming is verkregen kan de beroepingscommissie, die op dit moment gevormd wordt, meteen aan de slag met het aanschrijven van de door u genoemde predikanten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er niet al op 1 september een opvolger voor ds. Sondorp zijn voorgedragen. Om te voorkomen dat we een tijd predikant-loos zijn onderzoekt de wijkkerkenraad de mogelijkheid om het detachingscontract van ds. Gilda Polderman, dat per 1 oktober afloopt, te verlengen tot een geschikte opvolger is beroepen.

Op dit moment is het dus nog even afwachten tot we van start kunnen gaan met de procedure.

Martine Roomer

DANK

Ons kastje in de kamer staat vol met kaarten waarop warme woorden na het overlijden van onze geliefde kleinzoon Joris. Veel kaarten kwamen uit de gemeente. Daarvoor dank, ook voor de mailtjes en persoonlijke reacties. Dat doet ons goed.

Roel Pomp en Ineke Clement

Verantwoording giften

Via kerkrentmeesters werd voor de kerk van fam B. 100 euro, van fam K. 10 euro en van fam B. 20 euro ontvangen; via ds. Sondorp werd van NN 200 euro ontvangen. Onze hartelijke dank.

uw kerkrentmeesters



Afscheid Otto Sondorp



Op zondag 9 september a.s. hoopt Otto zijn 66e verjaardag te vieren en met emeritaat te gaan. We zullen die dag in een feestelijke dienst, met receptie na afloop, afscheid van hem nemen.

Graag willen we Otto die dag een cadeau namens ons allen aanbieden. Mocht u willen bijdragen aan een gezamenlijk cadeau dan kan u uw bijdrage storten op het IBAN: NL 18 ABNA 0521 5101 63 ten name van Protestantse gemeente Santpoort-Velserbroek, onder vermelding van "afscheid Otto".

*namens de kerkenraad
Martine Roomer, voorzitter*



collage SamenVerder folders Piet Groot

Nieuws van de ZWO commissie

Tijdens de diensten van 12 augustus zal er weer gecollec-teerd worden voor één van de projecten van Kerk in Actie die door onze gemeente financieel gesteund worden. Dit-maal vragen we uw bijdrage voor het Beyers Naudé Cen-trum.

Enige maanden geleden hebben de kerkgangers in de Dorpskerk kennis kunnen maken met Rineke van Ginkel, die door Kerk in Actie uitgezonden is om vanuit dit centrum mee te werken aan de toerusting van gemeenten en predi-kanten.

Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken in Zuid-Afrika: theologisch onderwijs, diaconaal gemeen-tewerk en vorming en toerusting van gemeenten. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Juist in de armste gemeenschappen wordt duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.



Graag geven we u ter herinnering de informatie door van Kerk in Actie over dit project:

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prach-tige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale proble-men. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Het Beyers Naudé Centrum (BNC) zoekt welke rol kerk en geloof kunnen spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening.

Het centrum wil Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen bij alle uitdagingen, die voortkomen uit de Apartheid (1948-1990). Samenwerken om de jonge democratie (sinds 1994) vorm te geven. Het Beyers Naudé Centrum rust kerken toe en versterkt hen om zich positief in te zetten voor de samenleving. Tijdens een jaarlijkse conferentie komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken.

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap. Rineke zegt daar-over: "Ik krijg vooral energie van de mensen die ik ontmoet. Ik onderzoek of de ondersteuning die we kerken bieden ook aansluit bij hun behoefte. Of het nut heeft voor hun gemeenschap. Het is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk."

Wij hopen op uw bijdrage tijdens de collecte. Ook kunt u een gift overmaken op onze bankrekening.

*Namens de ZWO-commissie,
Hetty Vink-Postema*

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. "Dia Prot Gem Santpoort Velslerbroek inzake ZWO commissie", te Velslerbroek. Ook elke rechtstreekse gift aan de landelijke organisatie telt mee in het aandeel dat van onze gemeente wordt verwacht.

Bijbelleesrooster t/m 7 sept 2018

Juli

za 14 juli	Efeziërs 1:1-6
zo 15 juli	Efeziërs 1:7-14
ma 16 juli	Efeziërs 1:15-23
di 17 juli	Psalm 14
wo 18 juli	Klaagliederen 1:1-11
do 19 juli	Klaagliederen 1:12-22
vr 20 juli	Klaagliederen 2:1-12
za 21 juli	Klaagliederen 2:13-22
zo 22 juli	Klaagliederen 3:1-39
ma 23 juli	Klaagliederen 3:40-66
di 24 juli	Klaagliederen 4:1-22
wo 25 juli	Klaagliederen 5:1-22
do 26 juli	Rechters 1:1-21
vr 27 juli	Rechters 1:22-36
za 28 juli	Rechters 2:1-5
zo 29 juli	Rechters 2:6-15
ma 30 juli	Rechters 2:16-23
di 31 juli	Rechters 3:1-6

Augustus

wo 1 aug	Efeziërs 2:1-10
do 2 aug	Efeziërs 2:11-22
vr 3 aug	Rechters 3:7-11
za 4 aug	Rechters 3:12-31
zo 5 aug	Efeziërs 3:1-13
ma 6 aug	Efeziërs 3:14-21
di 7 aug	Rechters 4:1-16
wo 8 aug	Rechters 4:17-24
do 9 aug	Rechters 5:1-11
vr 10 aug	Rechters 5:12-22
za 11 aug	Rechters 5:23-31
zo 12 aug	Efeziërs 4:1-16
ma 13 aug	Efeziërs 4:17-24
di 14 aug	Efeziërs 4:25-5:2
wo 15 aug	Efeziërs 5:3-20
do 16 aug	Marcus 6:45-56
vr 17 aug	Marcus 7:1-23
za 18 aug	Marcus 7:24-30
zo 19 aug	Rechters 6:1-10
ma 20 aug	Rechters 6:11-24
di 21 aug	Rechters 6:25-40
wo 22 aug	Marcus 7:31-37
do 23 aug	Marcus 8:1-13
vr 24 aug	Marcus 8:14-26
za 25 aug	Efeziërs 5:21-33
zo 26 aug	Efeziërs 6:1-9
ma 27 aug	Deuteronomium 1:1-8
di 28 aug	Deuteronomium 1:9-18
wo 29 aug	Deuteronomium 1:19-33
do 30 aug	Deuteronomium 1:34-2:1
vr 31 aug	Deuteronomium 2:2-15

September

za 1 sept	Deuteronomium 2:16-25
zo 2 sept	Efeziërs 6:10-17
ma 3 sept	Efeziërs 6:18-24
di 4 sept	Psalm 20
wo 5 sept	Deuteronomium 2:26-37
do 6 sept	Deuteronomium 3:1-11
vr 7 sept	Deuteronomium 3:12-22

Van de Diaconie

In mei is er in de Dorpskerk en het Kruispunt gecollecteerd voor de Stichting 'World Servants'. Ons gemeentelid Johan Hennipman gaat met anderen in Sierra Leone drie klaslokalen bouwen voor weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. U heeft daarover wellicht in het vorige kerkblad gelezen. Ook hier vindt u meer informatie over het project: <https://www.worldservants.nl/sierra-leone/SL118>

De collecteopbrengst was totaal € 310,65. Alle gevers hartelijk dank! Heeft u de collecte gemist? U kunt nog altijd uw gift overmaken op NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting World Servants Nederland o.v.v. SL118, Johan Hennipman.

**STOP HONGER
HELP EEN BOER**



De diaconale collecte van 15 juli a.s. wordt geheel ter beschikking gesteld aan de Stichting Heifer. Zij ondersteunt boeren, in Afrika sinds 1944, door het geven van een "levende" lening. Kippen, geiten of koeien worden geleverd en de boer of meestal de boerin probeert een voor hun familie een redelijk bestaan op te bouwen. Als het bedrijfje goed gaat lopen betalen zij een vergoeding aan de stichting, of zij leveren nakomelingen, waarmee wij weer

anderen kunnen helpen. Vooral moeders in Afrika hebben een pittig programma. Zij werken van vroeg tot laat. Voor veel van hen is er de vraag: kan ik mijn kinderen genoeg te eten geven? Staat er water in de put? Is er geld voor onderwijs?



Vragen waarmee wij niet zitten. Daarom willen wij middels een collecte helpen.

De opbrengst van de collecten in de maand mei:

	Dorpskerk	Kruispunt
Missionair Werk	88,75	67,35
Diaconie	102,85	176,98
Kerk	377,00	257,59
World Servants	107,15	203,50
Kerk in Actie	133,10	

De collecte voor de Diaconie op 26 augustus a.s. wordt in zijn geheel beschikbaar gesteld voor de Rudolph Stichting.

De Rudolph Stichting richt zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Bij voorbeeld door echtscheiding, gedragsproblemen of verstandelijke beperking. Voor hen ontwikkelt en ondersteunt de stichting gezinshuizen in heel Nederland.

Het doel van de stichting is een omgeving te creëren waarin uit huis geplaatste kinderen zich kunnen richten op hun toekomst.

Sleutel woorden zijn:

- klein schaligheid
- gewoon leven
- mogelijkheden en behoeften van het kind centraal stellen.

Moge uw bijdrage tot een zegen zijn.



Namens de Diaconie Hans Kusters

Jongere pagina

Velserbroek



Sinds Sonrise 2016 staat er een team van jonge vrijwilligers klaar om op te trekken met jongeren op het Zwanebloemplansoen in Velsbroek. Het project dat er wordt gedraaid wordt Sportcommunity genoemd. Het project heeft als doel om jonge christenen te laten groeien in hun geloof buiten de kerk. Er wordt samen gegeten in het Kruispunt, bijbel gelezen en gebeden. Daarna gaan ze het plein op (van 19.00-20.30) om samen met jongeren te sporten en het geloof aan de hand van relevante thema's te delen met hen. Er is een kookgroepje ontstaan dat elke dinsdag kookt voor deze groep. Vanuit het Kruispunt heeft Jody samen met mij 1x per maand gekookt. Aart heeft haar kookbeurt overgenomen en hij kookt met veel passie en inzet! Wilt u/wil jij ook meedoen in het kookrooster of zou je mee willen sporten met het team, stuur mij dan een mailtje dan neem ik contact met u/jou op. (berta.menger@kpnmail.nl)



Onderstaand stukje is geschreven door Rick Klinge. Hij heeft zijn baan in het onderwijs opgezegd om werkzaam te zijn bij Youth for Christ en deels op basis van giften te gaan leven. Rick is teamleider en initiatiefnemer van het project.

Het is dinsdag 15 mei. Een heerlijke zonnige dag waar het water absoluut niet mag ontbreken. We zijn door de meivakantie en eindexamens, voor het eerst weer met het overgrote deel van het team. Zoals altijd eten we eerst samen en delen we een stukje uit de bijbel waar we vervolgens onze gedachten op los laten. Sinds januari dit jaar mogen we eten in het Kruispunt en dit beviel het team direct. Elke Sonrise mag het team in het Kruispunt bivakkeren en daardoor voelden we allemaal het Sonrise-gevoel terugkomen op de dinsdagavonden.



Als we om 19.00 op het plein komen staan er vaak al tien jongeren op ons te wachten. Klaar voor een potje voetbal. Als de avond vordert voegen zich er steeds meer jongeren bij. Het record aantal staat op 35 jongeren. Geen van hen was een vreemde voor ons. Ook deze avond starten we met een uurtje voetbal. We maken teams en gaan gewoon plezier hebben. Naast het veld zitten jongeren die graag een praatje met je willen maken en op het veld staan de fanatieke voetballers. Rond 20.00 hebben we een praatje. Een praatje dat gaat over het geloof of een ander relevant thema. Deze keer had ik het niet goed voorbereid, maar al lange tijd zweefde het thema eigenwaarde in mijn hoofd rond. Er was namelijk eens een meisje dat aangaf dat ze met meerdere jongens seks heeft gehad, omdat ze hoopte dat ze dan bleven. Ook was er een jongen die niet durfde te solliciteren op een baan, omdat hij bang was om afgewezen te worden. Het was God die dit thema lange tijd in mijn hoofd liet rondzweven dus dat thema gingen we bespreken. Wat begon als een onvoorbereid praatje eindigde in één van de beste praatjes. Jongeren waren een volle 10 minuten stil en luisterden vol aandacht. Ze hebben te horen gekregen dat God hen gemaakt heeft en dat jouw waarde vaststaat en niet bepaald wordt door jou of door mensen om je heen. In

de gesprekken daarna krijg je niet altijd het achterste van de tong te zien, maar we hopen dat er een zaadje is geplant en dat we mochten helpen de jongeren op het plein te laten groeien.



Na bijna twee jaar zien we dat jongeren groeien en dat enkelen van hen zich steeds meer naar Jezus toe bewegen. Stiekem zouden wij als team graag willen zien dat het zaadje dat we mochten planten ook tot bloei gaat komen, maar laat vooral Gods wil gebeuren. Bedankt dat we jullie kerk mogen gebruiken. Het is een heerlijke plek om te zijn voor we het plein op gaan.

*Met vriendelijke groet,
Rick Klinge*



Tiener club 'Onder de Pannen'

Hou je van gezelligheid? Vind je het leuk om te koken? Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan nodigen wij jou uit om mee te doen met onze tienerclub 'Onder de Pannen'.

'Onder de Pannen' is ongeveer 1x per maand op zondag van 16.00-19.00 uur in het kooklokaal van basisschool de Westbroek.

Het doel is vooral 'gezelligheid'! We gaan samen koken, eten, chillen, spelletjes doen etc.

Denk je nou 'ik ken daar niemand', neem dan een vriend of vriendin mee!

16 september staat de eerste avond van het nieuwe seizoen gepland, het zou leuk zijn als je ook komt! I.v.m. de inkoop van het eten willen we wel graag dat je je even aanmeld. Dat kan bij berta.menger@kpnmail.nl

Zie ook fotot op voorpagina

Het doel is vooral 'gezelligheid'! We gaan samen koken, eten, chillen, spelletjes doen etc.

Denk je nou 'ik ken daar niemand', neem dan een vriend of

vriendin mee!

16 september staat de eerste avond van het nieuwe seizoen gepland, het zou leuk zijn als je ook komt! I.v.m. de inkoop van het eten willen we wel graag dat je je even aanmeld. Dat kan bij berta.menger@kpnmail.nl

Zie ook foto op voorpagina



Jongere Pagina

Santpoort

Gezamenlijke dienst op 3 juni

De kerk van 3 juni was gevuld met 5 kids van 4 jaar en onze eigen Veerle. Het verhaal ging over Handelingen 5:12-42: Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus kwamen in de gevangenis terecht, maar werden ook weer vrijgelaten. Samen met Simone Temming uit Velsbroek hebben we de kinderen vermaakt. Maar zij hebben ons ook vermaakt. We hebben namelijk een 2e aflevering van 'prajsmakers' opgenomen. U kunt het filmpje bekijken op de website van de kerk en een aantal foto's staan in dit kerkblad.

Kliederkerk in IJmuiden

Zoals u weet zijn we onlangs gestopt met Kerk op Schoot, omdat onze kinderen te groot hiervoor werden. Een mogelijke opvolger is Kliederkerk. Op de website www.kliederkerk.nl staat ontzettend veel informatie. Voor mij als jeugdoudering zijn deze initiatieven natuurlijk heel leuk en aansprekend, maar ik ben ook op zoek naar iets wat goed bij ons past, bij onze gemeente en bij onze vrijwilligers.

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:



Toevallig bleek er onlangs een kliederkerk in de Ichthuskerk in IJmuiden te zijn. Lara, Dominique, Sarah, Martine en ik hebben een hele gezellige middag gehad! Veel gekliederd en geknutseld, verhaal in een zelf gebouwde tent gehoord, buiten op de stoep en daarna pannenkoeken gegeten met elkaar. Ook hebben we uitgebreid gesproken met ds. Jeanet van Doorn die één van de initiatiefnemers is. Op naar meer inspiratie zou ik zeggen!

Geen kindernevendienst in de vakantie

Op zondag 8 juli hebben we het einde van het seizoen gevierd. Voorlopig is er dus geen kindernevendienst in de Dorpskerk. Op zondag 2 september starten we weer.

Tot ziens! Joyce Schipper-Out
06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 2 sept, 7 okt, 4 nov en 2 dec
Waar: In het dienstencentrum naast de dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com



Vacatures

We weten het allemaal, zonder vrijwilligers zou het kerkwerk vast lopen. Met alle vrijwilligers van nu zijn we dan ook ontzettend blij. Tegelijk komt er steeds meer op steeds minder schouders terecht. En jezelf aanmelden, dat doe je niet snel. Maar wat houdt u tegen om de telefoon te pakken of een e-mail te sturen. Je kan altijd informatie opvragen of eerst vrijblijvend meedraaien.

En ontdek hoeveel plezier je er zelf aan kan bevelen, en ervaar hoeveel je terugkrijgt!



Voorzanggroep

Het zou een grote aanvulling op onze kerkdiensten zijn als er een voorzanggroepje is dat helpt nieuwe liederen in te studeren, dan wel voor te zingen. Een aantal mooie nieuwe liederen hebben voorzang en gemeentezang. Wie kan dat leiden, wie wil daaraan meedoen? Aanmelden/info bij Marianne Vonkeman.

Liturgiecommissie

Die gaat weer van start in het najaar. Er hebben zich al enkelen opgegeven, maar als je mee wilt denken over de vormgeving van onze kerkdiensten, ben je hartelijk welkom. Aanmelden/info bij Marianne Vonkeman.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje



VACATURES VELSERBROEK

Wijkouderlingen/coördinatoren

Met twee wijkouderlingen zijn we een beetje krap bedeed. Het zou fijn zijn als er een nog een ouderling voor onze senioren bij kwam. Aanmelden/info bij Lieke van Beek

Beameraars

Mensen die ongeveer eens per zes weken de beamer kunnen bedienen tijdens de kerkdiensten. Aanmelden/info bij Jan Groeneveld.

Kindernevendienst-medewerkers

Het team dat er nu is, gaat eind dit jaar stoppen. We willen graag doorgaan met het regelmatig aanbieden van kindernevendienst en zoeken nog enkele af-en-toe medewerkers en een coördinator. Aanmelden/info bij Henriëtte Bronstring.

Activiteitencommissie

De laatste jaren is deze groep uitgedund en heeft aanvulling nodig. Wie heeft er zin om mee te denken over activiteiten die onze gemeente kunnen versterken, zoals maaltijden, wandelingen, kloosterbezoek, misschien een Israëlreis? Aanmelden/info bij Ben Sliggers.

Schoonmaakploeg

We hebben een trouwe groep mensen die de kerk schoonmaken, maar soms zijn er invallers nodig tijdens vakanties etc. Aanmelden/info bij Gre Riedijk.

Wijkouderlingen/coördinatoren

Met twee wijkouderlingen zijn we een beetje krap bedeed. Het zou fijn zijn als er een nog een ouderling voor onze senioren bij kwam. Aanmelden/info bij Lieke van Beek.

VACATURES SANTPOORT + VELSERBROEK

Kerkrentmeesters

Oftewel M/V die mee willen denken en doen om alles rond gebouwen, financiën, ledenadministratie, e.d. voor onze gehele gemeente vorm en inhoud te geven. Zowel voor het nu als in de toekomst. Dan kan als gemeentelid maar ook in combinatie met een ambtsdragerschap (ouderling-kerkrentmeester). In het College van kerkrentmeesters zijn vooral Velsersbroekers gewenst! We zoeken een voorzitter, 2e-penningmeester, secretaris en/of notulist, iemand voor BHV-veiligheid, computer-enthousiastelingen voor o.a. de ledenadministratie, contactpersoon voor personeel, iemand voor het bestellen- en distribueren kerkbladen naar de 5 coördinatoren (10 px per jaar). Kortom, veel mogelijkheden. Aanmelden/info bij Gerrit Out.

Public relations

Wie zou het leuk vinden om mee te werken aan het beter op de kaart zetten van onze gemeente, zowel als geheel of voor de wijk Santpoort of Velsersbroek? Website, kerkbladredactie, glossy, persberichten, social media, dat soort zaken. Info/aanmelden bij Marianne Vonkeman of Gerrit Out.

VACATURES SANTPOORT

Praktische hulp

Bij activiteiten voor de ouderen, zoals koffieochtenden en vervoer. Meer info bij Fija Borst.

Autorijders

voor het 1x per 6 weken ophalen en thuisbrengen van ouderen in Santpoort-Noord en -Zuid. Meer info bij Jan Bothof en/of Jan Morren.

Kerkbladbezorgers voor Santpoort-Zuid

1x in de 5 weken een aantal kerkbladen rondbrengen, dat is het werk toch niet? Meer info bij Annelieke Hurkmans.

Wijkouderlingen en diakenen

'nee dank u', is dat misschien uw eerste reactie? Toch kunnen wij (en de kerk) misschien wel niet zonder u Praat eens vrijblijvend met een ambtsdrager, bv Martine Roomer of Hans Kusters

Contactinformatie:

Gerrit Out	gertje.out@gmail.com	0629-047097
Marianne Vonkeman	mariannevonkeman@gmail.com	023-8223720
Jan Groeneveld	jan.groeneveld@quicknet.nl	023-5383365
Ben Sliggers	bcsliggers@quicknet.nl	023 5389992
Gre Riedijk	greceesriedijk@gmail.com	023-5385216
Lieke van Beek	cornelievvanbeek@hotmail.com	023-5393054
Martine Roomer	martine-roomer@hotmail.com	0624-999968
Jan Bothof	jan.bothof@gmail.com	023-5375923
Jan Morren	jan.morren@ziggo.nl	023-5384366
Annelieke Hurkmans	huhurkmans@hotmail.com	023-5371086
Fija Borst	fijaborst@kpnmail.nl	023-5375071
Henriëtte Bronstring	mischab@telfort.nl	023-5393732
Hans Kusters	hanskusters@hetnet.nl	023-5377422

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

**Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK**



R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Oplevingen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud



- BELASTINGAANGIFTE
- ADMINISTRATIE
- ADVIES

Op zoek naar een professioneel, betaalbaar en klantvriendelijk adviesbureau, dat u kan helpen met uw belastingaangifte?
Of wilt u uw (bedrijfs)administratie laten verzorgen?

AB2 ADMINISTRATIE & BELASTING ADVIES BUREAU

Jan Bothof, Kerkerinklaan 69, 2071RK Santpoort-Noord
☎ 06-49413571 🌐 www.ab-2.nl ✉ jan@ab-2.nl



*Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!*

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Johan Maurits van Nassaulaan 17
2071 VA Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar herstel!

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering |
Ontharing | Gezichtsbehandelingen

www.beauty-wellnessboekelaar.nl | Terrasweg
39K, Santpoort noord | 06-33373598



Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl

Afspraak maken?:

Bel: 06-34830226

Mail: info@hetbeautychalet.nl



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Drogisterij
van **ASSEMA**

Galle Promenade 14, 1991 PR Velsersbroek
Telefoon 023 538 79 45



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsersbroek

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- Administraties (zzp en particulier)
- Belastingzaken en -advies
- Training & Educatie



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

15 juli	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. Tj. Huisman	
22 juli	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Dhr. M. Schippers	
29 juli	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. J. van Doorn	
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras	
5 aug	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
	Kruispunt	9:30	Ds. E.O. Sondorp	
12 aug	Dorpskerk	10:00	Ds. A. Mak	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
19 aug	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. I.G. Clement	
26 aug	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. I.G. Clement	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
2 sept	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. P. Verhoeff	

Bijbelleerooster staat op pagina 16

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker, e: scribasantpoortvelsbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort
Nrd t: 023 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorz.: vacant,
e: voorzittercvk@gmail.com; Penningm.: dhr H.G. Beuker
t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl;
Adm.: dhr T. Zondag t: 023 5386064,
e: t.zondag@quicknet.nl;

Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 06 29047097, e: scribaatcvk@gmail.com; Post (declaraties enz): kerkelijk bureau; Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek

DIACONIE

Voorz.: J. Kusters t: 023 5377422, e: hanskusters@hetnet.nl
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com;
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, e: m.beskers@ziggo.nl
of H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester en externe contacten: vacature,
t: 06 13057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

Zomervakantie

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein 023-5388835

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velsbroek.
t: 023 5387242, e: gerard.louwerse@gmail.com,
Scriba: Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek, t: 023 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsbroek
t: 023 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsbroek,
t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 023 5387796
e: info@ej-van-herk.speedlinq.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 23 augustus
2018 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg, Diny Markerink, t. 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg, Fija. Borst, t. 5375071
- 3 Santpoort Zuid, Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Zuid (coördinator J. Morren 023 5384366)

15 juli	S. Meulenbelt	023 5379366 / 06-20247493
22 juli	J. Morren	023 5384366
29 juli	P. Muller	023 5262736
5 aug	J. Morren	023 5384366
12 aug	S. Meulenbelt	023 5379366 / 06-20247493
19 aug	E. van der Kooij	023 5386827 / 06-15890135
26 aug	Mw. Hurkmans	023 5371086
2 sept	S. Meulenbelt	023 5379366 / 06-20247493
Noord	(coördinator J. Bothof 023 5375923)	
15 juli	H. Wispelwey	023 5376676
22 juli	H. Boot	023 5384336
29 juli	T. Witteman	023 5383492
5 aug	M. de Groot	023 5376942
12 aug	D. Markerink	023 5376816
19 aug	C. van Woensel	023 5381515
26 aug	R. Pomp	023 5387095
2 sept	H. Kusters	023 5377422

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146,
1991GB Velsbroek, e: martine-roomer@hotmail.com,
t: 0624999968

Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 023 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 06 14400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Vacature

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888,
e: gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elna Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com