

16 november tot 14 december 2018 No. 9

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek





Opstijgen naar de hemel

Een paar weken geleden maakten we een ballontocht boven een woestijn in Jordanië. Het was nog schemerig toen we in het mandje onder de ballon stapten. De ballon was voldoende opgeblazen en verwarmd om ons snel naar boven te brengen, de lucht in. Het anker ging los en voordat we het wisten zaten we op de hoogte van de hoge rotsige bergen. Het ging zonder gevoel in maag of keel, wat je wel eens op de kermis in een apparaat voelt. De zon zagen we opkomen en al heel snel groter worden. Ongemerkt zaten we even later ver boven de bergen. Mooie rode en gele kleuren kwamen te voorschijn in het ochtendlicht. De tocht duurde maar kort, maar was een emotionele belevenis.

Het deed me denken aan een belevenis twintig jaar geleden toen ik ernstig ziek was. Ver buiten mijn bewustzijn ging ik door een kleurenboog en zweefde boven de aarde. Ik zat in een soort glazen zeppelin en vloog uit het ziekenhuis over de Oceaan en keek naar beneden in New York waar ik al die wolkenkrabbers zag. Wonderlijk. Was dit een bijna dood ervaring? Het was vooral erg mooi, alles vol kleuren. Rond mijn bed riep men mij om bij kennis te komen, wat ik me zeer vaag kan herinneren. Later (of eerder) sprak ik (wijlen) Bertus Fenijn die (ook) een bijna-doodervaring had gehad en die zei: "als dit het is als je dood gaat, dan mag het voor mij komen". Ik kon me daarin vinden. Of het zo zal gaan weet niemand en hoe het met die hemel zit?

Merkwaardig dat die zalige ballontocht naar omhoog zoveel oproept.

Met groet, John Oosterhuis

*Foto voorpagina:
ds. Gilda Polderman, voorgedragen als
gemeentepredikant in de Dorpskerk*



Het is bijna Advent

Het is bijna Advent. De adventstijd staat in het teken van 'verwachting'.

Maar wat hebben wij nog te verwachten? We hebben zoveel! Wij zijn een verwende generatie.

We hebben bijna alles, maar we verwachten nog meer. En we worden boos als we tegen de grenzen van de mogelijkheden aanlopen. We gaan mopperen als iets niet blijkt te kunnen of als iemand de bevrediging van onze eindeloze verlangens in de weg gaat staan.

We willen oud worden en gezond blijven, we willen rijk worden, we willen veilig leven, we willen van alles, zonder er zelf heel veel voor te doen. Eigenlijk willen we misschien wel iemand die dit alles eens voor ons gaat regelen, die orde op zaken gaat stellen. Wereldwijd zie je dat in het verlangen naar populistische leiders. Een sterke man, zoals Trump, Duterte of Bolsonaro, of dichterbij Wilders of Baudet, gewoon iemand die onze verlangens kan bevredigen.

Dat is andere taal. Het roept het beeld op van iemand die er vooral op uit is oog te hebben voor het kwetsbare. Hij gaat niet schreeuwen. Hij gaat niet stampvoeten. Hij gaat niet over lijken.

En wie weet: betreft onze diepste verwachting niet zozeer rijkdom, gezondheid, veiligheid en een krachtpatser die dat allemaal voor ons regelt, en zijn dat soort verlangens vooral uitingen van onze kwetsbaarheid die we willen maskeren. Kwetsbaar en verwond zijn we, door alle liefdeloosheid, door alle misverstanden, door alle onbegrip, door alle eenzaamheid en angst. Misschien verlangen we wel het meest dat onze kwetsbaarheid gezien wordt, dat daar rekening mee wordt gehouden, dat we erin erkend worden.

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, de mens waarin God zich heeft laten kennen. Hij viel op, omdat hij het geknakte riet in mensen niet afbrak en omdat hij de kwijnende vlam in de harten van mensen niet doofde. Jezus had



In eerste instantie lijkt de profetie in het boek Jesaja (hoofdstuk 42) aan te sluiten bij dat beeld. Er zal iemand komen die de volken het recht zal doen kennen. Dat klinkt stevig.

Maar dan komt het:

'Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven...'

oog voor het kleine, voor het weerloze, hij was er voor de zwakken en kwetsbaren. Zijn leven op aarde belooft veel goeds voor de toekomst.

Advent. De hoop dat er een dag komt dat wij gezien worden zoals we zijn. De verwachting van de komst van de Messias die oog heeft voor het kwetsbare en weerloze in ons leven. Die ons ziet, en aanvaardt.



**Tienerdienst
28 oktober
Kruispunt**



Bij de kerkdiensten,

- 18 november 9.30 uur ds. Kick Bras
 25 november 9.30 uur avondmaalsviering, ds. Marianne Vonkeman, na afloop koffie en gemeente-brainstorm (zie hieronder)
 27 november 15.00 uur avondmaalsviering in de Hofstede
 2 december 9.30 uur ds. Ineke Clement
 9 december 9.30 uur ds. Aart Mak
 16 december 9.30 uur ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering
 16 december 15.00 uur kerstsamenzang met het IJmuider Mannenkoor, overweging door ds. Marianne Vonkeman

Brainstormen

Op 25 november is de hele wijkgemeente uitgenodigd voor een korte en belangrijke bijeenkomst, na de kerkdienst en de koffie. Van 11-12 uur wordt u gepolst over uw verlangens, zorgen en ideeën over de toekomst van onze beide wijkgemeenten. Frank Dijkstra, projectbegeleider, zal dit gesprek met ons voeren. Komend jaar moeten er besluiten vallen waar we allemaal mee te maken krijgen.



Die besluiten willen we samen met u maken. Uw en jullie gedachten, samen met die van de gemeenteleden in de Dorpskerk, moeten de basis vormen van soms moeilijke maar misschien ook wel inspirerende keuzes. Zo hopen we een vitale gemeente te blijven, ook in de toekomst. Dus zet het alvast in uw agenda! Elders in het kerkblad staat hier nog meer over.

Kerstsamenzang

Op zondag 16 december om 15.00 uur verzorgt het Chr. Mannenkoor een kerstoptreden met samenhang in het



Kruispunt. Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen gezongen. Medewerking verlenen Cora Glas als soliste, Peter Bontje op piano en Teun Zondag op orgel. Dominee Marianne Vonkeman zal een korte meditatie houden. De muzikale leiding is in handen van de dirigent van het mannenkoor, Ary Rijke. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis; wel wordt u tijdens het programma, ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.

Kersttattentie



Alle contactpersonen zijn uitgenodigd voor het voorbereiden van de kersttattentie op maandag 3 december om 19.30 uur in een bijzaal van de kerk. Laat even weten aan Anneke Hoorn als je verhinderd bent.

Terugblik kerkdienst met tieners

Afgelopen zomer was het thema van een tienernevendienst "je thuis voelen". We spraken over wat er nodig is om je thuis te voelen in de kerk. Daar kwamen zulke leuke ideeën uit, dat het plan ontstond om dat verder uit te werken, en een "jeugddienst" voor alle leeftijden vorm te gaan geven. We zijn verder met de tieners in gesprek gegaan en zo ontstond de dienst van 28 oktober. Heeft u gemerkt dat er veel visuele informatie was en interactie met de kerkgangsters? Dat Hannah en Birte prachtig zongen, pianomuziek klonk,

de stoelen wat anders opgesteld waren en er gebeden en/of intenties op post-its geschreven konden worden? Eén van de tieners stelde vragen die bij de groep leven: wie denkt dat God echt bestaat? (zo'n 80% van de gemeente stak de hand op). Voor wie is geloof: zeker weten? (25%). Wie denkt dat Jezus echt over water heeft gelopen (15-20%). Voor wie hoort naar de kerk gaan echt bij het geloof? (85%). Bij wie heeft God een keer een gebed verhoord? (60%). Marianne gaf in de vertelling een perspectief op deze vragen. Twijfel en geloof horen misschien wel bij elkaar, en wetenschap hoeft geen ruzie te hebben met je geloof. Binnenkort zal er in de tienernevendienst aan de hand van de PowerPoint over de dienst nagepraat worden. Na afloop tijdens het koffiedrinken bleek dat tieners en de oudere jeugd de dienst als positief ervaren hebben. Dank aan iedereen die meewerkte!

De leiding van de tienernevendienst

Kloosterweekend september 2018

In je hart is de monnik ontwaakt....



Dit prachtige schrijven ontdekte ik aan de muur van de Abdij van Egmond waarin wij, tien leden van onze gemeente rondom het Kruispunt, een weekend mochten verblijven. Een weekend van bezinning. Een weekend van stilte. Een weekend van verbondenheid met elkaar. Maar ook vooral een weekend van luisteren en horen. Luisteren naar elkaar, maar ook naar de boodschap die doorklinkt tijdens de zes diensten, die daar per dag gehouden worden. De eerste om 6 uur 's ochtends, de laatste om 20 uur als afsluiting van de dag, waarna rust. De psalmen, gezongen door de broeders,

de gebeden en de korte lezingen, maar ook de stilte en het samenzijn maakte dit weekend tot een voor ons bijzondere ervaring.

De maaltijden werden gehouden in stilte. De gedachte hierachter is: bezig en bewust te zijn met wat je doet en dat moment intens te beleven en ook in deze stilte God door te laten dringen. Dit gold trouwens voor het hele weekend: een intense belevenis! De Abdij is gelegen in een prachtige omgeving en het schitterende weer nodigde uit om een wandeling te maken. 's Avonds zaten wij bij elkaar en werd er gesproken over hoe men het klooster persoonlijk ervaart en werden er gedachten uitgewisseld. Een verrijking van eenieder.

Zondagochtend na de viering sloot er een 'gastenbroeder' bij ons aan en hem werd gevraagd wat hem gedreven had om in te treden in het klooster. Openhartig vertelde hij dat hij eerst een gewoon leven had geleid, een baan had gehad maar toch iets miste en dat in het klooster vond. Het kloosterleven gaf hem invulling en een zinvol bestaan. Hij was geen kluizenaar; er worden daar drie kranten gelezen en er is internet in het klooster; de broeders weten waarvoor zij bidden als zij bidden voor de nood in de wereld. En zij hebben 14 dagen per jaar vrij om naar buiten te gaan en deze dagen vrij te besteden. Een paar zaken benadrukte hij: hoe dichterbij God bent, hoe meer je je bekommert om je medemens. En: het is goed om hier te zijn. Het is goed om vanaf hier weer verder te gaan. In de middag na de maaltijd gingen wij ook verder. Bemoedigd! Terugkijkend en met een warm gevoel op dit geweldige weekend.

Han Voerman

Werkgemeenschap van predikanten

Een paar keer per jaar komen de (merendeels PKN) predikanten uit Haarlem en omgeving bij elkaar om het wel en wee van onze kerken te bespreken. Deze keer waren we te gast in de Adventskerk te Aerdenhout, bij collega Niek Scholten. Op de foto krijgen we uitleg over de bouwstijl van de beroemde



architect Sijmonds, die een eigen visie had op wat kerkzijn zou moeten betekenen – en dat in zijn kerkgebouwen uitdrukte. Hij vond o.a. dat er een vloeiende overgang moest zijn tussen de 'heilige' ruimte en de 'niet-heilige' ruimte. Eigenlijk net als



Kloosterweekend Abdij van Egmond



bij ons: de ontmoetingsruimte en de kerkzaal zijn niet van elkaar gescheiden maar lopen over in elkaar. Dat paste mooi bij het gespreksonderwerp: het 'ambt buiten de kerk'. Dat wil zeggen: predikanten die de kerk actief vertegenwoordigen buiten de kerkmuren en kerktijden. Bijbellezen in de kroeg, pop-up festivals, kloosterreizen voor buitenkerkelijken, doopdiensten en huwelijksvieringen voor niet-gelovigen, filmavonden in theaters, etc. Hoort het bij de roeping van de kerk om daar geld en tijd van 'hun' dominee voor vrij te maken? Wanneer wel/niet? Wat denk jij?

Kindernevendienst nieuwe stijl



Vanaf januari 2019 krijgt de kindernevendienst een nieuwe vorm. De laatste tijd heeft de kindernevendienst regelmatig een lage opkomst. We willen graag doorgaan om kindernevendienst te organiseren, in een iets andere vorm, zodat ouders naar de kerkdiensten kunnen blijven komen. Daarom zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar ook vanaf januari welkom op de 1e en 3e zondag van de maand en op feestdagen, dat verandert niet! Alleen in de schoolvakanties is er geen kindernevendienst.

Een paar dingen veranderen wel. We werken niet meer iedere week uit Kind op Zondag. Soms doen we een spelletje of gaan we tekenen of knutselen, de andere keer is er een bijbelverhaal of een verhaal uit Kind op Zondag. Zo kost het organiseren van de kindernevendienst minder voorbereidingstijd. We hopen ook op een paar nieuwe mensen als leiding. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Marieke Teeuw-Westhoff (mariekewesthoff@hotmail.com). Zij neemt de coördinatie van de kindernevendienst over van Henriëtte Bronstring.

*Hartelijke groet,
de leiding van de kindernevendienst van het Kruispunt*

55+ groep

Op dinsdag 4 december om 10.15 uur komen we weer bij elkaar in het Kruispunt o.l.v. ds. Vonkeman. We praten samen over een bijbelverhaal horend bij de tijd van advent. Belangstellenden hartelijk welkom.

Mystieke teksten

Inmiddels zijn we met 11 deelnemers, al kunnen we niet altijd allemaal. Daarom behandelen we één onderwerp per keer. Vrijdag 30 november van 10-11.30 uur staat een tekening van Johannes van het Kruis centraal. Deze middeleeuwse Spaanse monnik maakte een schets van 'de geestelijke weg'. Hij vergeleek de groei in je geloofsleven met het beklimmen van de berg Karmel (waar Elia een Godsontmoeting had). Hoe gaat dat eigenlijk, die weg met God? Wat kom je tegen, en waar raak je de weg kwijt? We praten er met elkaar over. Als je ook mee wilt doen, laat het weten aan ds. Vonkeman. In januari gaan we weer verder.

Ouderenmiddag

Woensdag 21 november is er weer een ouderenmiddag. Onze spreker is mevr. Van Opzeeland van de stichting Child's Life. Voor deze stichting zamelen wij in het Kruispunt plastic doppen in. Zij zal vertellen wat Child's Life allemaal doet. U bent allemaal weer van harte welkom. De kerk is open om twee uur. We beginnen om half drie met koffie en thee. Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131 of Gré Riedijk, tel. 023-5385216.

Uit de liturgiecommissie

We hebben ons gebogen over mogelijke nieuwe korte gezangen (acclamaties en responsies) en daar een keuze in gemaakt. In het komende jaar willen we ze samen gaan aanleren. Ook bekijken we nog een aantal liedbundels op mogelijke andere liederen die ons aanspreken. Zodoende hopen we het muzikale repertoire uit te breiden. Mocht u nog suggesties hebben, stuur ze naar Bart, dan worden ze



door ons bekeken. Om de gemeente te helpen met het aanleren van de korte en soms meerstemmige acclamaties, bij deze een uitnodiging voor HET STEMMENORKEST.

Zo noemen we het maar: een aantal mensen die twee of drie keer na een kerkdienst nog een uurtje nablijft om nieuwe liederen te oefenen - en dan ons allemaal mee op sleeptouw neemt. De eerste keer is gepland op 20 januari, na de kerkdienst en de koffie. Doe mee en stuur Bart Kaptein (die digitaal coördineert) een mailtje: brtkptn@gmail.com

Persoonlijk

Ik heb genoten van de dienst die met tieners werd voorbereid. Er waren veel jongere gezinnen die betrokken zijn bij Hart voor Velsbroek, samen met hun kinderen. Het was naar mijn idee een mooi voorbeeld hoe samenwerking ieder kan versterken. Ik blijf het bijzonder vinden dat we veelkleurig kunnen zijn en toch saamhorigheid beleven en uitstralen. We hoeven niet hetzelfde te denken maar wel elkaar respecteren. Of we nu geloven dat Jezus letterlijk over water liep, of dat we dat op een andere manier interpreteren – we horen er helemaal bij. De ruimte die we elkaar gunnen is precies wat voor mij 'heilige ruimte' is. Diezelfde ruimte was er ook toen de kerkenraad samen met Santpoort over onze kerken brainstormde. En dat kan niet anders dan de toekomst openen.

*Met een hartelijke groet,
Marianne*



Dank!

Atie en ik waren verrast om op onze respectievelijke leeftijden 90 en 91 jaar een mooie bloemengroet te mogen ontvangen. Ook mocht Atie na een korte opname in het RKZ Beverwijk bij haar thuiskomst van een bekend echtpaar uit onze kerk-gemeenschap een mooie bos bloemen ontvangen. Voor al deze donaties onze welgemeende dank. Wij zijn dankbaar dat we nog samen zijn en gaan verder op weg naar onze 70e trouwdag herdenking.

Met vriendelijke groet, Atie en Henk de Jong

Kledingbeurs Velsbroek

De kledingbeurs in het Kruispunt is iedere dinsdag geopend van 10.00 - 12.00 uur waar u door een groep vrijwilligers wordt ontvangen om u te helpen bij het uitzoeken van kleding.



We hebben heren -, dames -, kinderkleding en schoenen. Ook kunnen onze gasten even bijpraten onder het genot van een kopje koffie. Op de dinsdagochtend kunt u kleding inleveren (graag wel gewassen).

De opbrengst van de verkochte kleding verdelen we twee maal per jaar onder diverse goede doelen. Wij verwelkomen u graag namens het hele team op dinsdag in het Kruispunt.

Omzien

Heel wat gemeenteleden worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan.

We kennen allemaal wel anderen die in zorg zitten, ziek zijn of anderszins in een moeilijke tijd leven. Laten we elkaar vasthouden en een licht voor anderen proberen te zijn. Uit een gebed van Sytze de Vries citeer ik:

*Zo klein en kwetsbaar als wij zijn,
zo tijdelijk en betrekkelijk -
toch telt Gij ons,
hoedt Gij ons,
bewaart Gij ons.*

*Voor elkaar bidden wij
om Geestkracht en volharding,
om inzicht in uw heil
en uitzicht op uw Rijk.
Dat wij verrijkt worden
door elkaar, uw gemeente,
en door ons gebed
gedragen.*

*Dat onze dagen en onze daden
van onze dank voor elkaar
mogen spreken.*

*Gij, die ons troosten wilt,
Gij, die alle tranen wilt afwissen,
U zoeken wij
dat Gij onze deelgenoot wilt zijn
in wat ons verdriet, en bezeert.*

Terugblik

Wat was het gezellig: de lunch waaraan oud en jong deelnam. Te gast waren 30 kinderen van groep 8 van de Parnassia-school die zich al gauw mengden onder de ouderen. Er volgden geanimeerde gesprekken over de school en het onderwijs van vroeger en van nu.

Sommige ouderen hadden oude rapporten, foto's of diploma's meegenomen en vertelden over hun beleving van hun lagereschooltijd. De kinderen konden vertellen over de moderne hulpmiddelen in de klas, over de inrichting van het basisonderwijs, over hun middelbare schoolplannen en



hun toekomstdromen. Er werd veel gepraat en goed geluisterd. Ondertussen werd er ook nog een heerlijke lunch geserveerd. De kinderen waren zo enthousiast dat ze de ouderen hartelijk bedankten voor de gastvrijheid en hen uitnodigden een keer bij hen op school te kijken wanneer ze de Wereldwinkel als project hebben. Komt u dan ook?! Als u dit leest, is de zangochtend op 15 november achter de rug. Mocht u er niet bij zijn geweest: we organiseren er vast weer één in het nieuwe kalenderjaar. Het is fijn een uurtje met elkaar in een ontspannen sfeer te zingen.

Vooruitblik



Op donderdag 13 december bent u allen (ouderen én jongeren) uitgenodigd voor een adventsviering in de Ontmoetingsruimte. We beginnen om 11.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd. Het zal vast mooi zijn om zo met elkaar ons voor te bereiden op het komende Kerstfeest en ook al iets van de kerstsfeer te proeven. Graag even aanmelden bij Fija Borst of ondergetekende.

Kerkdiensten

Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Voleindingszondag. We herdenken de mensen die ons ontvallen zijn en we steken voor hen een lichtje aan, in vertrouwen dat licht het altijd wint van duisternis.

Een week later begint de adventstijd. Een tijd waarin we uitkijken naar het Licht dat komt, en we opgeroepen worden zelf licht te zijn.

Gezegende diensten toegewenst!

ds. Gilda Polderman



Uit de wijkkerkenraad Santpoort

Op 8 oktober kwam de wijkkerkenraad van Santpoort bij elkaar. We bespraken de 'ict-erfenis' van ds. Otto Sondorp. Martine Roomer zal als medebeheerder van onze facebook-pagina de belangrijkste data en activiteiten op de pagina zetten. Daarnaast schrijft ds. Gilda Polderman in KerkOnderweg over haar werk als ouderenpastor. De mededelingen van de predikant komen te vervallen tijdens de vacatureperiode. De wijkkerkenraad zal aan de bezoekgroep-Noord vragen om ook de nieuw ingekomenen onder de 70 jaar te bezoeken.

In de beroepsprocedure voor een nieuwe gemeentepredikant (0,7 fte) is door de wijkkerkenraad Santpoort het voorstel van de beroepscommissie om ds. Gilda Polderman kandidaat te stellen unaniem overgenomen. Op 11 oktober hebben de leden van de Algemene Kerkenraad samen met de leden van de wijkkerkenraad Santpoort in een gezamenlijk overleg unaniem hetzelfde besluit genomen. Besloten wordt om op 11 november in aansluiting aan de dienst een gemeenteberaad met stemming te houden, waarvan op zondag 18 november de uitslag bekend gemaakt zal worden. In de vijf dagen na zondag 18 november kan schriftelijk en ondertekend bezwaar gemaakt worden tegen de tot dan toe gevolgde procedure.

We gaan als wijkkerkenraad akkoord met het heldere concept redactie-statuuut van de redactie van KerkOnderweg. De wkr van Velsbroek heeft er al mee ingestemd. Hierna zal de AK SpVb het concept accorderen. De wijkkerkenraad stemt tevens in met het voorstel van ds. Vonkeman om tijdens de gezamenlijke vieringen (twee per jaar) het Heilig Avondmaal te vieren.

Er moeten nieuwe mensen een BHV-training gaan volgen.

Dank!

*Lieve allen,
wat overweldigend al die kaarten, bloemen en lekkers met bemoediging en lieve woorden, uit Zuid, Noord en Velsbroek.*



Het zit er nog niet op want ik mag ook nog een chemokuur ondergaan, maar met u als warme deken gaat het lukken.... en ik hoop u vaak op zondag te ontmoeten.

Lieve groet, Annelieke Hurkmans

Gerrit Out stelt voor om de hulpkosters hiervoor te vragen. Ook komt er een datum voor een nieuwe 'brancardtraining'. Op voorstel van Carla van Woensel gaan we als proef de stoelen in de kerkzaal in een halve kring zetten (met enkele paden ertussen).

Uitslag verkiezing op 11 november

De aankondiging van dit gemeenteberaad kon helaas niet meer in het vorige kerkblad, en vervolgens is het ook weer niet mogelijk om de uitslag van de stemming, die inmiddels geweest is als u dit leest, in dit kerkblad te vermelden. De inleverdata voor de kopij vallen twee maal ongelukkig, het is niet anders. De uitslag houdt u dus tegoed, die komt in het decembernummer. Wel zal door de ouderling van dienst op zondag 18 november de uitslag van de stemming worden meegedeeld.

Uitnodiging gemeenteberaad op zondag 2 december

Op pagina 15 kunt u een verslag lezen van een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met Velsbroek en de Algemene kerkenraad. Daarin wordt ook melding gedaan van een gemeenteberaad in Santpoort op zondag 2 december na de kerkdienst. Graag willen we deze datum hier nog een keer onder uw aandacht brengen. We gaan dan met elkaar brainstormen over de toekomst van onze kerk, zoals de kerkenraadsleden dat op 29 oktober hebben gedaan.

Uw gedachten, samen met die van de gemeenteleden in het Kruispunt, moeten de basis vormen van soms moeilijke maar misschien ook wel inspirerende keuzes. Zo hopen we een vitale gemeente te blijven, ook in de toekomst. Dus zet het alvast in uw agenda!

Els Kamerbeek, scriba Santpoort



Uit de Algemene Kerkenraad van oktober 2018

De AK stelt een moderamen in om de agenda van de vergaderingen voor te bereiden en spoedeisende zaken waar te nemen. Het zal voorlopig bestaan uit de voorzitter (Jody), scriba (Eline), predikant (Marianne) en AK-lid Gerrit.

De voortgang van het werven van een trajectbegeleider voor het beleidsproces wordt doorgenomen en er wordt in principe besloten om met dhr. Frank Dijkstra in zee te gaan. Hij zal de wijkgemeenten en bestuursorganen begeleiden in de besluitvorming over de nabije en verdere toekomst. Vervolgstappen worden vastgesteld.

Het beroepingswerk in Santpoort voor de vacature-Sondorp wordt besproken; hopelijk kan het nog voor het eind van het jaar rond zijn. De regionale organen laten nogal op zich wachten met hun goedkeuringen.

De verschillende vacatures (lopend en voorzien) roepen de vraag op of we structurele aanpassingen moeten maken. Dat zal één van de vragen zijn in het traject van het komend jaar.

Over de voorstellen van het CvK omtrent betalingen aan de kerk bij trouwen en uitvaarten zijn de meningen verdeeld; het CvK zal hierover zelf besluiten.

Een nieuw vergaderrooster, kerkbalans, kerkblad en een mogelijke glossy worden kort besproken en komen op de volgende AK-vergadering terug.

Eline Duinker, scriba

Van de Diaconie

De opbrengst van de collecten in de maand september

	Dorpskerk	Kruispunt
Diaconie	€ 212,25	€ 137,95
Missionair werk	€ 130,80	€ 78,62
Jeugdwerk PKN	€ 184,59	€ 95,60
Bijna Thuis Huis (afscheidsdienst)	€ 184,60	
Inloophuis (trouwdienst)	€ 163,20	
Vredeswerk	€ 100,82	€ 104,55
Kerk	€ 611,83	€ 365,54

En de collecte-opbrengst in de maand oktober

	Dorpskerk	Kruispunt
Kerk en Israel	€ 89,65	€ 108,20
Docenten voor Afrika	€ 109,05	€ 63,75
Diaconie t.b.v. Sulawesi	€ 356,00	€ 459,80
Kerk in Actie Hervormingsdag	€ 116,10	€ 89,15
Diaconie HA Hofstede		€ 28,00
Kerk	€ 365,06	€ 285,20

Op de bankrekening is ook nog € 160 ontvangen voor Sulawesi.

De collecte voor Sulawesi heeft zo ruim € 970 opgebracht; werkelijk een mooi resultaat.

Wij mochten twee giften ontvangen:

€ 100 van de familie M voor de stichting Santpoort Helpt Madras.

€ 25 van de familie NN voor de Diaconie.

Namens de Diaconie, Hans Kusters

NIEUWS VAN DE ZWO

In 1990 werd de Apartheid in Zuid-Afrika afgeschaft. Tenminste, officieel. Want een systeem dat tientallen jaren heeft bestaan, laat zijn sporen na. Tot op de dag van vandaag.

Nog steeds is er veel geweld en racisme en nog steeds ervaren veel mensen vernederingen.

Het Beyers Naudé Centrum houdt zich bezig met de rol die kerk en geloof kunnen spelen bij de vele sociale problemen van de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening. Het centrum zorgt voor ondersteuning van kerkelijke gemeenten en organiseert jaarlijks een conferentie om actuele onderwerpen te bespreken.



Velen van u zullen zich het bezoek van Rineke van Ginkel aan de Dorpskerk herinneren. Zij werd uitgezonden door Kerk in Actie naar het Beyers Naudé Centrum om mee te werken aan die toerusting van gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap.

Bijna maandelijks brengt Rineke via haar blog verslag uit van haar activiteiten. Zo vertelde ze de laatste keer dat ze een training Contextueel Bijbellezen organiseerde. Dit deed ze in samenwerking met het Ujamaa Centrum (dat via een 'Kerk in Actie' - project ook door onze gemeente gesteund wordt). Bij contextueel Bijbellezen wordt een tekstgedeelte betrokken op de actuele situatie in het hier en nu. Wat zegt de Bijbel over onze problemen en over de manier waarop we ermee omgaan?

De bedoeling van de training was om een groep mensen te coachen die tezamen een programma en workshops gaan ontwikkelen voor de kerken in de regio.

Vanuit het Beyers Naudé Centrum werkt Rineke onder andere ook aan het verbinden van kerken en partners in Zuid-Afrika. Zij bezoekt daarvoor vergaderingen en conferenties. Met verlof in Nederland deelt zij opgedane ervaringen met gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Zoals bij ons in de Dorpskerk het geval was.

Zuid-Afrika heeft nog een lange weg te gaan. Bij het kiezen van de juiste richting kunnen en moeten de kerken een belangrijke rol spelen. Daarbij is ook steun van buiten – van ons – van cruciaal belang. De ZWO-commissie heeft daarom het project van Kerk in Actie ten behoeve van het centrum als één van haar doelen gekozen.

Namens de ZWO-Commissie,
Hetty Vink-Postema.

Bij dit kerkblad treft u een brief aan met het verzoek een gift te doen voor ondersteuning van het Beyers Naudé Centrum. Doet u ook mee?

Brief gemist? U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. "Dia Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO commissie", te Velsbroek.

Hartelijk dank!

Bijbelleesrooster t/m 14 dec 2018

November

vr 16 nov Rechters 18:1-10
za 17 nov Rechters 18:11-31
zo 18 nov Psalm 16
ma 19 nov Marcus 12:35-44
di 20 nov Marcus 13:1-13
wo 21 nov Marcus 13:14-27
do 22 nov Marcus 13:28-37
vr 23 nov Rechters 19:1-10a
za 24 nov Rechters 19:10b-30
zo 25 nov Rechters 20:1-11

ma 26 nov Rechters 20:12-28
di 27 nov Rechters 20:29-35
wo 28 nov Rechters 20:36-48
do 29 nov Rechters 21:1-25
vr 30 nov Lucas 1:1-25

December

za 1 dec Lucas 1:26-38
zo 2 dec Openbaring 8:1-13
ma 3 dec Openbaring 9:1-12
di 4 dec Openbaring 9:13-21

wo 5 dec Openbaring 10:1-11
do 6 dec Openbaring 11:1-14
vr 7 dec Openbaring 11:15-19
za 8 dec Lucas 1:39-56
zo 9 dec Openbaring 12:1-12
ma 10 dec Openbaring 12:13-18
di 11 dec Openbaring 13:1-10
wo 12 dec Openbaring 13:11-18
do 13 dec Openbaring 14:1-13
vr 14 dec Openbaring 14:14-20

Kerkrentmeesters

Het jaar 2018 is toch nog niet voorbij?

Nee, uiteraard niet. We hebben nog een aantal weken te gaan. De Adventstijd is zelfs nog niet begonnen. Toch willen wij nu al uw aandacht vragen voor de overgang naar het jaar 2019. Wij weten uit ervaring dat er leden zijn die hun financiële zaken goed willen regelen en dan is de overgang naar het nieuwe jaar iets om even bij stil te staan. Dat geldt in het bijzonder wanneer u in dit jaar nog gebruik wilt maken van de fiscale giftenaftrek. Daarom zetten we de verschillende aspecten graag voor u op een rij.

Uw bijdrage 2019 (gedeeltelijk) vooruit betalen

Indien u uw bijdrage voor het volgende jaar (al of niet gedeeltelijk) in 2018 betaalt, dan telt dit bedrag mee voor de giftenaftrek in dit jaar. Het voordeel daarvan is dat u gemakkelijker het drempelbedrag bereikt, waardoor het bedrag dat dit jaar voor aftrek in aanmerking komt, hoger wordt. Let u er dan wel op dat de afschrijving van uw bankrekening uiterlijk maandag 31 december a.s. heeft plaatsgevonden. Voor de zekerheid is het aan te bevelen om de overschrijving via internetbankieren dan uiterlijk met de Kerstdagen op te geven en met een "papieren" overschrijving nog een week eerder. Wilt u als omschrijving voor onze administratie dan vermelden: "Bijdrage 2019".

Collectebonnen in het voren kopen



Collectebonnen zijn altijd verstandig wanneer u van de fiscale giftenaftrek gebruik maakt. Hiermee kunt u aantonen met welk bedrag u aan de collecten heeft bijgedragen. Het tijdstip van aankoop telt, niet wanneer u ze in de collecte doet. De bonnen kosten 50 cent per stuk en worden verkocht per vel van 12,50 euro. U kunt ze kopen door [een veelvoud van] 12,50 euro over te

maken naar NL37INGB0000119246 ten name van Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek. Wilt u daarbij vermelden "collectebonnen" en zo nodig ook uw adres. Gewoonlijk worden ze binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd. Wist u trouwens dat collectebonnen in deze tijd ook handig zijn omdat er steeds minder muntgeld in omloop is. Dat argument telt uiteraard niet wanneer u gewend bent om steeds met papiergeld aan de collecten bij te dragen.

Een periodieke gift toezeggen



In dat geval sluit u een overeenkomst met onze Protestantse Gemeente dat u [tenminste] vijf jaren lang een bepaald bedrag als kerkelijke bijdrage zult betalen. Om ook uw bijdrage in het jaar 2018 hiervoor nog te laten meetellen, moet zo'n overeenkomst uiterlijk 31 december a.s. getekend worden.

Het voordeel hiervan is dat er voor deze giften helemaal geen fiscale drempel meer bestaat; de hele gift is dan aftrekbaar. Een toelichting hierover kunt u op onze website nalezen. U kunt deze toelichting ook per e-mail bij onze penningmeester opvragen:

cvkpenningmeester@pg-spvb.nl of u kunt hem daarover bellen.

Wanneer u van plan bent om zo'n overeenkomst nog met ingang van 2018 af te sluiten, dan adviseren wij u wel dat vóór de Kerstdagen aan hem door te geven.

Wel eens aan een legaat gedacht?

In dit kalenderjaar hebben we driemaal van een overleden gemeentelid een legaat mogen ontvangen. Daar zijn we dankbaar voor. Naast het bedrag dat we krijgen, spreekt er immers ook een betrokkenheid met onze gemeente uit en dat vinden we erg waardevol. Het komt vaak voor dat gemeenteliden

best weleens een groter bedrag aan de kerk willen geven. Maar omdat je nooit zeker weet of je wel zo'n bedrag kunt missen (je moet het misschien voor onverwachte gebeurtenissen achter de hand houden), dan kun je zo'n gift met een gerust hart uitstellen tot het overlijden. Afhankelijk van uw familiesituatie kunt u de kerk ook tot (mede-)erfgenaam benoemen.

Let er op dat deze zaken wel via een notaris geregeld moeten worden.

Aftreden penningmeester Gerard Beuker

Op 7 oktober heeft onze penningmeester, Gerard Beuker, in een brief aan de Algemene Kerkenraad laten weten dat hij zijn lidmaatschap van het College van Kerkrentmeesters en daarmee ook zijn penningmeesterschap van de kerk wil beëindigen.

Hij kon zich niet meer verenigen met het financieel beleid: het beroepen van een 0,7-fte predikant in Santpoort zal zijns inziens leiden tot een zodanige vermindering van het eigen vermogen, dat het ongestoord voortbestaan van beide wijkgemeenten op termijn onzeker is geworden. Dit aspect was volgens hem tevoren onvoldoende bespreekbaar.

Het kerkblad is niet de plek om hier uitgebreid op in te gaan. Op een extra overleg hebben we elkaars standpunten gedeeld en waardering uitgesproken voor het werk en de inzet van Gerard, al zoveel jaren. De overige kerkrentmeesters betreuren het buitengewoon dat hij gemeend heeft deze stap te moeten nemen. Gerard zal zijn werkzaamheden inventariseren en de lopende activiteiten t/m de jaarrekening van 2018 nog afronden, waar we hem dankbaar voor zijn. Zijn vertrek maakt aanvulling van het college nog belangrijker, nu er van de huidige leden volgend jaar nog maar twee overblijven.

Mocht deze onderwerpen nog vragen oproepen, wij staan u graag te woord; bel of mail gerust.

Uw kerkrentmeesters

Kerkenraden aan het brainstormen, doet u ook mee?

'Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft' luidt een bekende tegelwijsheid. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar je ontkomt er niet aan, als je verstandig bent, om in het heden na te denken over wat er morgen en overmorgen komt. En in de kerk is het al niet anders natuurlijk. Vaak is er een concrete aanleiding, dit keer was het de predikantsvacature in Santpoort. Er is het afgelopen jaar heel wat discussie geweest. Zoveel vragen komen dan op: wat voor soort predikant zoeken we? Kunnen we een full-timer benoemen of niet en waar hangt dat van af? En hoe lang kunnen we ons financieel een predikant veroorloven, een 'tijdelijke' gemeentepredikant kan immers niet. En hoe gaan we met ons vermogen om? En hoe gaat het straks in 2023 als ds. Vonkeman met emeritaat gaat?

Het is niet ideaal voor de kwaliteit van de gedachtenvorming als dit soort vragen onder tijdsdruk staan door een naderende vacature en de gewenste snelle besluitvorming. Daarom hebben onze kerkenraden dan ook besloten om met elkaar een traject in te gaan om de kaders voor de toekomst uit te zetten en een heldere en duurzame toekomstvisie voor onze beide wijkgemeenten te ontwikkelen.



De aftrap hiervan was op 29 oktober. De bijna complete wijkkerkenraden van Velsbroek en Santpoort, kwamen samen met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters bij elkaar onder leiding van Frank Dijkstra. Hij is onze externe procesbegeleider met ervaring in dit soort trajecten bij kerken. Ook waren een aantal gemeenteleden aanwezig die bij dit proces wordt betrokken.

We begonnen met simpele stellingen, waarbij je op verschillende plekken moest gaan staan als je het ermee eens was of niet. Een goede stelling is niet zo simpel en roept altijd discussie op, dat was nu niet anders. Wat denkt u van 'De verschillen tussen de wijkgemeenten zijn zo groot, dat samengaan in de toekomst onmogelijk is'?

Daarna konden de persoonlijk gevoelens worden geuit door met geeltjes je verlangens, zorgen en ideeën naar voren te brengen. Dat leverde een potpourri van gedachten op, waar toch ook wel weer grote lijnen in te ontdekken zijn.

Hoe nu verder?

Op dezelfde manier kunt u als lid van Santpoort of Velsbroek uw input geven. We vinden het heel belangrijk dat dit geen proces is van een projectgroep die op de achtergrond zijn werk doet, maar dat iedereen die dat wil erbij betrokken is. Dat gaat gebeuren op twee gemeentebesturen, steeds na de kerkdienst:

- **Zondag 25 november in het Kruispunt – Velsbroek**
- **Zondag 2 december in de Dorpskerk – Santpoort**

We hopen dat we uit alle input een aantal 'grootste-gemeenedelers', zeg maar scenario's kunnen halen. Oplossingsrichtingen waaruit we een keuze kunnen maken. Die gaan we dan weer met de kerkenraden en u als gemeente bespreken. Dan zijn we vermoedelijk al in de lente van 2019, want het uitwerken van de verschillende keuzes zal zijn tijd nodig hebben. Voor de zomer volgend jaar willen we dan het scenario dat de algemene voorkeur heeft, hebben bepaald.



Iedereen was het aan het einde van de avond akkoord met deze aanpak. Dat geeft energie en vertrouwen voor de toekomst. En dat werd nog eens extra bevestigd door het gezamenlijk afsluiten met lied 416, gezongen rond de brandende paaskaars, "Ga met God, en hij zal met je zijn".



Jongereen pagina

Santpoort

Samen spelen is pas fijn... 😊

Op 7 oktober had ik Kinderkerk, Annelotte was er ook gezellig bij. Thema was samen delen, samen spelen. Pepernoten delen met elkaar, samen kleuren, samen een kerk bouwen van blokjes. Maar vooral ook samen zingen, eerst geoefend en daarna met de joekelille (ja, dat schrijf je echt zo...) in de kerk. We zongen: 'kijk eens om je heen' van Hanna Lam en Wim ter Burg. Blijft een mooi liedje toch? Er komt in de nabije toekomst nog een filmpje van online.

Update over de bankjes

In het vorig kerkblad heeft u wellicht gelezen over de twee bankjes die ik in de bovenzaal had gevonden. Het blijken geen oude kinderbankjes te zijn, maar bankjes waar het Christelijk Gemengd Koor Santpoort op heeft gestaan. Deze zijn ooit gemaakt door Frans Wiegand.

Toch leuk om te weten!

Advent

We volgen dit jaar weer de verhalen uit Bijbel Basics (kindernevendienstmethode van het NBBG). Dit jaar lezen we in de adventstijd verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan.

We bekijken iedere week een filmpje over twee kinderen die iets ontdekken over een bijzondere mystery guest. Ook is er een grote poster waarbij iedere zondag drie vakjes geopend mogen worden. Zo ontdekken ook de mensen in de kerk meer over deze speciale kerstgast. Er is ook een projectlied, maar daarvan is ten tijde van dit schrijven nog niet bekend of we dat gaan zingen.

Het belooft weer een mooie tijd te worden.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl



Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 2 dec

Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk

Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

Santpoortse kerken in fotoboek

Een dezer dagen verschijnt deel III van de serie fotoboeken 'Er valt wat te kijken' van de hand van Guus Hartendorf. Het bevat ruim tweehonderd zwart/wit foto's. In het boek krijgen alle Santpoortse kerken aandacht, ook die inmiddels van de aardbodem zijn verdwenen, zoals de Pniëlkapel, Bethelkerk, de eerste Dorpskerk en Beréa.

Een ander hoofdstuk gaat over de (openbare) scholen in de beide dorpen. Een aantal van de scholen onderhoudt gaandeweg warme contacten met hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke gezinnen. Dat gaat overigens niet altijd even soepel. Als Santpoort in de jaren twintig van de vorige eeuw uitbreidt is er juist sprake van de vestiging van een tweede openbare school in het dorp. In die periode besluit een aantal gereformeerden onder leiding van agrariër Arie Markerink een eigen christelijke lagere school op te richten. Dat zit het bestuur en de oudercommissie van de openbare lagere School F (nu de Bosbeekschool) respectievelijk onder voorzitterschap van de heer H. Groenewout en de vrijzinnig hervormde predikant Gustaaf A. van den Bergh van Eysinga, niet lekker. Via pamfletten en dergelijke waarschuwen zij fel tegen de komst van een christelijke school. Het tweetal heeft het over Gereformeerde Stokebranden en Scheurmakers, die bezig zijn om wantrouwen tegenover de uitstekende openbare school te zaaien! De School met den Bijbel komt toch. De afloop is bekend: de protestants-christelijke basisschool en de rooms-katholieke fuseren eind vorige eeuw.

Andere hoofdstukken wijdt de auteur onder andere aan (sport)verenigingen zoals Korfbal Club Santpoort en gymnastiekvereniging FIT, die vooral leden hebben uit protestantse kring. Santpoorters zijn door de jaren heen ook buitengewoon actief tijdens feesten rond het Koninklijk Huis. Al met al is het boek een feest der herkenning.

LUX, over licht in het donker Concert door kamerkoor Les Mouchérons

Een half jaar na het aangrijpende Via Crucis van Liszt in de veertigendagen, zingt kamerkoor Les Mouchérons o.l.v. Antje de Wit in de adventsperiode wederom in de Dorpskerk op zondagmiddag 9 december om 15.00 uur met het sfeervolle concertprogramma LUX (=Licht). De liederen vertellen over licht in de duisternis, over sterren in de nacht, het Noorderlicht in de winter en natuurlijk over het hoopvolle Licht van Kerstmis. Bovendien speelt de getalenteerde saxofoniste Ilse Bies een aantal solo's ter afwisseling.

Entree: 15 euro in de voorverkoop via koorleden en website www.lesmouchérons.nl, en 17 euro aan de zaal.

'Er valt wat te kijken', ISBN/EAN: 978-90-79165-06-3, ligt rond deze tijd in de schappen van Bredero Boeken in Santpoort, de Read Shop in IJmuiden en Bruna in Velsbroek of is te bestellen via www.cornegge.nl



Mevrouw Roozeboom legt op 9 april 1960 onder toezien oog van dominee Van Willenswaard de eerste steen van de Hoeksteen. Om aan geld voor de bouw te komen spelen elftallen van de kerkenraad van de wijkgemeente Noord en Zuid een potje voetbal tegen elkander op het sportveld van de Witte Paters. Op voorhand vragen ze huisarts Stoffel op het veld paraat te staan, mocht de strijd gewonden opleveren. Fanfarekorps Wilhelmina luistert de wedstrijd met marsmuziek op en gymnastiekvereniging FIT vertoont in de rust enkele gymnastische kunstjes. Van Willenswaard kiest voor zijn preek voor de opening van de kerk Efeziërs 2, vers 20b: 'Terwijl Jezus Christus de hoeksteen is'. Van Willenswaard dient Zuid sinds juni 1957 en overlijdt op 56-jarige leeftijd op 'de dag des Heeren': zondag 2 mei 1965. Op de foto vlnr: Van Willenswaard, Van Eijk, W. van Frudiger, mw. Roozeboom en (achter de plank) uitvoerder C. de Vries. (Foto Schutte)

LUX
OVER LICHT IN HET DONKER

PALESTRINA, PÄRT,
SIXTEN, WHITACRÉ E.A.

ZATERDAG
8 DECEMBER, 20.00
JANSKERK HAARLEM
JANSSTRAAT 40

ZONDAG
9 DECEMBER, 15.00
DORPSKERK SANTPOORT
BURG. ENSCHEDELAAN 67

ANTJE DE WIT,
DIRIGENT

ILSE BIES,
SAXOFOON

KAARTEN
Voorverkoop € 15,- (via website en koor)
Aan de zaal € 17,-

WWW.LESMOUCHERONS.NL

POSTER DOOR ANITA DE VRIES
ILLUSTRATIONEN: E. SYCOM

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

**Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



Liftadvies

R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering |
Ontharing | Gezichtsbehandelingen

www.beauty-wellnessboekelaar.nl | Terrasweg
39K, Santpoort noord | 06-33373598

LUVU

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Philip Out

Register Makelaar-Taxateur

M: +31-(0)6-39545320

E: info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl



*Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!*

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Johan Maurits van Nassaulaan 17
2071 VA Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte
benadering is BSR Velsen
geschikt voor iedereen - van
pasgeboren baby's tot oude-
ren, voor mensen in iedere
gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een
gezondheidstechniek die het lichaam
in staat stelt haar zelfhelende
vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette
spierspanning (bodystress) los te laten.

**op weg
naar herstel!**

Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl

Afspraak maken?:

Bel: 06-34830226

Mail: info@hetbeautychalet.nl



Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

18 nov	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. J. van Doorn	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras	
25 nov	Dorpskerk	10:00	Mw Ds. G. Polderman	
			Zondag der Voleinding	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	HA
27 nov	Hofstede	15:00	Avondmaalsviering	

1^{ste} advent

2 dec	Dorpskerk	10:00	Ds. P. Hoogstrate	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. I.G. Clement	

2^{de} advent

9 dec	Dorpskerk	10:00	Ds. H.E.G. Reefhuis	
	Kruispunt	9:30	Ds. A. Mak	
13 dec	Dorpskerk	11:00	Ontmoetingsruimte	
			Adventsviering	

Bijbelleerooster staat op pagina 13

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker, e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort
Nrd t: 023 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorz.: dhr. W. Meesters, e: w.p.meesters@hetnet.nl;
Penningm.: dhr H.G. Beuker
t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl;
Adm.: dhr T. Zondag t: 023 5386064,
e: t.zondag@quicknet.nl;

Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 06 29047097, e: scribaatcvk@gmail.com; Post (declaraties enz): kerkelijk bureau; Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek

DIACONIE

Voorz.: J. Kusters t: 023 5377422, e: hanskusters@hetnet.nl
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com;
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, e: m.beskers@ziggo.nl
of H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester: H. Westerhoud, t: 06 13057663
IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

18 nov	Marianne Zaal
25 nov	Guda de Wit
2 dec	Hanneke Collet
9 dec	Anneke Hoorn

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein 023-5388835

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkhainink@gmail.com
Scriba: Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek, t: 023 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsersbroek
t: 023 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsersbrk, t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 023 5387796
e: info@ej-van-herk.speedlinq.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 10 t/m donderdag 29 november 2018 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg, Diny Markerink, t. 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg, Fija. Borst, t. 5375071
- 3 Santpoort Zuid, Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Zuid	(coördinator J. Morren 023 5384366)
18 nov	P. Muller 023-5262736
25 nov	A. Hurkmans 023-5371086
2 dec	J. Morren 023-5384366
9 dec	P. Muller 023-5262736
16 dec	E. van der Kooij 023-5386827 of 0615890135

Noord (coördinator J. Bothof 023 5375923)

18 nov	H. Wispelwey 023-5376676
25 nov	H. Boot 023-5384336
2 dec	H. Wispelwey 023-5376676
9 dec	M. de Groot 023-5375923
16 dec	E. Hup 023-5376924

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsersbroek, e: martine-roomer@hotmail.com, t: 0624999968

Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 023 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 06 14400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Vacature

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888,
e: gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elna Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com