



## ORDE VAN DE DIENST

op zondag 25 april 2021  
in de Dorpskerk te Santpoort  
Zondag van de Goede Herder  
Voorganger: ds. Ineke Clement  
Organist: Elina Keijzer  
Lector: Han Wispelwey

**Welkom door de ouderling van dienst.**

### DE VOORBEREIDING

V: We zijn stil voor de Geest van de Barmhartige die alles nieuw maakt

**Stilte**

**Drempelgebed**

**Bemoediging en groet**

V: Onze hulp is in de Naam van de Levende

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw is tot in eeuwigheid

G: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V Wees gegroet in Zijn naam:

Die was, Die is en Die komt

G: AMEN

V: In het licht van Zijn vrede

## Zingen: Psalm 23



2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen  
 waar ik het licht der levenden moet missen,  
 vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde  
 met stok en staf, tot troost en tot geleide.  
 Onder het oog van hen die mij verraden  
 richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

3. Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,  
 Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.  
 Ja, zaligheid en liefde en welbehagen  
 zullen mij volgen al mijn levensdagen.  
 Ik zal het welkom horen van mijn koning  
 en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

## Inleidende woorden bij de zondag

## Kyrie gebed

## Zingen: lied 158 b

Een schoot van ont-fer-ming is on - ze God.

Hij heeft ons ge - zocht en ge - zien

zo-als de op-gaan-de zon aan de he - mel.

Hij is ons ver - sche - nen toen wij in

duis - ter - nis wa - ren, in scha - duw van dood.

Hij zal on - ze voe - ten rich - ten

op de weg van de vre - de.

HET WOORD

## Licht voor de kinderen

## Inleiding op de schriftlezingen

## Als gebed om de Geest lied 324



1 Wat vro - lijk o - ver U ge - schre - ven staat:  
 dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
 de ziel die vonkt of als een brand uit - slaat,  
 de a - dem - bron die ons te drin - ken geeft.

2. wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
 ‘redden wat verloren is’, dat woord,  
 dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
 ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

3. dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
 trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
 beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

## Eerste schriftlezing: Ezechiël 34 : 1 t/m 11

<sup>1</sup>De HEER richtte zich tot mij: <sup>2</sup>

‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? <sup>3</sup> Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. <sup>4</sup>Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. <sup>5</sup>

Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, <sup>6</sup>ze dwalen rond in de bergen en

hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

<sup>7</sup>Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: <sup>8</sup>Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! <sup>9</sup>Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: <sup>10</sup>Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!

<sup>11</sup>Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.

### Zingen: lied 653: 1 en 6

1 U ken-nen, uit en tot U le-ven,  
 Ver-bor-ge - ne die bij ons zijt,  
 zo-lang ons 't aan-zijn is ge - ge-ven,  
 de aar-de en de aard - se tijd, -  
 o Chris-tus, die voor ons be - gin  
 en ein-de zijt, der we - reld zin!

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
 wij zijn de schapen die Gij weidt;  
 waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
 Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
 Wie bij U blijft en naar U ziet,  
 verdwaalt in deze wereld niet.

## Tweede schriftlezing: Johannes 10 : 11 t/m 16

<sup>11</sup>Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. <sup>12</sup>Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; <sup>13</sup>de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. <sup>14</sup>Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, <sup>15</sup>zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. <sup>16</sup>Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

## Zingen: lied 339 a

*U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.*

## Uitleg en verkondiging

**Orgelspel:** Variatie over psalm 23 van J. Pzn. Sweelinck

## Zingen: lied 23 b vers 1,2,5`



1 De Heer is mijn her-der!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij ge - lei - den

naar gra - zi - ge wei-den.

Hij voert mij al zacht-kens

aan wa-teren der rust.

2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m'als ik wankel,  
Hij draagt m'als ik viel.

5. De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m'altijd.

## DE GEBEDEN

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader**

**Mededelingen door de ouderling van dienst**

**Zingen: lied 263**



1 Wees Gij mijn toe-vlucht de ko-men-de nacht,  
de mor-gen die ik on-danks al-les ver-wacht.  
Hoe kan ik gaan sla-pen, als Gij er niet zijt,  
die mij van het don-ker en wan-hoop be-vrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,  
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

## WEGZENDING EN ZEGEN

Voorganger: AMEN

**Orgelspel:** Praeludium in D BuxWV 139 van D. Buxtehude

**Collecte**

De Diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Kerk-in-Actie te weten het “BINNENLANDS DIACONAAAT - Vrolijkheid in asielzoekerscentra”

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

U kunt ook uw collectebonnen in de brievenbus doen bij:

- Hans van Alten, Schoener 87, Velsbroek
- of bij Gerrit Out, Kruidbergerweg 79, Santpoort.

U kunt ze ook opsturen naar het Kerkelijke Bureau, Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort. Als u er niets bijzet worden de bonnen 50/50 verdeeld over de Diaconie en de Kerk.

U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving op IBAN NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek, onder vermelding van 'collecte'

**Kerkdiensten in de komende weken**

Volgende week zondag 2 mei gaat ds. Gilda Polderman voor in Het Kruispunt.

Op 9 mei gaat ds. Seeleman voor vanuit de Dorpskerk.

Op Hemelvaart, donderdag 13 mei, gaat ds. Barbara de Groot voor vanuit de Dorpskerk. Op 16 mei ds. Jessa van der Vaart vanuit het Kruispunt.

Al deze diensten zijn alleen via het internet te volgen, zie [www.pg-spvb.nl](http://www.pg-spvb.nl)

Vanaf 23 mei, Pinksteren, hopen we weer wekelijks erediensten met kerkgangers te houden in zowel de Dorpskerk als het Kruispunt. Mits de ontwikkelingen het toelaten. Meer leest u hierover in het komende kerkblad.