

Pasen

nr. 3, 11 april tot 23 mei 2025

Kerk
Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek



FOTO VAN DE MAAND



Het “goddelijke” noorderlicht

Duizenden jaren is het Noorderlicht een onbegrepen natuurverschijnsel geweest. De vele volkeren rondom het poolgebied hadden allemaal wel een bovennatuurlijke verklaring. Voorbeelden: de geesten van dieren die ze gevangen hadden, zoals elanden, zalmen en walvissen. Of, weerspiegeling door de schepper, om ze te vertellen dat hij aan hen dacht. Ook, de snelweg van de doden: overledenen dansen eroverheen op weg naar het hiernamaals. De Vikingen dachten een brandende regenboogbrug te zien die de aarde verbindt met de goden. De Zweden noemden het verschijnsel “haringflits”, de reflectie van schubben van enorme scholen vissen, die een voorbode is van aanzienlijke vangsten.

Het Noorderlicht is tot vandaag aan de dag zeer fascinerend en één van de grootste attracties van het noordpoolgebied. Het is licht dat geen geluid geeft, het is gewoon doodstil om je heen, alleen dat licht danst boven je in allerlei vormen en kleuren. Het is er ook onverwachts en dan ineens is het weer weg. Oneindig is ook de sterrenhemel, en daarachter nog een sterrenhemel. Allemaal onbegrijpelijk maar voor mij een “goddelijke” ervaring. Wetenschappers hebben veel helderheid verschaft over het hoe, waarom en wanneer van dit bijzondere verschijnsel. Zonuitbarstingen, energetische elektronen, die de diverse kleuren rood, groen, violet en paars veroorzaken. Wat is de mens toch nietig als je dat oneindige en al die kleuren van het noorderlicht tot je door laat dringen. Een weekje later zat ik met een gezelschap een weekend in het klooster van Berne bij de Norbertijnen. Ook daar de vele stiltes, met gedachten over het goddelijke, de schepper van hemel en aarde. Nietig in een groot heelal, onbegrijpelijk vaak.

*Hartelijke groet,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)*



EEN PAASVERHAAL, naar Johannes 20

Maria is op weg naar het graf. Wanhopig. Nergens anders wil ze zijn dan daar. Het graf is de laatste plek waar ze nog iets van hem denkt te kunnen terugvinden.

Maar als ze er aankomt, gaat er een schok door haar heen. De steen is van het graf weggenomen! Het kan niet waar zijn. Ze gunden hem het leven niet. Maar ze kunnen hem toch wel de rust en de vrede van de dood laten? Struikelend rent ze terug naar de vrienden. Ze schreeuwt, ze gilt. Petrus en de anderen schrikken wakker. "Maria, wat is er gebeurd?"

Buiten adem maakt Maria duidelijk wat ze gezien heeft: "Het graf.. het graf... Ze hebben hem weggenomen!"

Snel spoeden Petrus en een andere discipel zich naar de plek des onheils. Maria probeert hen te volgen, maar raakt achterop. Ze is bang. Ze durft niet meer verder. Wat voor vreselijks staat haar nog meer te wachten? Maria huilt. De tranen stromen over haar gezicht. Beneden is de ingang van het graf. Zal ze nog één keer kijken? Ze durft het niet...ze doet het toch. Dan: twee engelen, in witte kleren, boodschappers uit de hemel. "Wat huil je vrouw?" "Ik huil, ik huil om alles. Ik huil omdat ik hem kwijt ben. Ik huil omdat hij mij verlaten heeft. Ik huil omdat er niets meer over is om voor te leven." Maria heeft van Jezus gehouden. Niemand heeft haar ooit zo intens laten voelen dat ze er mag zijn. Niemand heeft haar ooit zo liefdevol omgeven en bevrijd van zelfverachting.

De engelen zwijgen. Ze kijken Maria alleen maar aan. Liefdevol en met een goddelijk erbarmen. En dan gebeurt er iets in Maria. Het huilen stopt. Het is alsof er opeens nieuwe kracht in haar binnenstroomt. Ze heft haar hoofd. Ze recht haar rug. De zon is opgekomen. Een nieuwe dag. De wind speelt met de bladeren van de bomen en waait de tranen op haar wangen droog.

Dan keert ze zich om. Niet alleen letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Maria keert het graf de rug toe. Het is alsof zij zich alle woorden van Jezus plotseling herinnert.

Dit is het grote moment van Pasen! Dat een mens zich omkeert! Dat een mens begrijpt dat hij een weg te gaan heeft, een leven te leven. Weg van de dood, weg van wat is vastgelopen, weg van de diepe put van depressie en wanhoop. Maria keert zich om, om terug te gaan naar de wereld. Om te leven, om verder te zoeken naar de weg die mensen dichterbij het koninkrijk van God brengt, bij een wereld waarin het voor ieder goed is.

Dit is Pasen. Dit is waarachtige opstanding. Een mens die het hoofd heft en de rug recht. Een mens die het leven kiest, ondanks alles.

Kerkdiensten Kruispunt

Op 23 februari jl. ging Elly Mulder bij ons voor in de dienst. Elly kennen we nog van vroeger toen zij bij Stem in de Stad werkte. Ze was een collega van Joost van den Bogert, die 2 weken daarvoor bij ons voorging. Elly doet tegenwoordig andere dingen waaronder vaker voorgaan in een kerkdienst en ze werkt aan een boek. Deze zondag had zij een moeilijk onderwerp gekozen, maar ook een heel fascinerend onderwerp. De basis wordt gevormd door 1 Korintiërs 15 over hoe de doden eruit zien als zij worden opgewekt. De vergelijking met een graankorrel wordt gemaakt, die eerst moet sterven voordat hij tot leven komt.

Ons aardse leven met een aards lichaam komt ook aan een einde, maar zal worden opgewekt in een geestelijk lichaam, dat anders is.

Het onderwerp is een lastige om uit te leggen, maar toch zette Elly in ieder geval mij aan het denken. We gaan nu aan de Stille Week en aan Pasen beginnen. Christus is voor ons gestorven en Hij heeft laten zien dat we uit de dood opgewekt kunnen worden. Hij heeft als eerste mens de dood overwonnen. Jezus was als mens op aarde. Wel een bijzonder mens, maar Hij heeft geleden zoals wij mensen ook vaak moeten lijden. Maar aan al die ellende komt een einde. Toen Jezus was opgestaan werd Hij in eerste instantie niet herkend (Lucas 24:16) en zelfs Maria Magdalena, herkende Hem niet. Pas later kwam het besef. Is dit misschien waar Elly op doelde, dat er sprake was van een geestelijk lichaam. Ik vond deze dienst een erg mooie met deze uitleg. Een heel hoopvol en prachtig verhaal en dat we uit de dood opgewekt zullen worden, staat vast. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Een fijne hoopvolle Pasen.

Verdere bijzonderheden bij de diensten.

Op 2 maart mochten we het Heilig Avondmaal vieren in een gezamenlijke dienst In Het Kruispunt, waarbij Gilda Polderman voorging.

Op 5 maart was het Aswoensdag waarbij Harmen de Vries uitleg gaf over het ontstaan van deze dag. Nu markeert deze dag de 40-dagen tijd. De cantorij o.l.v. Elina Keijzer zong prachtige liederen en verder werd de gemeentezang begeleid door Teun Zondag. Er waren niet veel mensen in de kerk, maar het is dan ook een door-de-weekse-dag, maar degenen die er wel waren hebben een mooie dienst meegemaakt, waarbij een ieder een askruisje mocht ontvangen.

Op het moment van schrijven moeten diverse diensten nog

plaatsvinden. Op 9 maart kwam Joke Zuidema weer even terug bij ons. We konden toen horen hoe het bevalt in Alkmaar.

23 Maart kwam Anouk Helmich de dienst bij ons leiden. Ze is een graag geziene gastvoorganger.

30 Maart was het de beurt aan al weer een oudgediende: Marianne Vonkeman kwam bij ons vanuit Amersfoort. De zomertijd was dan net ingegaan, dus was het even wennen aan de tijd. (De klok is een uur vooruit gegaan).

Daarna was het op 6 april de beurt aan Harmen de Vries. Dit was een gezamenlijke dienst met de Dorpskerk bij ons. Voor deze dienst had ondergetekende nabestaanden uitgenodigd van mensen die de afgelopen maanden overleden zijn. Degenen die uitgenodigd waren werden in de gelegenheid gesteld om een steentje te leggen, als herinnering. Het betrof geen Gedachtenisdienst, want die is in november. Het ging alleen om het leggen van een steentje.

Vooruitblik

Op 13 april is het Palmpasen en dan gaat Jody van der Velde bij ons voor in de dienst. Voor die gelegenheid is een nieuwe muziekgroep samengesteld om de gemeentezang te begeleiden.

Vervolgens gaan we de Stille Week in op Witte Donderdag, 17 april, waarbij het Heilig Avondmaal centraal staat. De dienst begint om 19.30 uur en zal worden geleid door ds. Jan Seeleman.

Op Goede Vrijdag, 18 april bent u van harte welkom in de dienst van 19.30 uur, die in stilte begint. De lector/ouderling komt naar voren en begint met speciale woorden die gesproken worden. Daarna volgen gebed en gemeentezang en dan zet de organist in op een bijzonder muziekstuk van Bach dat de overgang markeert van gemeentezang naar de koralen uit de Matthäus Passion, die worden afgewisseld met lezingen uit de Schrift. De Paaskaars wordt gedooft in deze dienst. Na de laatste lezing eindigen we in stilte om op Stille Zaterdag, 19 april, om 21.00 uur in stilte te beginnen in een vrij donkere kerk. Op deze avond staan we stil bij de doopgedachtenis en tevens wordt de nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen. Het licht gaat weer aan. Pasen komt eraan.

Paasochtend, 20 april is er voor degenen die ingeschreven hebben een Paasontbijt vanaf 08.45 uur. De dienst begint om

10.00 uur en het wordt een feestelijke viering onder begeleiding van orgel en trompet. Er wordt dan veel gezongen. Ds. Jan Seeleman is onze voorganger bij de diensten van de Stille Week en Pasen.

Om de aandacht te vestigen op de bijzondere diensten van de Stille Week en Pasen heeft u een uitnodiging via de post

ontvangen en werd u op de diensten gewezen door middel van een poster in dit kerkblad en in ons kerkgebouw en op sommige andere plaatsen in Velsbroek en natuurlijk op onze website onder Algemeen / Activiteiten.

Adriaan Rensen (eredienst)



Palmpasen in Het Kruispunt

Palmpasen is de zondag voor Pasen en het begin van de Goede Week. Op deze dag denken we terug aan de Here Jezus, die op een ezel de stad Jeruzalem binnenreed en door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen legden palmtakken op de weg. Jezus moest hun koning worden.

Zo werd vervuld wat in het Oude Testament – het eerste gedeelte van de Bijbel – werd voorspeld: "Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin." (Zacharia 9:9).

Deze zondag gaat Jody van der Velde voor en zij zal de uitleg geven die hierbij hoort.

Dit is een dienst voor jong en oud. Speciaal voor de kinderen

is er begeleiding bij het maken van Palmpasen stokken en zij gaan ook een optocht door de kerk houden om de intocht in Jeruzalem te ondersteunen.

Natuurlijk moeten we dan wel voldoende kinderen in de kerk hebben en daarom wordt iedereen uitgenodigd om kinderen mee te nemen.

Zeg het voort. Oma's, opa's, ouders, doe je best en neem kinderen mee. Ook vriendjes van uw kinderen / kleinkinderen zijn welkom en ook de kinderen van uw burens.

Kom naar Het Kruispunt en doe mee met de optocht.

Margriet van Herk en Wies Jongejan gaan de kinderen begeleiden. Om het extra feestelijk te maken is er een nieuwe muziekgroep samengesteld onder leiding van Hans Hovius. Deze groep zal de gemeentezang begeleiden.

Adriaan Rensen (eredienst)

UITNODIGING PAASONTBIJT

Het is inmiddels al een traditie geworden: het Paasontbijt op Paaszondag in het Kruispunt. Komt u ook?

Het ontbijt begint om 8.45 uur.

Vanwege de inkopen vragen we u om zich van tevoren op te geven. Er staat een intekenlijst in de hal van de kerk, of u kunt een email sturen aan berta.menger@kpnmail.nl



Wij gaan trouwen in de Nieuwe Kerk op 2 mei, welkom!

Lieve gemeenteleden,

Een heel aantal jaren heb ik deel mogen uitmaken van de gemeente van het Kruispunt en waardevolle herinneringen en relaties mogen opbouwen. Het mag niet zo zijn dat ik u niet informeer over het voorgenomen huwelijk van Mirthe en mij en u vergeet uit te nodigen bij onze huwelijksdienst.

Het is alweer 30 jaar geleden dat ik als 5 jarige jongen met mijn ouders voor het eerst mee ging naar de Nieuwe Kerk in IJmuiden, waar ik nog altijd betrokken ben in wat commissies. Mijn broers en zus zijn in de Nieuwe Kerk getrouwd, dus stelde ik Mirthe voor om ons huwelijk daar ook te laten plaatsvinden. Zo kwam het tot een voorstel aan de kerkenraad, welk open en ruimhartig werd ontvangen en in gesprek overwogen.

Dankbaar zijn wij dat we op zo'n prachtige en vertrouwde plek Gods Zegen mogen vragen over ons huwelijk. U bent van harte welkom om dit met ons te vieren! De dienst zal plaatsvinden op vrijdag 2 mei in de Nieuwe Kerk in IJmuiden (Kanaalstraat 250), om 14:30u, waarna we aansluitend om 15:30u in het bijgebouw de Rank een korte receptie hebben om elkaar de hand te schudden.

Hopelijk tot dan! Johan Hennipman & Mirthe van der Kooij

Ouderenmiddag Het Kruispunt

Allereerst een korte terugblik. In februari was er het jaarlijkse stampottenbuffet, waarvan in dit kerkblad enkele foto's. In maart hadden we een mooie Avondmaalsdienst met ds. Harmen de Vries.

Woensdag 9 april bent u weer van harte welkom bij de Paasviering. De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie en thee.

*Voor vragen kunt u bellen met
Yvonne Vreeken tel. 023 5371131 of
Gré Riedijk tel. 023 5385216.*



Bedankt

Guda en fam.de Wit willen de gemeenteleden bedanken voor het medeleven bij ziekte en overlijden van hun man, vader, opa en over-opa, Kees de Wit.

Het was hartverwarmend: al die kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen in deze toch moeilijke tijd. Hier zagen wij het medeleven van onze gemeente. Dit heeft ons goed gedaan.

Ook bedanken wij ds. Harmen de Vries voor de mooie uitvaart en de vrijwilligers die geholpen hebben.

Met hartelijke groeten, Guda de Wit en fam.

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 61-jarig huwelijk.

*Met vriendelijke groeten,
Frans en Letty Leichel.*

In memoriam Nel Veldhuis-Filius

Op 22 februari overleed in Haarlem, in de Blinkert, op 88-jarige leeftijd Nel Veldhuis-Filius. Eerder woonde ze bijna dertig jaar aan de Lemsteraak 13 in Velsbroek.

Met ds. Joke Zuidema heeft ze de wensen voor haar uitvaart op papier gezet. In de aula van de begraafplaats aan de Kleverlaan werd in die sfeer de uitvaartdienst gehouden.

Bovenaan de kaart staat deze tekst die ze eerder uitkoos: *"Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon"*.

Al haar wensen brachten aan het licht wie zij was.

Psalm 139 moest ook klinken, de psalm over God die haar kende als geen ander en die haar liefheeft. Ze wist zich door Hem gedragen. Dat blijkt ook uit de tekst over de voetstappen die haar kleinzoon voorlas met als slot: *"Mijn lieve kind toen 't moeilijk was, toen heb ik jou gedragen"*.

Ze was getrouwd met Bram die in 2003 overleed, maar keerde zich door het verdriet heen toch steeds weer naar het licht. Zo kwam ze tevoorschijn als een sterke vrouw die wist wat ze wilde. Zoon Kees vertelde hoe ze steeds weer opstond na verdriet en tegenslag. Daarom klonk in de dienst *'You raise me up'* en het *'Hallelujah'* en ook: *'Ik zie een poort wijd open staan'* als teken van Gods draagkracht tot over de dood heen.

Ze hield van de zon, vertelt de tekst boven de rouwkaart, vertelt ook haar foto.

Ontroerend dat de zon uitbundig scheen door de open deuren van de aula en bij het graf.

Symbool voor het Licht waarin ze nu is opgenomen en dat niet meer verdwijnt, want *'Voor U is de nacht net zo licht als de dag'* hoorden we in psalm 139.

Dat haar zoon, dochter, schoondochter en kleinkinderen getroost worden door het geloof en de hoop dat zij is opgenomen in Gods licht en liefde, die groter zijn dan wij kunnen bevatten.

ds. Ineke Clement



Zaterdag 22 maart landelijke Opschoondag, in Velsbroek vanuit het Kruispunt.

Overall in het land gingen vanuit bepaalde locaties vrijwilligers de straat op om zwerfvuil te verzamelen en af te voeren. Het Kruispunt deed mee als verzamelpunt in Velsbroek.

De vrijwilligers waren herkenbaar door hesjes en hadden grijpers en plastic zakken bij zich om het afval mee te nemen. Om kwart voor 10 was het verzamelen. De stemming zat er goed in. Er werd voornamelijk gewerkt in het winkelcentrum. Vanuit het publiek kregen de deelnemers veel positieve reacties. Opvallend was het grote aantal sigarettenpeuken bij de bushaltes. Na afloop werd in het Kruispunt soep geserveerd door Gré en Cees Riedijk. Heel goed dat het Kruispunt zo ook een positieve bijdrage levert aan de samenleving in Velsbroek.

Namens de redactie, Henk Binnendijk



Het Kruispunt, officieel Kuispunt

Gemeentelijk

We zijn vroeg in de weer geweest om de Nationale Opschoondag tot een *happening* te maken. Bart heeft contact gehad met de gemeente. Vanaf dit jaar, 2025, zijn er vier startpunten in de regio. Yvette Jansen —ik zag haar nu in het echt— van gemeente Velsen had zich ervoor enorm ingezet. De aftraplocaties stonden keurig op hun site en op elk vertrekpunt werd er *een gouden grijper* uitgedeeld. Die van ons ging naar een jongetje omdat hij een curieuze voetbalschoen had gevonden. Allemaal winst natuurlijk. Echter, de aankondiging in buurtbladen of het ronselen bij basisscholen zou beter kunnen. Amsterdam biedt op deze dag gratis een grijper en ring aan —moge elke gemeente deze service aanbieden!



Kerkelijk

Harry heeft onder andere gesprekken gevoerd met Hart voor Velsbroek, daarom waren er gelukkig ook wat jongeren — het gaat om hen. Onderzocht werd of er met *The Plastic Whale* gevist kon worden, uiteraard op plastic, in de Amsterdamse grachten, maar dat is niet aan te raden, idem dito plastic prikken op het strand: iets van twintig euro per persoon inschrijfgeld. Dat uitje kon dus niet aangeboden worden aan de jeugd.

Toevallig had ons team een leuk gesprek met een moeder en zoon die op 1-hoog uit het raam hingen. Hij riep: "daar ligt nog wat!"

Zij wees ons op het volgende: <https://depinguin.org/>. Bij hun is het gratis —zo kan het ook!

Daarnaast is er gesproken met Stichting Present/Serve the City/Haarlem. Zie het logo van Serve the City, Paris. Op zich fijn, want Serve the City/Haarlem draaide een tijd amper, maar het komt allemaal weer van de grond. Het is een beweging om het christendom, wereldwijd, meer handen en voeten te geven, bijvoorbeeld *behangen bij een armlastige Juliette Vroom* zal volgende keer proberen *De Groene Kerken* in onze streek te mobiliseren. Er zijn genoeg mensen die wel geven om het

(geestelijk) milieu, kerkelijk of niet. De mensen die je bezig zien geven je complimenten. De foto-uitwisseling naderhand is leuk. We hebben ze nog van onze actie Klaar is Kenia.



Hoop

De Hoop is dat Nederland Schoon, World Cleanup Day of de Groene Kerken maar veel foto's zullen uitwisselen. Positief is dat er dit keer ook een afgevaardigde was van *De HVC-groep, energie en hergebruik*. Hoewel de plastic recycling in Nederland, aanvankelijk voorlopig, nu in zwaar weer zit, kan dit bedrijf zich nog goed staande houden, vertelde de man.

Ons kwartet schoonmakers richtte zich vooral op peuken, klein of groot zwerfafval, het maakt niet uit. Wie ruimt nu eens die helikopter op Mount Everest op of de rommel in de ruimte?



Harry wil eventueel volgende keer een pianorecital geven, Gershwin. Jongen van Russische migrantenouders: Gershowitz, maar zo Amerikaans. In die Russisch-Amerikaanse connectie zit wel muziek. Van het schappelijke entreegeld zal dan iets rond het milieu gedaan worden, bijvoorbeeld een boom planten. Veel gemeenten hebben tegenwoordig een boomaanplantprogramma. De wereld derft 1,2 biljoen bomen. Je zou in de kerk *Kiss the Ground* (Amerikaanse documentaire) kunnen draaien. Zolang het niet van de regering aldaar komt deugt het. Nu al kun je na de dienst een uurtje prikken, want er is eigen equipment. Wie voelt er wat voor *De Pinguin Haarlem – Schone wateren?*

Harry Stevens

Als u dit leest, is het bijna Pasen. We hebben het nodig: een feest van licht en hoop. Velen zijn ermee bezig: de onrust in de wereld, de veranderende verhoudingen, de dreiging van Rusland, datgene wat de Palestijnen overkomt. Daarbij is het in het eigen persoonlijke leven soms ook niet makkelijk. Er zijn zorgen over de gezondheid, ongemakken bij het ouder worden, er is verdriet om het wegvallen van dierbare mensen. Ook daarin wordt er gesnakt naar licht en hoop.

Gelukkig blijven er, ondanks alles, mooie dingen die blij en gelukkig maken. De ontluikende natuur, de frisse lentegeuren, een lief telefoontje, een inspirerende kerkdienst, een goede uitslag, kinderen om ons heen, warme zonnestrallen. Maar er is meer nodig, het Licht moet en zal uiteindelijk winnen van het donker. Dat geloof en dat vertrouwen houden we met elkaar levend, en we vieren het straks weer met Pasen!

Maar eerst gaan we de Stille Week door, die begint met Palm-pasen op zondag 13 april. De kinderen maken palmpasen-stokken waarmee ze in optocht binnenkomen. We herdenken de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem, rijdend op een ezel waarbij luidkeels 'Hosanna!' werd geroepen.

Donderdag 17 april wordt het laatste Avondmaal herdacht, en op vrijdag de 18e (Goede Vrijdag) horen we de verhalen over het lijden en sterven van Jezus. Ook toen werd er luidkeels geroepen, dit keer 'Kruisig hem!'. Deze overgang van verering naar afkeer wordt treffend verwoord in het bekende lied dat eindigt met 'Heden hosanna, morgen kruisig hem'.

Op zaterdagavond lijkt het er dan eindelijk van te komen. We beginnen in het donker, maar het wordt allengs lichter. En aan het eind van de viering zingen we uit volle borst paasliederen, want: het Licht is sterker dan het donker!

Zondagochtend kunnen we er niet mee stoppen, we blijven het zingen: 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!', 'U zij de glorie, opgestane Heer!', 'Christus, onze Heer, verrees!' Viert u mee?!

Terugblik

Eén ding wil ik noemen: de ontmoetingsochtend op donderdag 20 maart, waarop Francisca de Boer sprak over haar werk bij Nidos, een organisatie voor de bescherming en begeleiding van minderjarige vluchtelingen. Het was interessant om wat

meer inzicht te krijgen in hoe dit vorm krijgt. Francisca vertelde geëngageerd en boeiend over dit werk. Daarbij werden we weer heerlijk verzorgd door de leden van de Activiteitencommissie, met koffie en zelfgebakken cake.

Vooruitblik

Voor de activiteiten verwijs ik naar de rubriek van de werkgroep Inspiratie. Hier wil ik nog even extra aandacht vragen voor de avonden met ds. Juup van Werkhoven. We hebben haar gevraagd om af en toe een gespreksgroep in onze kerk te verzorgen. Ze is erg enthousiast en het lijkt heel boeiend te worden. Wel moeten er voldoende aanmeldingen zijn, dus geef uzelf tijdig op.

Ook vraag ik aandacht voor de voorstelling in Caprera van Bas Ragas, die mede door onze kerk georganiseerd wordt. U kunt goedkope tickets verkrijgen via ondergetekende. Er zijn er slechts 25, dus als u zich snel aanmeldt, weet u zeker dat u erbij kunt zijn.

Zie voor verdere informatie de rubriek van de werkgroep.

Leuk om het u te laten weten: op vrijdag 4 april komt groep 6 van de Parnassiaschool op bezoek in ons kerkgebouw. Ikzelf zal de kinderen rondleiden en hen van alles vertellen over de kerk en over de christelijke feesten. Fijn dat hiervoor belangstelling is. Als u dit leest, is het achter de rug, maar in het volgende kerkblad laat ik u wel weten hoe het geweest is.

Tot slot

Rest me u een betekenisvolle voortzetting van de Veertigdagen-periode toe te wensen, en voor straks een feestelijk Pasen van licht en hoop!

*Hartelijke groet,
Gilda Polderman*

Bedankt

Wij willen jullie bedanken voor jullie overweldigende meeleven rondom het afscheid van mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

We ontvingen prachtige bloemen en kaarten en jullie aanwezigheid bij het afscheid van Huug was hartverwarmend.

Jullie betrokkenheid en zorg geeft ons de steun en de kracht om verder te gaan.

Heel veel dank daarvoor!

Netty Kuiper-De Vries en familie

Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die wij mochten ontvangen en voor het medeleven.

Het deed ons goed.

Rienk en Elma de Jong

Nadat bekend is geworden dat ik ziek ben en niet meer zal herstellen, raakt de brievenbus bijna verstopt. Ook allerlei lekkere cakes en bloemen mocht ik ontvangen.

Allemaal hartelijk dank voor de hartelijke wensen en misschien tot ziens.

Hans Kusters

Wij willen de gemeente van de Dorpskerk bedanken voor de felicitaties en de mooie bloemen die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Jan en Astrid Morren



Met Pasen gaan we van het paars van de Veertigdagentijd naar het wit van Pasen.

Activiteitencommissie Dorpskerk

Tweemaal mochten we elkaar weer ontmoeten sinds de vorige "KerkOnderweg" bij u in de bus viel, de tijd vliegt voorbij. De eerste keer in februari voor de wintermaaltijd en wat kan ik erover vertellen.....:

- waar we gelukkig met een flink aantal mensen samen konden komen ondanks de griepperiode waar we in zaten;
- het mede daardoor als vanouds gezellig was;
- de boerenkool- en andijviestamppot lekker waren;
- er van de griesmeelpudding met rode vruchtensaus geen krummel overbleef.

Enfin, de foto's spreken voor zich.

En voor de tweede keer in maart met weer een "gewone" koffieochtend. Daar kwam Francisca de Boer ons iets vertellen over haar werk bij het NIDOS. NIDOS, wat nest in het Portugees betekent en daarmee geborgenheid wil uitdrukken. Geborgenheid, zorg, bijstand die het NIDOS aan



minderjarige asielzoekers wil en wettelijk moet geven aan deze ontheemde kinderen. Kinderen van alle leeftijden, waarvoor een passende plaats moet worden gevonden in een opvanggezin of een opvangtehuis. Begeleiding wordt gegeven bij de asielaanvraag of bij de terugkeer naar het land van herkomst. Kortom, het was een zeer informatieve ochtend, Francisca nogmaals heel erg bedankt!

En ook tweemaal kijken we vooruit.

Als eerste naar de Paasbijeenkomst die op **24 april** wordt gehouden. Ditmaal is de keuze gemaakt om na Pasen bijeen te komen om zo voluit te mogen vieren dat het Pasen is. Dat doen we met een lunchviering, aanvang 10.30 uur. Want was het afgelopen jaren steeds in de veertigdagentijd, de tijd van bezinning, nu kunnen we het feest van Pasen voluit vieren en "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem" zingen! Graag aanmelden na de diensten.

Ten tweede op **15 mei**, dan leggen alle vogeltjes een ei en daar geven we tijdens de koffieochtend aandacht aan met delen uit de prachtige film "Dancing with the Birds". Paradijsvogels zetten daarin hun beste pootje voor om een partner te strikken, van uitgebreide verenchoreografieën tot perfect gebekte hofmakerijen. Aanvang 10.30 uur.

En nogmaals: wilt u iemand meenemen, van harte welkom! Heeft u vervoer nodig, laat het weten..... (0618203386).



Kerkasiel Kampen

Op vrijdag 28 maart hebben een aantal mensen vanuit de Arkgemeenschap, de Dorpskerk en het Kruispunt een bezoek gebracht aan de Open Hof in Kampen.

In deze kerk vindt de Oezbeekse familie Babayants – vader, moeder en hun vier kinderen – sinds 21 november onderdak. Om hun asiël in de kerk mogelijk te maken, wordt in de kerk zeven dagen per week gedurende vierentwintig uur per dag de kerkdienst gaande gehouden. Bezoekers en voorgangers komen uit het hele land. De voorgangers wisselen elkaar af met het doorgeven van een brandende kaars.

Tijdens ons bezoek waren Anouk Helmich, Ineke Clement, Roel Pomp en Henk Reefhuis de voorgangers die de kaars doorgaven. Gedurende vier uur verzorgden zij vier diensten waarin lezingen uit de Veertigdagertijd de rode lijn vormden. Ook gedichten zetten ons aan het denken en we werden uitgenodigd onze gedachten te delen, nu eens door woestijnzand en steentjes, dan weer door foto's. Druiven en vijgen passend bij de Bijbelverhalen, werden onder elkaar gedeeld. Harry Stevens omlijstte het geheel met piano-muziek en Theo Commandeur bracht liedjes ten gehore die hij zelf met gitaar begeleidde. De vier uur vlogen om. Vier uur, een fractie van de ruim 3000 uur dat de familie Babayants nu in de kerk verblijft. We hebben gebeden voor deze familie en voor anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.



Simone Meulenbelt



Vanuit de werkgroep Inspiratie

We hebben weer heel wat activiteiten lopen en gepland staan, maar willen ook verslag doen van een aantal activiteiten. Leest u maar!

Aan tafel geweest met Jezus

Op twee avonden zijn we met een groepje creatief aan de slag gegaan met verhalen uit het boekje 'Aan tafel met Jezus'. We lazen de verhalen van Maria en Tomas en wisselden van gedachten erover. Daarbij kwamen de personages dicht bij ons eigen leven.

Daarna gingen we creatief aan de slag met wat de verhalen bij ons hadden opgeroepen. Dat was inspirerend en soms ook lastig. Maar dan wist Simone met een tip, vraag of materiaal ons zomaar weer op gang te brengen.

Het was mooi om zo open met elkaar te praten over wat ons raakte in de tekst. Om het te verbeelden en daarna te zien hoe verschillend ieders creatieve verwerking was geworden.

Quote van een deelnemer: "Mooie resultaten, leuke groep, inspirerend begeleid door Simone. Ik zou het liefst het hele boekje Aan tafel met Jezus' zo willen doen!".



Dank je wel Simone!



Een weekend in de Abdij van Berne (14 t/m 16 maart jl.)

(verslag door Marja van Leeuwen)

Met een groep van 17 deelnemers, afkomstig uit verschillende kerken, brachten we een weekend door in de abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk-Dinther. We waren te gast bij de Norbertijnen. Het eeuwenoude motto van dit klooster is "Berna ut Lucerna": "Opdat Berne het licht moge verspreiden".



Het werd een weekend waaruit we veel licht en warmte hebben mogen meenemen. En iedereen zijn eigen ervaringen, woorden en foto's (of juist geen foto's, om de telefoon zo min mogelijk in handen te hebben). Het was een weekend in een fijn gezelschap en met veel uitwisseling.

Hoe beschrijf je zo'n veelheid aan indrukken?

Mijn eerste indruk bij binnenkomst was de wat strenge manier waarop de gastvrouw ons op het hart drukte om het papier met instructies over stilte op de gangen en het niet of slechts op gedempte toon spreken in de eetzaal, goed te lezen en ter harte te nemen. Bij een vorig gezelschap was een van de broeders uit zijn slof geschoten over teveel geluid. Dat wilde ze niet nog eens

meemaken. Dit, gecombineerd met de voorname witte gangen en de vele portretten waarop voormalige abten op ons toezagen was toch een beetje imponerend.

Maar achter de regels bleek veel ruimte en warmte te zitten. Gastvrouw Clarie stond het hele weekend voor ons klaar en we werden goed verzorgd. We hadden een mooi gesprek met broeder Joost die ons met humor en veel wijsheid vertelde over zijn (klooster) leven en onze vragen beantwoordde.

We namen deel aan mooie vieringen in de kapittelzaal en de kerk.

Er is veel gepraat en gewandeld. Er was zonlicht, kaarslicht en het verhaal van de stralende Jezus bij de verheerlijking op de berg. We hadden een gesprek naar aanleiding van een verhaal over Maria Magdalena dat creatief werd verwerkt tot een soort liturgie, een lied, een elfje (gedicht) en zelfs een slinger van teksten die 'de wereld omgekeerd' verbeeldde.

En verder nog zoveel mooie momenten en indrukken...

Het gebeier van de kerkklokken en de indrukwekkende orgelklanken voorafgaand aan de Eucharistieviering. De voorzang door de broeders. Het heen en weer bladeren en bij de burens pieken als je weer eens de weg in de liturgieboekjes kwijt was. Teksten, die ineens op een andere manier 'binnen kwamen'. Het genoemd worden tijdens de vieringen ('.. en ook onze gasten.. uit allerlei plaatsen in de omgeving van de Hoogovens..') waardoor je je gezien en welkom voelde. Het Berner abdijbier in de koelkast, op tafel en/of na afloop in de tas mee naar huis. En natuurlijk de gezelligheid van een fijne groep mensen!



Dank jullie wel, allen die dit weekend maakten! En dank je wel Margreet voor al het regelen, bedenken en de boodschappen! Deze mooie en toepasselijke tekst las ik nog in het 'Berne Bid Boek' in de kloosterkamer:

*Niets kun je vasthouden,
dat wat je ontvangen hebt,
moet je koesteren als een kostbare schat
en er zo mee omgaan dat je er zelf aan verandert.*

Lezing 'Genoeg om te leven'

Econoom en kritisch christen Paul Schenderling schreef in 2021 samen met Matthias Olthaar het boek 'Hoe handel ik eerlijk?' en in 2022 verscheen zijn boek 'Er is leven na de groei'. In beide boeken schetst hij perspectieven op een inrichting van onze economie en een levenswijze die het andere leven op aarde niet langer aantast maar juist bevordert. Bent u in dit onderwerp geïnteresseerd en wilt u een lezing van hem bijwonen, dan kunt u een mail sturen naar: akke.armande@gmail.com

Bas Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam' in Caprera

Op zondagmiddag 25 mei 2025 speelt acteur en zanger Bas Ragas de voorstelling 'In Gods naam' in openluchttheater Caprera te Bloemendaal. Deze theatervoorstelling wordt mede georganiseerd door de protestantse kerken te Bloemendaal/Overveen, Heemstede, Aerdenhout, Bennebroek én Santpoort/Velserbroek!

Waar gaat het over?

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden op de vraag hoe je met het leven omgaat. Hij gaat daarvoor op zoek in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel, met muziek van Händel tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Kaarten voor de voorstelling zijn te verkrijgen via www.theateringodsnaam.nl, voor € 29,95.

Maar... als u ze bestelt bij ondergetekende, kosten ze slechts € 20, en voor kinderen/jongeren tot 18 jaar betaalt u daarvan slechts de helft. We hebben er namelijk als kerk 25 aangekocht, omdat we voor u de drempel zo laag mogelijk willen houden.

Weest u er snel bij, want op = op. Wel kunt u dan altijd nog de duurdere kaarten kopen via bovengenoemde website.

Als u het moeilijk vindt trappen te lopen, geef dat dan aan, er zijn namelijk speciale plekken te reserveren onderaan de trap.

De gezamenlijke kerken heten u van harte welkom! Kaarten zijn te verkrijgen bij: gildapolderman@planet.nl / 06-43715888

Gilda Polderman



Ontmoeting rond de Bijbel

Met z'n zessen zaten we rond de keukentafel van mw. Netty Kuiper, en we bespraken een paar gedeeltes uit het boek Prediker. Verrassend genoeg bleek het af en toe heel actueel te zijn!

Zo willen we verder gaan: een persoon, een thema of een tekstgedeelte uit de Bijbel centraal stellen, die we proberen te verbinden met ons eigen leven. Er kunnen nog best meer mensen meedoen, dus u bent van harte welkom.

Het is op woensdagmiddag vanaf 15.00 uur, één keer in de drie weken.

U kunt zich aanmelden bij Gilda Polderman, gildapolderman@planet.nl / 06-43715888

Kernwaarden uit het christendom, met Juup van Werkhoven

Na Pasen start een serie bijeenkomsten over kernwaarden uit het christendom. Hierbij gebruikt Juup het boek 'Catechismus van de compassie' (Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas).

Ds. Juup van Werkhoven-Romeijn zegt er zelf over:

"We bespreken de thema's vanuit meerdere invalshoeken. Niet alleen de Bijbel maar ook kunst, actualiteit, literatuur etc.

We plannen in het voorjaar twee avonden en zien daarna hoe we verder gaan.

1. Woensdag 23 april is het thema 'Waarheid'.
2. Woensdag 14 mei is het thema 'Vrede' of 'Vrijheid'.

De avonden beginnen om 19.30 uur en we komen samen in de Dorpskerk."

Meldt u zich voor deze gespreksgroep aan bij Gilda Polderman (dus niet bij Juup, Gilda is de contactpersoon), gildapolderman@planet.nl / 06-43715888; graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 13 april.

Soup & Spirit

Wist u dat er nóg een S&S-groep regelmatig bij elkaar komt? Een groep van 7-10 deelnemers in de leeftijd van ongeveer 30-50 jaar gebruikt 1x in de 3 maanden de maaltijd met elkaar onder genot van gesprek over tekst(en) in de consistorie van de Dorpskerk. Er is nog ruimte om aan te sluiten. Neem daarvoor contact op met Joyce Schipper, tel. 06-18192077.

Stiltewandelingen

Het is weer voorjaar, dus de stilte-wandelingen worden weer hervat!

Op de zaterdagen 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni en 12 juli wandelen we om 9.30 uur



vanaf de fietsenstalling in duingebied Duin en Kruidberg in, om halverwege een inspirerende tekst te horen, waar we de resterende wandeling over kunnen denken.

U hoeft u niet op te geven, maar mocht u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat we heel even op u wachten omdat u nog onderweg bent, belt u dan naar Margreet Baalbergen, tel. 06-41073650.

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velsbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie, Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen

Berichten uit het college van kerkrentmeesters februari en maart 2025

Vanaf 6 maart 2025 is de pastorie aan de Dammersboog weer bewoond. Een heel gezin heeft daar zijn plek kunnen vinden. De buddy's in de persoon van Jan-Dirk Enschedé, John Oosterhuis, Irene Out en Willem Passchier maar ook Ton Zaal als gebouwenbeheerder, hebben veel werk verzet om de pastorie geschikt te maken voor de nieuwe bewoners. Heel fijn dat zij dat vanuit onze gemeenschap willen doen.

We horen dat de nieuwe bewoners blij met hun plek zijn.

Willem Passchier en JanDirk Enschede zijn contactpersoon. Je kunt hen benaderen als je vragen hebt.

We hopen dit voorjaar een EHBO-cursus te kunnen organiseren. De kosters van de Dorpskerk zijn hiervoor uitgenodigd. Het is fijn als we een brede basis hebben van mensen die in de kerk hulp kunnen bieden. We nodigen hierbij dan ook kerkgangers en mensen van de werkgroep eredienst uit om aan de cursus deel te nemen. Ik heb helaas nog geen data hiervoor. Je kunt je via een mail aan cvksecretaris@pg-spvb.nl aanmelden.

De risico-inventarisatie in beide kerken heeft plaatsgevonden. In Velsbroek pakt de beheercommissie de gevonden gebreken en aandachtspunten op. In de Dorpskerk zijn veel zaken aan het licht gekomen die extra aandacht vragen. De meest urgente punten worden geprioriteerd. De beheercommissie van de Dorpskerk zal hier regie op houden. Op de korte termijn worden de beide balkons afgesloten voor bezoekers. Deze balkons zijn via een smalle trap moeilijk te bereiken. En alle niveaoverschillen helpen niet bij een eventuele snelle ontruiming.

Een van de punten uit de risico-inventarisatie is het oefenen van een ontruimingsoefening. We hebben al een poosje niet meer geoefend. We zullen de komende maand een datum prikken, zodat we aan het eind van de kerkdienst een oefening kunnen organiseren.

Gelukkig wordt het weer lente. Lekker weer wat zon op je huid, daar krijg je een goed humeur van! De planten denken daar net zo over. Ik verwacht dat het onkruid langs de kerk en op het binnenplein ook weer snel gaat groeien. Ik stel voor een aantal onkruidmomenten af te spreken om het onkruid te kortwieken. Het is fijn als we met een groepje deze klus aanpakken. Vele handen maken licht werk. Wie wil meehelpen?

Stuur dan even een mailtje naar cvksecretaris@pg-spvb.nl

Ik stel de volgende data voor (je mag ook voor een van deze onkruidmomenten aanschuiven):

- 3 mei van 10 tot 11
- 21 juni van 10 tot 11
- 9 augustus van 9 tot 10
- 20 september van 10 tot 11

Als college vergaderen we 1 maal per 6 weken. We volgen daar de werkzaamheden van de collegeleden en nemen waar nodig besluiten. Geluiden die we horen bij gemeenteleden krijgen daar ook een plek. We vinden het prettig als u verbeterpunten meldt aan een van de collegeleden, we kunnen dan actie ondernemen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.

Vriendelijke groet, Trees van Gastel, secretaris CvK

Bericht vanuit de Kerkenraad.

De PKN heeft een website <https://protestantsekerk.nl> waar veel interessante informatie wordt vermeld. Natuurlijk is er aandacht voor het lot van christenen en niet-christenen elders in de wereld. Voor de ramp in Myanmar wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd. Er zijn echter ook bijdragen die gericht zijn op het gemeentewerk. Als Kerkenraad halen we hier ook informatie op. Er staan bijvoorbeeld suggesties voor het openen van vergaderingen.



Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van 10 maart 2025 is de vergadering geopend met het thema "Wat gaan we doen" uit de serie 'Hoopvol kerk-zijn in een seculiere tijd'. Het gebed dat bij dit thema is vermeld, is het volgende: God, we danken U, dat U een levende God bent. Geef dat we door Uw Geest mogen gaan zien, waar U aan het werk bent. Bewaar ons ervoor om in de bezorgdheidsstand te gaan staan, of te blijven staan. (zie voor het volledige stuk de site van de PKN)

In het vorige kerkblad heb ik geschreven dat we gebruik gaan maken van Nieuw Kerkelijk Peil, een programma dat de PKN ondersteunt en aanbiedt (samen met anderen) ter oriëntatie op de gemeente. Gaande weg kregen we het idee dat het programma wel helpt om een toekomstvisie te ontwikkelen, maar te uitgebreid is in het kader van beroepingswerk. We zijn er daarom van afgestapt en we hebben besloten, dat het nu niet een geschikt middel is voor het opstellen van een functieprofiel.

Op dit moment denken we na over een geschiktere methode om een profielschets van de te beroepen predikant op te stellen. Wat vinden u en andere gemeenteleden belangrijk? Wat verwacht u van een nieuwe predikant? Waaraan moet hij/zij het meest werken ten behoeve van de gemeente? We gaan dus op andere wijze pogen inzicht te krijgen welke wensen er leven. Komende maand(en) hoort u hierover meer.

U kunt uiteraard ook uw visie met betrekking tot de te beroepen predikant delen met de Kerkenraad (via krscriba@pg-spvb.nl). U kunt ook altijd een lid van de kerkenraad hierover aanspreken.

Omdat de nieuwe predikant naar verwachting niet al in oktober beroepen zal zijn, is het noodzakelijk dat we tijdelijke vervanging voor het pastoraat vinden.

Ds. Gilda Polderman heeft aangegeven, dat ze bereid is tijdelijk voor pastoraat aan de gemeente verbonden te willen blijven na haar emeritaat. De Kerkenraad is blij met haar aanbod. Zij zal in oktober stoppen als gemeentepredikant. Ze zal daarna tijdelijk voor een aantal uur per week nog pastorale werkzaamheden voor de gemeente verrichten. Alle overige werkzaamheden vervallen (met uitzondering van een enkele kerkdienst).

Ds. Harmen de Vries stopt in augustus met zijn tijdelijke dienstverband. De kerkenraad zoekt ook voor hem een vervanger totdat er een nieuwe predikant is gevonden.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar krscriba@pg-spvb.nl of mij aanschieten in de kerk.

*Met vriendelijke groet
Namens de Kerkenraad
Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort Velsbroek*

Gevraagd: uw vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad !

Beste kerkbladlezer/lezeres,

We zijn trots op ons kerkblad 'Kerk-Onderweg', elke keer weer kleurig en informatief.

Veel vrijwilligers helpen bij de redactie, opmaak en de verspreiding bij de bijna 400 adressen in Santpoort Noord, - Zuid, Velserbroek en Driehuis.

Maar we maken natuurlijk wel kosten voor het ontwikkelen van het blad en het drukken. Daarom doen we weer ons jaarlijkse beroep op u als lezer/lezeres: wilt u ook dit jaar weer een vrijwillige bijdrage geven?

Als iedereen €15 bijdraagt zijn we uit de kosten. Meer mag natuurlijk ook, dat geeft ons nog meer mogelijkheden. Als u via de post het kerkblad ontvangt is de gevraagde bijdrage €35

U kunt betalen met de veilige QR-code via uw telefoon of tablet.

Of uw bijdrage overmaken op IBAN: NL67 INGB 0000 3080 50

t.n.v. SANTPOORT VELSERBROEK KERKBLAD

Bij voorbaat hartelijk dank!

De kerkbladredactie en het College van Kerkrentmeesters.



Van de Diaconie

Beste mensen,

De ontvangen collecten in januari zijn :

5 jan Kerkasiel Kampen	€ 193,75
12 jan PKN Binnenlands Diaconaat	€ 293,75
19 jan Diaconie	€ 138,00
26 jan PKN Jonge generaties	€ 203,65

Via de bank is € 12,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.

Voor onze Kerk is € 600,95 ontvangen.

De ontvangen collecten in februari zijn :

2 feb WG Kerk in Actie project Z009142	€ 338,87
9 feb PKN Noodhulp	€ 210,30
16 feb PKN Binnenlands Diaconaat	€ 150,35
23 feb Diaconie	€ 199,70

Via de bank is € 10,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.

Voor onze Kerk is € 768,42 ontvangen.

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten

De opbrengst van de speciale diaconale collecte van 27 april is bestemd voor IPSO-huis Kennemerland. Deze stichting organiseert het inloophuis aan de Wulverderlaan in Santpoort evenals een inloophuis in Haarlem. In een huiselijke omgeving wordt ondersteuning geboden aan kankerpatiënten en hun naasten in de vorm van een luisterend oor, deskundige begeleiding en vele activiteiten.

Verdere informatie kunt u lezen op <https://ipsohuiskennemerland.nl/>

Graag steunen we deze organisatie in hun werk.

U kunt natuurlijk ook bijdragen d.m.v. een overboeking naar ons rekeningnummer NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Inloophuis.

Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt

MAANDELIJKSE COLUMN

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Leiden

dinsdag 25 maart 2025

Misschien had u in deze tijd eerder een column over Lijden verwacht, het is per slot van rekening Veertigdagentijd. Nu zijn Veertigdagentijd en Lijdenstijd niet precies hetzelfde, theologische fijnproevers kunnen je het verschil haarfijn uitleggen. Maar daarover een wellicht andere keer, deze keer gaat niet over Lijden maar over Leiden.

U weet misschien, ik studeerde in Leiden. Omdat ik de studie nogal grondig deed, heb ik er ook een flink aantal jaren gewoond. En in die jaren heb ik mijn hart voor altijd aan Leiden verpand. Dat was overigens niet vanzelfsprekend, er waren meer sterke kandidaten.

Ik werd geboren in historisch Den Haag, en groeide op in Zoetermeer toen dat nog een dorp was. Mijn eerste gemeente was Halle in de prachtige Achterhoek. En nu woon ik al 25 jaar in de mooiste stad van Noord-Holland. Zoals bekend mag worden verondersteld, dat is Alkmaar.

Toch is er maar één plaats ter wereld waar ik thuis kom, en dat is Leiden. Ik kom er nog bijna maandelijks. Ik weet nog precies waar ik op 3 oktober altijd de optocht zag. Ik weet waar ik onderuit ging toen er een laag ijzel lag. En ik kan feilloos de grachten aanwijzen waar we grappen uithaalde waarvan ik u – ter wille van mijn goede naam - beter onkundig kan laten.

Ik ben niet de enige die met zoveel weemoed terugdenk aan mijn studentenstad. Het zijn de jaren die je vormen. Ik deed er vriendschappen voor het leven op. De kiemen van de predikant die ik ben geworden liggen daar. En ik leerde er veel over wie ik van binnen ben.

Toch weet ik niet of ik er nog zou willen wonen. Daar zit immers het risico aan dat je terug gaat naar iets wat niet meer bestaat. Leiden is veranderd, en ik ook. Ik studeer niet meer, ik ben 40 jaar ouder en hopelijk ook een beetje wijzer. En ik kan niet terug naar wie ik was.

Leiden voelt dus altijd een beetje dubbel. Het is misschien wel de mooiste periode van mijn leven. En het is tegelijk het besef dat dat verleden tijd is. 'Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij', dichtte J. C. Bloem. Aan dat laatste werd ik enige tijd geleden tamelijk hardhandig herinnerd. Op weg naar vrienden had ik een uurtje door de stad gewandeld. Bijna op de plaats van bestemming aangekomen botste ik tegen een jongen op, duidelijk een student.

Toen ik me verontschuldigd had, zei hij: 'Dat geeft niets hoor, meneer.' Dat laatste woordje kwam aan, dat snapt u. Leiden blijft mijn thuis. Maar ik kan niet meer terug naar toen. Dat hoeft ook niet, met ouder worden is iets mis. En toch deed het een beetje pijn. Lijden in Leiden. De student liep door, zorgeloos. Ik ook. Maar ik was een meneer met heimwee.



Leiden

Mijn mooiste lied: Marcel den Dulk over het slot van de Johannes Passion

Het slotkoraal van Bachs Johannes Passion zit vol troostrijke beeldtaal. “Je zingt over vergezichten, vrede, dromen eigenlijk”, zegt musicus Marcel den Dulk. Hij maakte een Nederlandse vertaling van de tekst. “Ik voel me door dit lied gedragen

#Petrus

Slotkoraal van de Johannes Passion van J.S. Bach in de vertaling van Marcel den Dulk.

*Ach Heer, als ook mijn ure slaat,
Dat U mij kent, mij niet verlaat,
Dat mij uw eng'len dragen.
Dan sterf en slaap ik Heer, gerust,
Van pijn en ziekte onbewust,
Tot mij uw licht zal dagen.
Totdat, totdat U wederkomt,
U voor mijn ogen tot mij komt,
In vreugde, blijdschap, Heer, Gods Zoon,
Gij troont op uw genadetroon.
Heer Jezus Christus, U altijd,
U toegewijd.
Ik loof U tot in eeuwigheid.*

Dat U mij kent

“Ik ben niet een van velen, ik word – samen met veel anderen – persoonlijk gekend door God. Dat roepen deze woorden bij me op. Ik vind het zo bijzonder dat Bach met deze woorden laat zien dat hij de tekst uit Johannes ook helemaal op zichzelf betreft. Uit de woorden ‘als ook mijn ure slaat’ blijkt dat hij zich sterk bewust is van zijn eigen sterfelijkheid.

De complete Johannes Passion heb ik zingbaar naar het Nederlands vertaald. Sommigen zien het als heiligschennis om Bachs teksten in het Nederlands te zingen. Maar ik vind dat je mensen iets essentieels ontnemt wanneer je het Duits als een muur tussen hen en Bach in laat staan. Als je Bach in je eigen taal hoort, kun je je beter inleven in wat hij ten diepste wilde overbrengen.

Net als Bach wil ook ik geloven dat God mij kent. God is voor mij wel breder dan één persoon ergens daarboven, zoals je je dat als kind voorstelt. Ik geloof dat Hij aanwezig is overal waar mensen er voor elkaar willen zijn. Zoals Jezus zegt: ‘Wat je aan anderen gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan.’”

‘Als je Bach in je eigen taal hoort, kun je je beter inleven’

Dat mij uw eng'len dragen

“Toen onze dochter een ernstig ongeluk had gehad, zei een politieagent tegen ons: ‘Ze heeft een engeltje op haar schouder gehad! Ik word opnieuw emotioneel als ik eraan terugdenk. Die uitspraak maakte het zo concreet: dat haar, dat ons, dat mij uw eng'len dragen. Ik denk dat dit is wat Bach bedoelde met deze zin.

Bij deze regel denk ik ook aan mensen die de kist dragen tijdens een uitvaart. Volgens mij kunnen engelen ook gewone mensen kleren aan hebben. Er zijn veel momenten in mijn leven geweest dat iemand me uit gevaar heeft gered of me op het goede spoor heeft gezet. ‘Engel’ zie ik als metafoor voor mensen van goede wil die je in je leven tegenkomt. Het is natuurlijk geen rationeel beeld. Ik vergelijk het met een abstract schilderij dat je niet snapt, terwijl het je toch kan helpen om iets te begrijpen wat je anders niet zou kunnen vatten.”

‘Ik geloof dat God aanwezig is overal waar mensen er voor elkaar willen zijn’

Tot mij uw licht zal dagen

“Bach is geraakt door wat Matteüs zegt over het opengaan van de graven op het moment dat Jezus de geest geeft. Daarom voegt hij die bijbelpassage toe in zijn Johannes Passion, terwijl Johannes zelf die gebeurtenis helemaal niet beschrijft!

Bach drukt daarmee zijn geloof uit: er komt opening, licht, ruimte. Dat beeld spreekt ook mij zeer aan. Ik herken het vertrouwen dat Bach hiermee uitspreekt. En in de tussentijd zing en geloof je tegen de klippen op.

Zingen reikt voorbij de vraag: is het nu waar of onwaar, die opstanding? Augustinus schreef ooit: ‘Muziek kan je diep in je ziel aanraken, waar woorden niet kunnen komen.’ Muziek neemt je mee voorbij de realiteit.

Dit beïnvloedt ook mijn perspectief op de wetenschappelijke ontdekkingen van het onmetelijk grote heelal en de onvoorstelbare miljoenen jaren die daarbij horen. Het maant mij tot bescheidenheid: alles wat wij kunnen zien, horen, bedenken en ons kunnen voorstellen is uiteindelijk maar heel beperkt. Christelijke wetenschappers wordt weleens gevraagd: gelooft u nog? Maar juist omdat ze zo goed weten dat ze heel veel niet kunnen weten, kunnen ze ook geloven. De aanwezigheid van God is niet in beeld te brengen. Ik heb zelf ook geen concreet beeld van ‘een hemelpoort’. Maar mijn geloof wordt daardoor niet beperkt.”

‘Er komt licht, ruimte – en in de tussentijd geloof je tegen de klippen op’

U voor mijn ogen tot mij komt

“Dit klinkt als het verwachten van een concrete godsverschijning. Ik zie dat zelf niet zo concreet voor me. Maar ik heb het wel

zo vertaald, want ik vind niet dat Bachs boodschap begrensd mag worden door wat ik geloof. Ik spreek bij de voorbereiding van kerkdiensten weleens predikanten die zeggen: 'Marcel, ik weet niet wat ik met dit bijbelgedeelte moet, ik sla het maar liever over.' Dat vind ik niet goed. Ik zie het als mijn taak om de bedoeling van Bach zo zuiver mogelijk door te geven."

Gij troont op uw genadetroon

"Mij raakt hier dat deze troon niet de troon van een heerser is, zoals je die in de Griekse mythologie vaak tegenkomt: een almachtig persoon die zijn macht uitoefent over mensen. Natuurlijk is God machtig, maar genade staat hier voorop: onverdiend, zomaar, keer op keer.

Voor mij betekent genade: geaccepteerd worden om wie je bent en wat je bent. Dat is voor mij het ultieme beeld van God. Het is best lastig om vervolgens zelf 'genadig' om je heen te

kijken. De ander meer lief te hebben dan jezelf. Als dirigent probeer ik een dienende leider te zijn, door anderen te helpen hun muzikale talenten te ontdekken.

De onderwerpen die in dit gesprek aan de orde kwamen, maken dit koraal 'mijn mooiste lied'. Als ik erover praat met anderen, in de voorbereiding op een concert bijvoorbeeld, dan merk ik ook dat het veel losmaakt. Op die momenten groeit muziek uit tot 'gedeeld geloof'. Het is niet alleen samen zingen, het is ook samen delen. En wanneer een lied mensen inspireert, gaan ze openstaan voor elkaar. Muziek verbindt."

Marcel den Dulk (69) is in het dagelijks leven koördirigent en muzikaal ondernemer. Hij studeerde na de pedagogische academie af aan het Koninklijk Conservatorium (directie, kerkmuziek en schoolmuziek). Recent studeerde hij af als organisatiepsycholoog. Hij is ook gemeenteadviseur in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij werkt hij vanuit de verbindende kracht van muziek.

Inspiratie

Samen genieten van genoeg

Om binnen de draagkracht van de aarde te blijven moeten we veel meer samen gaan doen. Het is best o.k. om een elektrische auto te kopen, maar het is nog o.k.-ër om samen met anderen een elektrische auto te kopen.

Het delen van je spullen en je auto is een heel goede manier om de aarde te ontzien. Maar ja... het is gedoe. Je moet aanbellen bij de burens, een praatje maken, goed op het apparaat passen, het weer netjes schoongemaakt terugbrengen. Daar gaat je vrijheid. Je bent niet meer helemaal de baas over je spullen en je tijd als je meedoet aan de nieuwe deelcultuur.

Maar het ligt er maar aan wat je onder vrijheid verstaat. Want die boormachine, die niet van jou is, heb jij niet hoeven kopen en die neemt in jouw huis geen plek in. Dat scheelt tijd, geld en ruimte. Bezit geeft zorgen, dus wat als we die zorgen nou eens eerlijk verdelen? Jij de boormachine, ik de grasmaaier? Jij de statafels, ik de pizza-oven? Iedereen meer vrijheid!

Milieukundige Martine Vonk onderzocht oude religieuze leefgemeenschappen als de Amish en de Benedictijnen die al eeuwenlang leven in een deelcultuur. Samen genieten van genoeg, die kunst verstaan zij als geen ander. Niet eens met de directe bedoeling om het milieu te ontzien, maar omdat ze geloven dat soberheid, eenvoud en gebed hun leven met God meer goeddoen dan spullen, kleding en vakanties.



Martine zei: "Eigenlijk bezit je samen veel meer dan alleen. Het gaat erom of je er toegang toe hebt. Gemeenschappelijk leven maakt dingen mogelijk die voor een individu moeilijker bereikbaar zijn: windenergie, biologisch eten, maatschappelijke projecten. De kerk, met haar oude papieren van gemeenschapsleven, is een goede basis om deze initiatieven mede vorm te geven of om aan te sluiten bij wat lokaal al gaande is."

In mijn nieuwe boek 'Samen genieten van genoeg' vat ik Martines proefschrift samen en laat ik zien hoe mensen op allerlei manieren samen met anderen de zorg voor de schepping oppakken. Ik hoop van harte dat kerken zich hierdoor laten inspireren. Delen kost wat, maar dan heb je ook wat!

*Theanne Boer
Tekstschrijver en voorzitter van de Martine Vonkstichting
Fotograaf: Dirk Jan Gjeltema*

Hart voor Velsbroek

40 dagen tijd / Goede Vrijdag / Pasen

De 40 dagen tijd loopt van woensdag 5 maart en eindigt op 19 april. Tijd van verstillig, bezinning en reflectie. Tijd van hoop en uitzien naar nieuw leven.

Geef jij nog op bijzondere manier hier invulling aan?

Straatgesprekken

Op straat mensen aanspreken is niet iets wat makkelijk is. Ik moet altijd over een flinke drempel heen. De feestdagen zijn een mooie ingang om aan de praat te raken. Ik ben van plan met een statafel en de Hart voor Velsbroekbanner in het centrum te gaan staan. Er zijn verschillende materialen om uit te delen. We kunnen proberen mensen aan te spreken en wie weet spreken ze ons wel aan. Elke keer als ik iets dergelijks doe, zijn er altijd wel enkele mooie momenten! Paulus schrijft: (Rom 10)

'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt?

Doe je mee?

15 april 12.00 - 13.00 of 15.00 - 16.00 uur,
17 april 11.00 - 12.00 of 14.00 - 15.00 uur,
22 april 14.00 - 15.00 uur.

BEGROET HET NIEUWE LEVEN. PAASSTILTEWANDLING

Op Paaszondag verzamelen we om 6.00 uur bij het Kruispunt. In stilte wandelen we naar de Westbroekerplas. We hopen de zon te zien opgaan om 6.32



uur. We proosten op het leven, dat Jezus opstond uit de dood. Erna zingen we een lied en/of luisteren naar een korte overdenking. Daarna eten we wat met elkaar. Iedereen is welkom om iets te eten mee te nemen om te delen, maar ook welkom als je niets mee hebt. Kun je / wil je niet meewandelen dan ben je uiteraard ook van harte welkom om 6 uur 30 bij de Westbroekplas. We verwachten dat het tussen 7.00 en 7.30 uur afgelopen is.

PaasZondag is er geen lunchsamenkomst

Buurtmaaltijden

De volgende data zijn: 15 april, 13 mei en 10 juni.

Wil je meehelpen? Neem contact op met Elske, Fija of Gerard.



Wil je mee-eten? Geef je op via de website. Kijk eens om je heen wie je mee zou kunnen nemen. Want de maaltijden zijn vooral ook bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen.

Samen bidden voor Velsbroek

Wil je meebidden voor Velsbroek? We bidden in de even weken op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30. Je bent welkom om een keer of regelmatig aan te haken. De komende data zijn: 18 maart en 1 april. De gebedsuren zijn bij Ries en Marianne thuis, Schoener 47.

Hoe ziet zo'n gebedsuur eruit? We delen kort met elkaar of er nog bijzonderheden zijn en waar we voor willen bidden. Daarna is er een vrij gebed waarin ieder die dat wil hardop om beurten bidt. De gebedsonderwerpen hebben vooral betrekking op Velsbroek. Denk aan: De scholen, de kinderen, gezinnen, de ouderen, het gemeente bestuur, eenheid en verbinding tussen de christenen, groei van hart voor Velsbroek, de politie enz.

Dank en Gebedspunten

- Dank voor de Buurtmaaltijden. Het loop goed en wordt gewaardeerd.
- Dank voor de trouw en inzet van Youth for Christ op 'het asfalt'.
- Gebed dat Gods liefde meer zichtbaar wordt in onze wijken.
- Gebed voor gezinnen en huwelijken in de wijk.
- Dankgebed voor mooie en veilig wonen in Velsbroek.
- Gebed om inzicht in geestelijke drempels in de wijk.
- Gebed voor eenheid en goede verbindingen tussen alle christenen in de wijk. We zijn samen het lichaam van Christus.

In het verleden hebben we meerdere keren een **kliederkerk** georganiseerd. Een mooie manier om met gezinnen bezig te zijn rond een Bijbelverhaal. Wat zou het mooi zijn als we dat weer eens kunnen organiseren. Dat kan als er een team is. Wil je helpen? Meld je aan bij het kernteam.

Wil je je hart luchten, praten over levensvragen en geloof?

Dinsdag en donderdags ben ik regelmatig te vinden in het Kruispunt. Als de banner buiten staat ben ik er. Ik zit ook regelmatig in de Cirkel (bibliotheek). Leuk om je daar te ontmoeten! Wil je een afspraak, bel gerust (0630228307) of stuur een mailtje (willem@hartvoorvelsbroek.nl).



Buurtpastor Willem Griffioen

De Kerk als concertzaal: Classical Tour 2025



Zondag 18 mei 2025, organiseren 4 monumentale kerken in Kennemerland de Classical tour. De kerken in Bloemendaal, Spaarndam en Santpoort-Noord hebben ieder hun eigen sfeer. Jonge talentvolle musici geven korte concertjes die een zekere mate van intimiteit oproepen. De uitgevoerde muziek is aangepast aan het karakter van de ruimte, zodat deze muziek optimaal beleefd kan worden. Zo hebben we het Feet No Fall consort, een blokfluitkwartet in de Dorpskerk Bloemendaal en het NorthSouth duo in de Zocherlounge.

Fietsend langs de kerkjes kunt u met een "Passe-Partout" genieten van 3 concertjes door studenten van het conservatorium Amsterdam en Den Haag, telkens in één van de deelnemende kerken met aansluitend een afsluitend concert in de Dorpskerk te Santpoort.

De musici spelen 3x hun concert om 12.15, 13.30 en 14.45 uur in de Dorpskerk Bloemendaal, Zocherlounge Bloemendaal en Oude Kerk in Spaarndam. De duur per concert is ongeveer 25 minuten en na ieder concert is er een hapje en een drankje. De middag wordt feestelijk afgesloten met een slotconcert om 16:00 in de Dorpskerk te Santpoort-Noord.

Voor meer inhoudelijke informatie, route en tickets/pass partout ga naar www.classicaltour.nl



Daan Soare, Marguerite Maire, Marie-Pia le Bouteiller, Julia Meléndez Dapena



Josie McClure (saxofoon) en Kaat Vanhaverbeke (accordeon)

Ein deutsches Requiem

Johannes Brahms

Oratoriumkoor Kennemerland

o.l.v. Annelies Smit

Zaterdag
17 mei 2025
20.00 uur

Isabel Houtmortels en Luka den Boer - sopraan en bas

Nobuko Takahashi en Charlie Bo Meijering - pianobegeleiding

Adelbertuskerk - Rijksweg 28 - Haarlem-N.

Toegang: € 27,50 verkoop via de leden of:

www.koor-kennemerland.nl



Ein deutsches Requiem Johannes Brahms

"Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden." Daarmee laat Johannes Brahms (1833-1897) zijn deutsches Requiem beginnen. En daarmee is de kern direct duidelijk: het gaat hem niet om een gebed voor de gestorvenen, zoals in een klassiek requiem, maar om het bieden van hulp en troost aan de nabestaanden.

De dood van Robert Schumann in 1856 had de jonge Brahms zeer aangegrepen en de kiem gelegd voor zijn requiem. Na het overlijden van zijn moeder, tien jaar later, pakte hij het plan weer op. Hij zocht bruikbare bijbelfragmenten bij elkaar en smeedde deze aaneen tot een libretto waaraan hij een grote muzikale zeggingskracht kon geven. Het resultaat is een ontroerend en hartverwarmend meester-werk dat ons wil helpen ons te verzoenen met de dood van dierbaren en met onze eigen sterfelijkheid.

In de zeven delen klinken veel emoties door: verdriet, vreugde, berusting, vertrouwen, hoop en verlangen. De muziek volgt de tekst: de vreugde huppelt, het verlangen wiegt lieflijk, kracht klinkt ook krachtig. Hoe Brahms de onontkoombaarheid van het sterven verklankt bezorgt je kippenvel. De overwinning op de dood klinkt triomfantelijk. Het lieflijke middendeel vormt een rustpunt in alle heftige emoties. Troost en troosten komen steeds weer terug. Dit prachtige werk zal niemand onberoerd laten.

Oratoriumkoor Kennemerland voert Ein deutsches Requiem uit in de door Brahms zelf geschreven versie voor twee piano's. We kiezen daarmee voor een intieme en intense luisterervaring.

De sfeervolle Adelbertuskerk heeft een mooie akoestiek. De zaal is open om 19.30 uur. Na afloop kan er nagepraat worden met een drankje.

Zin om mee te zingen? Kom dan eens kennismaken. We hebben plaats in alle stemgroepen. De repetities (op dinsdagavond) zijn intensief maar met voldoende ruimte voor ontspanning. Er wordt in elke repetitie aandacht besteed aan zangtechniek en er worden regelmatig workshops gegeven door zangpedagogen. En bovendien: elke maand een gezellige koorborrel om de kelen te smeren.

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach door de Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem.

Ook dit jaar staat op Goede Vrijdag, 18 april a.s., in de Grote Zaal van de PHIL Haarlem weer de Matthäus Passion op de lessenaars. De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthäus Passion ten gehore, met professionele solisten en instrumentalisten. Dit jaar zijn dat:

- Martha Bosch - sopraan
- Florieke Beelen - mezzosopraan
- Joost van Velzen - tenor (evangelist)
- Milan Faas - tenor (aria's)
- Sven Weyens - bas-bariton (Christus)
- Remmert Velthuis - bas (aria's)
- Accademia Amsterdam - barokensemble
- Jeroen Koopman - orgel
- Schoolkoor van de Muzikale Basisschool Koorschool Haarlem

Het geheel staat onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem. Toegangsprijs: 1e rang € 39,50; 2e rang € 36,50; 3e rang € 33,50; 4e rang € 29,50; jongeren t/m 18 jaar betalen € 18,00. Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

Lied

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht.
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven.
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.
Zo zult Gij uw beminden overkomen.

door Huub Oosterhuis

Bijbelleesrooster 11 april tot 23 mei 2025

April

vrijdag	11 april	Deuteronomium 16,1-8
zaterdag	12 april	Deuteronomium 16,9-17
zondag	13 april	Lucas 19,29-40
maandag	14 april	Psalm 67
dinsdag	15 april	Psalm 41
woensdag	16 april	Lucas 22,1-13
donderdag	17 april	Lucas 22,14-65
vrijdag	18 april	Lucas 22,66-23,56
zaterdag	19 april	Psalm 82
zondag	20 april	Johannes 1,1-17
maandag	21 april	Psalm 105,1-22
dinsdag	22 april	Psalm 105,23-45
woensdag	23 april	Lucas 24,1-12
donderdag	24 april	Psalm 102,1-18
vrijdag	25 april	Psalm 102,19-29
Zaterdag	26 april	Lucas 24,13-27
Zondag	27 april	Lucas 24,28-35
Maandag	28 april	Psalm 150
Dinsdag	29 april	Deuteronomium 16,18-17,7
Woensdag	30 april	Deuteronomium 17,8-20

Mei

donderdag	1 mei	Deuteronomium 18,1-8
vrijdag	2 mei	Deuteronomium 18,9-22
zaterdag	3 mei	Johannes 10,1-10
zondag	4 mei	Johannes 10,11-21
maandag	5 mei	Johannes 10,22-30
dinsdag	6 mei	Johannes 10,31-42
woensdag	7 mei	Psalm 100
donderdag	8 mei	Johannes 4,1-26
vrijdag	9 mei	Johannes 4,27-42
zaterdag	10 mei	Johannes 4,43-54
zondag	11 mei	Johannes 5,1-13
maandag	12 mei	Johannes 5,14-29
dinsdag	13 mei	Johannes 5,30-47
woensdag	14 mei	Handelingen 15,36-16,10
donderdag	15 mei	Handelingen 16,11-24
vrijdag	16 mei	Handelingen 16,25-34
zaterdag	17 mei	Handelingen 16,35-40
zondag	18 mei	Psalm 71
maandag	19 mei	Johannes 8,1-11
dinsdag	20 mei	Johannes 8,12-24
woensdag	21 mei	Johannes 8,25-36
donderdag	22 mei	Johannes 8,37-47



Stilleven met bijbel, 1885, Vincent van Gogh (1853-1890), Olieverf op doek, 65.7 x 78.5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam. Foto: Niek Sprakel



AGENDA

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| • ZONDAG 13 APRIL, 13.00 UUR | NHPO - CONCERT | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 14 APRIL 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 14 APRIL 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 15 APRIL 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSDAG 15 APRIL, 17.00 UUR | HART VOOR VELSERBROEK, BUURTMAALTIJD | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • VRIJDAG 18 APRIL, 19.30 UUR | MATTHÄUS UITVOERING | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 21 APRIL 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 21 APRIL 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 22 APRIL 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • WOENSDAG 23 APRIL 19:30 | GESPREKSGROEP OLV JUUP VAN WERKHOVEN | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • DONDERDAG 24 APRIL 10.30 UUR | ACTIVITEITENCOMMISSIE | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 28 APRIL 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 28 APRIL 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 29 APRIL 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 5 MEI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 5 MEI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 6 MEI 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 12 MEI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 12 MEI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 13 MEI 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSDAG 13 MEI, 17:00 | BUURTMAALTIJD HART VOOR VELSERBROEK | KRUISPUNT |
| • WOENSDAG 14 MEI 19:30 | GESPREKSGROEP OLV JUUP VAN WERKHOVEN | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • DONDERDAG 15 MEI 10:30 UUR, | ACTIVITEITENCOMMISSIE FILM | DORPSKERK ONTMOETINGSRUIMTE |
| • ZONDAG 18 MEI 16:00 | CLASSICAL TOUR, SLOTCONCERT | DORPSKERK |
| • MAANDAG 19 MEI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 19 MEI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 20 MEI 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • WOENSDAG 21 MEI, 11.00 UUR | OUDERENOGHTEND, PANNENKOEKEN ETEN | KRUISPUNT, KERKZAAL |

DONKEN 

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gelonderhoud

LUVU Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**



- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent

**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



J. van Alten Uurwerkreparaties
Schoener 87, 1991 XB Velsbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

*In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!*



KLUSPLUS VELSEN
ALLROUND KLUSBEDRIJF

KLUSPLUS VELSEN
Hamed
*Schilderen onder andere
Tapijt, Laminaat leggen en
behangen en nog veel meer...*

INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN
0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com

ChristenUnie
25 JAAR

De ChristenUnie is in Velsen al vele jaren actief in de gemeenteraad.

ChristenUnie Velsen heeft als hoopvolle koers:

- Toekomst voor jeugd en jongeren
- Economie voor mens & schepping
- Rechtvaardige overheid

Heeft u tips, wilt u meewerken en meedenken, neem dan contact op met de fractie of de waarnemend voorzitter van het bestuur.
En kijk eens op de website: velsen.christenunie.nl

Fractievoorzitter: Frank Cornet
fcornet@velsen.nl | 06-51244670

Bestuur: Roel van der Linden
06-15412411



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning



www.wado.nl



Hein Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

- Specialist in luisteren en vertalen van wensen
- Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
- Expert in gespreksvoering terminale situaties
- Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl — www.pattyduijn.nl

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

BEN VREMAN *Uw Warme Bakker*

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 – 13:50

Bso van 4 – 12 jaar voor- en naschool.

Basisschool Het Anker

Grote Buitendijk 48, Velsbroek

www.dekleinereiziger.nl





Algemeen

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

13 april, Palmпасen

10.00 u Kruispunt Mw. Jody van der Velde

10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

17 april, Witte donderdag

19.30 u Kruispunt Ds. Jan Seeleman

19.30 u Dorpskerk Ds. Henk Reefhuis

18 april, Goede vrijdag

19.30 u Kruispunt Ds. Jan Seeleman

19.30 u Dorpskerk Ds. Henk Reefhuis

19 april, Paaswake

21.00 u Kruispunt Ds. Jan Seeleman

21.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

20 april, Pasen

10.00 u Kruispunt Ds. Jan Seeleman

10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

27 april

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

10.00 u Dorpskerk Ds. Leon Rasser

4 mei, gezamenlijke dienst

10.00 u Kruispunt Ds. Gilda Polderman

11 mei

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

10.00 u Dorpskerk Ds. Kick Bras

18 mei, gezamenlijke dienst

10.00 u Dorpskerk Ds. Juup van Werkhoven

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl

p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl

Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl

Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE

Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN

Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt



Velsbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velsbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023-5374678

BEHEERDER

Willem Meesters t: 06 2252 1548

e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSEBROEK

Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSEBROEK

Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSEBROEK

Willem Griffioen, buurtpastor

e: info@hartvoorvelsbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velsbroek. Graag vermelden "collectebonnen" en ook uw adres erbij. De bonnen worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,

e: kiapeningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velsbroek



Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 – 5381493

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

13 april mw. S. Meulenbelt 06-20247493

18 april dhr. E. van der Kooij 06-15890135

20 april dhr. J. Morren 023-5384366

27 april mw. A. Hurkmans 023-5371086

4 mei mw. S. Meulenbelt 06-20247493

11 mei mw. P. Muller 06-25178153

18 mei dhr. E. van der Kooij 06-15890135

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

13 april dhr. M. de Groot 023-5376942

14 april mw. S. van der Kaaij 06-21928058

15 april dhr. J. Bothof 06-49413571

16 april dhr. J. Bothof 06-49413571

17 april dhr. E. Hup 023-5376153

18 april dhr. M. de Groot 023-5376942

19 april dhr. H. Boot 023-5384336

20 april mw. C. van Woensel 023-5381515

27 apr dhr. M. de Groot 023-5376942

4 mei dhr. H. Boot 023-5384336

11 mei mw. C. van Woensel 023-5381515

18 mei dhr. E. Hup 023-5376153

Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord

Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER

Gerrit Out t: 023-5378820

e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888

e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer t: 072-5120528

e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT

Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT

Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en

Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 8 mei 2025

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>