

3 september tot 8 oktober 2021, nr. 7

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsersbroek



Foto van de maand



Niets is wat het lijkt dat het is

Het lijkt alsof de zeilboot door het landschap vaart, maar door de telelens wordt alles samengedrukt en zie je niet dat er achter het riet nog een water ligt. Toch is die foto gemanipuleerd. De mooie blauwe lucht was er niet, maar met behulp van een programmaatje kun je er elke lucht in shoppen die je wilt. En bovendien kleurt dan ook het water lekker blauw, terwijl dat toch echt grauw en donker was. Ook het riet had niet die helder groene kleur, maar de camera neemt die wel waar.

Zo is het ook met het internet platform Instagram, waar nagenoeg alleen maar leuke plaatjes van lachende, vooral vrolijke jongeren op staan. Een paar mensen volg ik. Zo volg ik ook één van de 30 bekendste beauty instagrammers van Nederland met een kleine 200.000 volgers. Ik ken haar omdat ik haar jaren geleden ontmoette bij een foto-opdracht, waaraan zij ook als fotografe deel nam. Daarna werd ze lid van dezelfde club, waar ik ook lid van was. Ze was erg fotogeniek en liet zich graag op de foto zetten. Ze studeerde in die tijd net af in de biologie en ging voor de klas staan. Helaas ging dat mis en na een overspannen periode ging ze volledig over op het maken van filmpjes met schoonheidsartikelen. Wat ik niet wist, is dat ze in die tijd borstimplantaten had laten zetten, ja waar let je al niet op. Afgelopen maand werden ze verwijderd vanwege dreigende lekkage. Dit laatste werd door haar uitgebreid op het internet vermeld, met als gevolg een nog grotere schare volgsters. Al die jaren kwamen er vrolijke plaatjes voorbij, terwijl je eigenlijk wel wist dat het echte leven er anders uit ziet.

Hoe zit het met uw foto's van de vakantie? Allemaal leuke plaatjes met lachende familieleden? En, was het wel steeds zo gezellig of willen we de mindere momenten graag verdoezelen?

*Met groet,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)*

Foto voorpagina: Interieur Kruispunt wordt onder handen genomen (zie pag. 9)

“Ik bid nie veur brune bonen”



Elke zomer verblijven wij in de geboortestreek van Bartje (van wie de beroemde uitspraak in de titel), meestal in Dwingeloo, vlak bij een stiltegebied. In het vakantiecentrum hangen bordjes met opdrachten voor kinderen. Eén met de volgende tekst: *“Als Alex Avontuur en speurhond Sammy terug komen van een boswandeling gaan ze meestal even uitrusten. Ze zijn dan één minuut helemaal stil en daarna vertellen ze wat ze voor geluiden hebben gehoord. Soms horen ze vogels, kikkers of blaadjes uit de bomen vallen. Het is elke keer weer anders. Wat hoor jij als je dit probeert?”*



Stilte als luisteren

In diezelfde periode preek ik in mijn oude gemeente Vries over stilte en trek de conclusie dat stilte ook luisteren is. Naar vogels en kikkers, maar ook naar stemmen in jezelf, die vaak overstemd worden door de drukte van elke dag. Stilte als luisteren naar wat niet zomaar te horen is, naar blaadjes die uit de bomen vallen. Stilte als luisteren naar wie tot zwijgen worden gebracht: mensen zonder macht en aanzien. Stilte als aandacht voor je eigen verlangen naar liefde en vrede dat God zelf in ons hart heeft gelegd. Proberen te luisteren naar Gods stem en te beseffen: we hoeven niet zoveel te zeggen, laat staan te vragen, Zijn nabijheid is al genoeg. Stilte is de meest intensieve vorm van bidden en tegelijk moeilijker dan gesproken gebeden, want er wordt wat afgebeden: persoonlijk en in de liturgie.

Wat is bidden?

Bartje heeft groot gelijk in zijn weigering om voor bruine bonen te bidden. Als je zo arm bent dat er niets anders is, dan word je daar niet vrolijk van. Vroeger als kind kwam ik al in de knoop met het feit dat wij om mooi weer baden om te kunnen

zwemmen en de boeren om regen voor hun droge land. God als plaatsvervangende Sinterklaas: de één bidt voor bruine bonen en dankt voor het eten, terwijl de ander helemaal geen eten heeft. In het onze Vader staat trouwens: Geef ONS heden ONS dagelijks brood: meervoud. Je hebt toch geen moment rust als je weet hoe elders kinderen sterven van de honger. Die kinderen horen bij 'ons'.

Bidden in crisistijd

Het gaat natuurlijk om meer dan bruine bonen en aandacht voor vallende blaadjes. 'Nood leert bidden' wordt gezegd, maar in de nood komen mensen in de knoop met God als Sinterklaas. Onmiskbaar dient zich de crisis aan in elk mensenleven: De crisis van verlies, van geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van het bestaan en met de onvermijdelijke eindigheid. En dan? "Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen", dicht Barnard. Zij is present in alles wat ons raakt; in licht én donker. Niet te beredeneren, wel te beleven als een geheime genade die je toevalt.

Bidden als verlangen

In het dagblad Trouw gaat columnist Stevo Akkerman dieper in op wat bidden is in een gesprek met André Zegveld, priester in ruste, wonend in een klooster in Denekamp. In het gesprek komen veel uiteenlopende vormen van bidden voor. Misschien benadert de volgende zin nog wel het meest wat er in de stilte als gebed kan gebeuren:

“Met een diep verlangen ernaar verlangen dat er een einde mag komen aan het geweld en de wreedheid in de wereld, verlangen naar vrolijkheid, licht, tederheid en leven voor mensen in de knel.”

Kortom: bidden is aandachtig leven, in verbondenheid met dit verlangen en met elkaar.

Midden in de zomer is het als ik dit schrijf (1 augustus). Morgen ga ik op vakantie. Ik denk aan degenen die mij na de zondagse kerkdienst van vanochtend een fijne vakantie wensten en van wie ik weet dat zij niet op vakantie kunnen, om wat voor reden dan ook. Ik voel me bevoorrecht, en ook enigszins schuldig. Van harte hoop ik dat u allen, waar u ook bent, van de zomer kunt genieten. En dat het een tijd zal zijn waarin u ontspanning en rust kunt vinden.

Ik kwam een mooi gedicht tegen over de zon met haar warme stralen, die je dicht bij je Schepper kunnen doen voelen. De zon die niet alleen in het buitenland, maar gelukkig ook in Santpoort schijnt.

Zon . . . licht

Ik hef mijn hoofd
omhoog
en voel
de stralen
van de zon.

Ik sluit mijn ogen
en laat mij
verwarmen
na een lange diepe nacht.

Even word ik opgenomen
in een baan van licht
dat mij omhult,
mij uit mijn donker wekt.

Even voel ik
nieuwe adem,
een warme weldaad
die mij in uw lichtkring trekt.

Gij, zon,
blijf zo
uw stralen
richten op mij:
verjaag mijn angst en vragen:
wek mij op
en maak mij vrij
door mij telkens
in uw licht
te dragen.

(Gertjan Robbmond)

Activiteiten

Voorzichtig worden er activiteiten opgestart.

Zo hebben we op 30 juni de afsluiting gehouden van een wel heel vreemd seizoen van de Lebjib-groep. Door de corona-crisis hadden we elkaar namelijk lange tijd niet kunnen zien. Fijn om weer bij elkaar te zijn en Lebjib feestelijk af te sluiten met een pizza-avond ten huize van Joyce. Namens onze kerk hebben we alle deelnemers een Jongerenbijbel cadeau gedaan, een geschenk dat een leven lang mee kan. Jammer genoeg kan deze groep niet verder, door verhuizing, studie, drukte of anderszins. We denken erover na wat in de nabije toekomst nog mogelijk is.

Eindelijk kon de gespreksgroep rond de persoon en het Bijbelboek Ester een aanvang nemen.



Als iedereen komt, zijn we met z'n twaalfen, een mooi aantal. Ikzelf vind het een heel prettige vorm om elkaar te ontmoeten: we verdiepen ons in een Bijbelgedeelte en vergroten onze kennis én we spreken naar aanleiding van de tekst over ons eigen leven en geloof, waardoor we elkaar (nog) beter leren kennen.

Met het vrouwengespreksgroepje komen we inmiddels ook weer bij elkaar. Door alle deelnemers was het erg gemist de afgelopen maanden.

De creatieve maandagmiddaggroep gaat half augustus van start. Velen zien er naar uit, zo hoor ik soms. Gelukkig kan het nu weer opgepakt worden. Ik wil hier eens noemen de vele kaartjes die gemaakt en verstuurd worden door deze groep. Dit meeleven doet mensen heel erg goed. Dank jullie wel!

Kerkdiensten

Heerlijk om weer 'gewoon's zondags kerkdienst te hebben. We zitten weliswaar op afstand, maar volgens mij zijn de meesten daar nu aan gewend, en voelt het heel vertrouwd. Het is goed om elkaar rond het licht van Christus te ontmoeten, samen te bidden, te luisteren en te zingen (!). En om elkaar te ontmoeten bij de koffie na afloop!

Noteert u in uw agenda de 5e september? Het is dan startzondag. Het nieuwe seizoen starten we met een feestelijke kerkdienst, waarin de cantorij meewerkt (ook vanwege corona lang geleden!) en Paul de Wolf muzikaal bijdraagt. De kinderen zullen ook nog iets doen. En na afloop wordt u getraakteerd op iets lekkers bij de koffie, en een drankje en hapje. We hopen dat dat buiten kan!

Lief en leed

Op 4 juli overleed Anne Adrianus Faber, echtgenoot van Til en vader van Nanja en Marjan. Elders leest u een In Memoriam.

Voor sommige gemeenteleden waren de afgelopen weken ingrijpend. Een operatie, een behandeling, een medisch onderzoek, een corona-besmetting, een tijdelijke opname in een verpleeghuis, een hartinfarct – het is allemaal gepasseerd. Ik wens degenen die het betrof ook vanaf deze plek veel sterkte, Gods zegen en zo mogelijk een spoedig herstel toe.

Tot slot

Ik wens u alle goeds toe voor de komende tijd. Laat u koesteren in de zon en dragen door het licht.

*Met een hartelijke groet,
ds. Gilda Polderman*

lieve mensen,

De maand juni was voor ons een feestelijke maand. John werd 75 en we waren 50 jaar getrouwd. Foka voelde zich steeds beter, zodat we deze feestelijke gebeurtenissen ook (aangepast) konden vieren. Wat een heerlijk gevoel om er weer een paar keer een paar dagen tussenuit te kunnen.

De resultaten van de behandelingen zijn positief te noemen, de pijn is een stuk minder. Vanaf eind augustus nog 1 x per maand immunotherapie, hopelijk blijft een terugval dan heel lang weg.

We zijn dankbaar dat het nu zo goed gaat. We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar zo trouw en liefdevol aan ons hebben gedacht. Ook hartelijk dank voor de bloemen van de kerk die we voor ons gouden huwelijk kregen.

We hopen u begin september allen weer te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet, John en Foka Oosterhuis

Bericht vanuit de Wijkkerkenraad Santpoort

Op maandag 28 juni kwam de WK van Santpoort bij elkaar in de consistorie van de Dorpskerk. Allereerst bespreken we het verslag van het jaargesprek dat Gerrit Out en Martine Roomer op 31 mei met Gilda Polderman hadden. We besluiten naar aanleiding hiervan om een vertegenwoordiger van de Dorpskerkbeweging uit te nodigen om met ons na te denken over het thema 'Hoe gaan we als kerk verder na het coronatijdperk'. Het lijkt ons een goed idee om hiervoor ook de WK van Velsbroek uit te nodigen.

Hierna bespreken we de nieuwe versoepelingen van de coronaregels van het kabinet. We mogen als gemeente weer (zacht) zingen in de diensten. De anderhalve meter blijft gehandhaafd en het reinigen van de handen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, maar mogen wel gebruikt worden. Koffiedrinken kan weer buiten en binnen, maar de anderhalve meter afstand blijft een vereiste. De twee collectepotten voor diaconie en kerkvoogdij bij de entree van de kerkzaal blijven voorlopig in functie.

De dienst van 15 augustus kan in de Dorpskerk niet doorgaan, er zijn dan helaas geen organist en predikant beschikbaar. Aanmelden voor de dienst in het Kruispunt kan wel, deze dienst wordt ook uitgezonden.

Carla van Woensel, Gerrit Out en Gilda Polderman zullen samen een feestelijke 'aangeklede koffie' organiseren voor na de Startdienst op 5 september.

Op zaterdag 11 september, 10.00 -17.00 uur zal de Dorpskerk 's middags open zijn in het kader van de Open Monumentendag. *Wilt u meehelpen om de bezoekers te ontvangen? Dan kunt zich opgeven bij de scriba.*

De ruimte op zolder zal ook komend schooljaar weer verhuurd worden aan de Schoolwerkplaats.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort



Bedankt

Hartelijk dank!

Namens degenen bij wie een blijde lach op hun gezichten verschijnt, wanneer ik hun een prachtige bos bloemen van de Dorpskerk mag overhandigen!

Altijd vergezeld van het mooie fotokaartje en met trefende woorden van de predikant!

Vicky Koster, diaken



Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor het prachtige boeket uit de Dorpskerk waar ik 11 juli, een week na mijn hartinfarct, mee werd verrast. Ik heb er samen met mijn man Fred lang van kunnen genieten.

Ondertussen verloopt mijn herstel voorspoedig met heerlijke wandelingen door ons mooie Santpoort.

*Met vriendelijke groet,
Simone Meulenbelt*

Lieve gemeenteleden,
Heel heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen ter gelegenheid van de mijn 90ste verjaardag.

Truus Meinster-Bijl

Hierbij wil ik de Gulle Gever hartelijk danken voor de schitterende bos bloemen die ik en een aantal anderen heb mogen ontvangen als dank voor alle zorg in en om de Dorpskerk!

Ik hoop en vertrouw erop dat daarbij ".. ieder woord en elke daad mijn Vaders Liefde tastbaar maakt.." (uit een lied van Sela)

*Met een vrolijke groet van
Vicky Koster*

In Memoriam Anne Adrianus Faber

Op 24 november 1931 werd hij geboren in Harlingen. Anne was een zachtaardige en lieve man, met soms toch ook wel de stugheid en ongenueanceerdheid die volgens zeggen Friese kenmerken zijn. Maar hij stootte daar niemand mee af, integendeel. Hij werd gewaardeerd en gerespecteerd.



Toen hij Til Nomden ontmoette, raakten zij al snel verliefd. Ze trouwden en kregen twee dochters: Nanja en Marjan. Ze vormden een hecht gezin en stonden altijd voor elkaar klaar.

Anne was begonnen in het basisonderwijs, maar al snel stopte hij daarmee en werd hij hoofd van het administratiekantoor van de 'Scholen met de Bijbel'.

Hij en Til hielden veel van elkaar en vulden elkaar op een mooie manier aan. Hij kon haar remmen als haar enthousiasme voor iets of iemand teveel voor haar werd, zij kon het plezier en de vrolijkheid in huis brengen.

Hij was creatief, zorgzaam, humoristisch. Hij leefde intens mee met zijn kinderen en later ook met zijn kleinkinderen Sander en Martijn.

Veel dingen deed hij graag, zoals zingen, fietsen, lezen, kerkdiensten meemaken, musea bezoeken. Toen hij ruim acht jaar geleden plotseling spanningshoofdpijn kreeg, moest hij al deze activiteiten opgeven. Dat was een hard gelag voor hem. De pijn versmalde zijn wereld.

Toch konden Tilly en Anne iedere ochtend God danken dat ze elkaar hadden en er voor elkaar konden zijn. En hij bleef betrokken op het leven van zijn geliefden.

Anne was een gelovig man, maar kon niet alles klakkeloos aannemen. Hij dacht erover na, liet vragen en twijfels toe, schreef eigen overwegingen op. Maar op zondagochtend 4 juli kon hij toch vol vertrouwen zijn leven uit handen geven, in handen van de levende God. "Tot ziens in Jeruzalem", waren zijn laatste woorden tegen zijn geliefde Til waarmee hij ruim 60 jaar samen was geweest.

ds. Gilda Polderman

Dorpskerk op Monumentendag open

Op zaterdag 11 september zal de Dorpskerk van 10:00 tot 17:00 open zijn voor belangstellenden. Op deze zaterdag en zondag de 12e zijn het namelijk de open Monumentendagen. Nu is onze kerk weliswaar geen formeel monument, maar daarom niet minder bezienswaardig. De gebruikelijke openstelling op de zaterdagochtend wordt daarom verlengd tot 17:00 uur. U



bent van harte welkom met buren vrienden of onbekenden. Op dezelfde tijd is ook de molen geopend. Daar hebben we als kerkelijke gemeente een bijzondere band mee, want was het niet molenaar Van Brussel dit het initiatief nam voor de stichting van de Hervormde gemeente in 1844?

Wilt u meehelpen om gastvrouw of -heer te zijn, laat het ons dan weten. De openstelling op zondag de 12e beperken we tot de normale kerkdienst om 10:00 uur, want dan is immers iedereen altijd van harte welkom.

Creatieve MaandagOchtendGroep (CMOG)

De CMOG is na de verplichte Coronastop herstart. De dames zijn op maandagmiddag 16 augustus, sinds anderhalf jaar weer bijeen gekomen. Onze groepsnaam blijft ongewijzigd, maar we komen definitief 's middags in de Ontmoetingsruimte bij elkander.

Net als de ruim 25 jaar hiervoor blijven wij ons inzetten voor diverse projecten van Stephan Vidyakar in Madras, het huidige Chennai, die daar met zijn organisatie Udavum Karangal (Helpende Handen) zoveel goed werkt verzet. Elders in dit kerkblad leest u er meer over in een artikel van de Diaconie en het bestuur van de stichting Santpoort helpt Madras.

Onze groep gaat er weer 'met elan tegenan'. Als de Covid-maatregelen het toelaten staan we op zaterdag 9 oktober met een kraam op de zogenoemde Pinkenveiling bij de r.-k. parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Frans Netscherlaan in Santpoort-Noord. Dat is net als vorige jaren in samenwerking met de parochianen van die kerk. Op de kraam liggen de door ons gemaakte goederen die we voor

een schappelijke prijs ten behoeve van het goede doel van de hand doen. Dit keer is er ook een aantal boeken over de regionale geschiedenis te koop, die we uit de nalatenschap van een van onze leden hebben ontvangen, met de wens de opbrengst voor Madras te bestemmen. Wij hopen u bij onze kraam te ontmoeten.

*Met hartelijke groet, mede namens de CMOG,
Jantine Hartendorf-Karkdijk en Coba Slings-Terpstra*

Beste mensen,

Wij gaan het weer proberen.

Een koffieochtend om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Natuurlijk houden wij ons aan de regels.

Donderdag 9 september vanaf 10.00 uur bent u welkom.

Wilt u gehaald worden, bel dan naar Fija Borst tel: 023- 5375071.

Wij zien u graag op 9 september a.s.

Commissie activiteiten.



Stephan Vidyakar laat zich op 7 juni 2013 tijdens zijn bezoek aan de CMOG in de Ontmoetingsruimte door Coba Slings informeren over het werk van de 'Ladies of the Church'. (Foto: Argus)

Nieuwe aanstelling ds. Joep van den Berg

Per 1 augustus is mijn ambulant predikantschap beëindigd en ben ik op die datum als 'predikant voor structurele hulpdiensten' aangesteld. In de praktijk veranderen mijn werkzaamheden niet, ik blijf parttime verbonden aan de wijk Velsbroek. De aanstelling is in principe totdat in de vacature na het vertrek van ds. Marianne Vonkeman is voorzien.

Tot deze wijziging is besloten vanuit financieel oogpunt, zowel voor de kerk als voor de predikant zijn er namelijk voordelen.

Over Job gesproken

Voor veel mensen is het slot van het boek Job onbevredigend. Het klinkt als een goedkoop Hollywoodslot, uiteindelijk komt alles weer op zijn pootjes terecht, een happy end. Het is al even sprookjesachtig en onwettelijk als het begin van het verhaal. Er staat niet bij wat Job hiervan gevonden heeft.

Maar is dit werkelijk voldoende compensatie geweest voor al het ongeluk dat hem is overkomen? Hij krijgt alles dubbel terug, zijn schapen en geiten, zijn kamelen, zijn runderen en ezinnen. Alles dubbel zoveel, behalve zijn kinderen. O ja, hij krijgt opnieuw tien kinderen, zeven zonen en drie dochters – maar die kunnen toch nooit het verlies van zijn eerste tien compenseren? Iemand schreef: Job krijgt alles dubbel terug, maar hij krijgt geen twintig kinderen, want die heeft hij al: de eerste tien blijven meetellen (Okke Jager). Dat is mooi gezegd. Maar toch, voor ons blijft het wat ongemakkelijk aanvoelen. Die dochters mogen dan de mooisten zijn van het hele land, met prachtige namen als Tortelduifje, Kaneelbloesem en Poederdoosje (beauty case), en Job mag dan bijna 200 jaar oud worden, drie keer een mensenleven – het verhoogt de sprookjesachtige sfeer – zou Job er werkelijk van hebben kunnen genieten, na alles wat hem is overkomen? Dat verleden kun je toch niet ongedaan maken?

Je kunt je heel goed voorstellen dat er iets bij Job is geknakt. Het wordt nooit meer zoals het vroeger was. Hij is voorgoed zijn naïviteit kwijtgeraakt. Zijn ongeschokte vertrouwen in Gods goedheid.

Job heeft tenslotte gelijk, in het nuchtere zwijgen aan het einde, de mens die niet meer wil weten dan er te weten valt, en de grootsheid heeft om God daarmee weg te laten komen. Er is nog veel meer over Job en dit wonderlijke boek te zeggen. Onder de velen die zich door de eeuwen door met Job hebben beziggehouden, is ook de Deense filosoof Søren Kierkegaard: "U hebt Job toch wel gelezen? Lees hem, lees hem steeds opnieuw! (...) In het hele Oude Testament is er geen figuur die je met hetzelfde menselijke vertrouwen en dezelfde vertroosting benadert als Job, juist omdat alles aan hem zo menselijk is..."

Ds. Joep van den Berg

Overlijden Dirk Slotboom

Verdrietig om zijn afscheid, maar dankbaar dat hij zo lang bij ons mocht zijn, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze vader, trotse op en op Dirk Slotboom

Hij werd geboren op 14 augustus 1928 en is overleden op 6 augustus 2021.

Dirk Slotboom is 92 jaar geworden

Op de kaart lezen we verder :

'Liefde is ook loslaten

We zagen hem vertrekken. Hij nam de laatste trein....

De crematie heeft zaterdag 14 augustus in besloten kring plaatsgevonden.

We wensen de familie de nabijheid van God toe en zijn troost in deze verdrietige tijd.

Wij zoeken nog enkele gemeenteleden om onze schoonmaakploeg te komen helpen.

Het gaat om **één uurtje in de maand op dinsdagmiddag**. Kom eens langs op dinsdag om te kijken of voor meer inlichtingen.

Gré Riedijk

Ouderenmiddag

Alvast een datum om in de agenda te zetten. Woensdag 29 september gaan we als alles goed blijft gaan onze eerste ouderenmiddag houden. Het programma en de tijd krijgt u nog via een briefje in de brievenbus. We hopen u allemaal weer te zien na lange tijd.

*Tot ziens op 29 september
de medewerkers van de ouderenmiddag.*

Bedankt

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat wij zondag 27 juni van de kerk mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet, Fam. van der Werff, Velsbroek

Bij deze wil ik U hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen namens de gemeente na mijn heupoperatie. Ook dank voor de vele kaarten, attenties en bezoeken. Ik ben druk aan het oefenen en dat gaat goed.

Met een hartelijke groet, Guda de Wit.

Op 27 juni jl. waren wij 55 jaar getrouwd. Wij werden blij verrast met een prachtige bos bloemen namens de kerk. Onze dank is groot!

Groeten van Corry en Marien van der Wende



Grote Schoonmaak Het Kruispunt

Ook dit jaar is er weer door vrijwilligers en leden van de schoonmaakploeg een grote schoonmaak gehouden in Het Kruispunt. Dit jaar werden ook alle stoelen nagekeken op gebreken. Dit gebeurde allemaal op dinsdag, en toen werd de kerkzaal ook helemaal leeg gemaakt. Woensdag kwam een bedrijf om de ramen en vloer in de kerkzaal onder handen te nemen, zodat wij donderdag alles weer in de kerk konden zetten. En zo is door de inzet van deze vrijwilligers alles weer binnen zowel als buiten klaar voor het winterseizoen. Er is een aantal foto's gemaakt die een indruk geven van de werkzaamheden.

Hartelijk dank voor jullie inzet namens de beheerscommissie.



Bericht van de beroepingscommissie Velsbroek

Begin van dit jaar is de beroepingscommissie Velsbroek van start gegaan met haar opdracht om te zoeken naar een predikant voor Velsbroek ter invulling van de vacature die is ontstaan na het emeritaat van ds Marianne Vonkeman. Helaas is er op dit moment nog geen kandidaat gevonden.

De wijkkerkenraad heeft een profielschets opgesteld. Op basis van deze profielschets is de commissie aan de slag gegaan. Op de website van de gemeente en van de PKN is een advertentie geplaatst. Ook is een oproep geplaatst in het kerkblad om bekendheid te geven aan de vacature. Al deze inspanningen hebben geleid tot 2 reacties.

De reacties hebben niet kunnen leiden tot een advies aan de gemeente om een kandidaat te beroepen. Met 1 kandidaat is een gesprek gevoerd maar de commissie was van mening dat deze persoon niet de juiste persoon was om de vacature te vervullen. De andere kandidaat bleek inmiddels een baan voor 50% te hebben aanvaard en niet beschikbaar voor 70%.

De wijkkerkenraad beraadt zich nu over hoe verder te gaan. Hierbij speelt de vraag of we de profielschets aan moeten passen. Op basis van een aangepaste profielschets zou de beroepingscommissie een nieuwe beroepingsprocedure kunnen starten. Daarnaast wordt bekeken of een alternatieve invulling van de vacature mogelijk en werkbaar is. Dit beraad vraagt veel overleg. Hierbij speelt ook een rol dat veel mensen in deze periode op vakantie zijn.

Wij denken met de wijkkerkenraad mee over de in te vullen vacature. Wij houden u op de hoogte. Voor vragen of opmerkingen kunt u onderstaande personen aanspreken of een mail sturen naar beroepingscommissie@pg-spvb.nl.

*Met vriendelijke groet namens de beroepingscommissie
Margriet van Herk en Leo Kruijselbrink*





Algemeen

Voorstellen van de beleidscommissie overgenomen!

De wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op 7 juli de voorstellen van de beleidscommissie overgenomen. Deze voorstellen zijn een uitwerking van een besluit dat we met elkaar al eerder hebben genomen, namelijk overgaan naar een gemeente met één kerkenraad en twee plekken van samenkomst.

Samengevat is het volgende voorlopig besloten:

- de bestaande wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad worden vervangen door één kerkenraad voor de hele 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek'.
- tot in ieder geval 2025 blijven we twee 'vierplekken' houden. Het Kruispunt en de Dorpskerk blijven plekken van samenkomst, op de zondag en doordeweeks.
- er komen per vierplek werkgroepen 'Eredienst' en 'Pastoraat', totaal dus 4. Bemenst door ambtsdragers en gemeenteleden.
- er komt een zogenaamde 'kleine kerkenraad' die als het ware het dagelijks bestuur vormt. De grote kerkenraad, waar alle ambtsdragers zitting in hebben, komt minder frequent bij elkaar en heeft ook meer tijd voor bezinning.

Huidige organisatiestructuur:



De besluiten zijn voorlopig, omdat bij dit soort voorstellen ook u als gemeentelid moet worden geraadpleegd. Dat hopen we dit najaar te gaan doen, als ook de kaders voor alle organen goed op een rijtje staan. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Wat dat betreft heeft de beleidscommissie weer het nodige vervolgwerk op zijn bordje.

Als de planning loopt zoals we hopen, zouden we per 1 januari volgende jaar met deze nieuwe opzet kunnen starten...

Wilt u meer weten? kijk dan op de website bij www.pg-spbv.nl/beleid. Daar vindt u alle documenten, ook het volledige rapport. Of mail of bel naar ondergetekende.

Voorgestelde nieuwe organisatiestructuur:



Namens de beleidscommissie, Gerrit Out, gertje.out@gmail.com

Santpoort helpt Madras, shm

Even vooraf...

Al vele jaren draagt u als lezer van "Kerk Onderweg", en als lid van de Protestantse Gemeente in Santpoort en Velsersbroek, santpoort helpt madras (shm) een heel warm hart toe. Hiervoor zijn wij u als bestuur van shm zeer erkentelijk.

Udavum Karangal (helping hands) UK: voor wie wij het allemaal doen...

UK is een niet religieuze, niet aan de overheid gebonden en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met als doelstelling: het helpen van mensen in nood in Chennai, het voormalige Madras. Initiatiefnemer en nog steeds charismatische leider is Steven Vidyakar, die toen als sociaal werker een 100% particulier gefinancierd project, UK, heeft opgezet. Uit respect voor hem en alle weeskinderen en behoeftigen van UK noemt hij zich "Pappa". Geïnspireerd door moeder Theresa zet hij zich al meer dan 30 jaar dagelijks in voor de "verstotenen" uit de samenleving.

Missie en doelstelling shm: hoe zetten wij ons in...

Shm werft haar gelden voor de organisatie UK om zo weeskinderen en andere behoeftigen uit Chennai en omgeving een betere kans te geven om tot volwaardige burgers op te groeien, of een beter bestaan te kunnen krijgen. Er is haast geen officieel sociaal vangnet voor weeskinderen en anderen in India, vooral als ze in de laagste kaste geboren zijn. Aan UK bieden wij dan ook onze daadwerkelijke steun.

Even terug in de tijd...

Shm is opgericht in 1995 door het Santpoortse echtpaar Nick en Julia van Dee. Onder hun bezielende leiding kreeg de stichting gestalte. Enkele jaren later zijn zij verhuisd naar Venray en hebben daar ook "Helpende Handen India", een (zuster) stichting, opgericht. Hierna is shm onder voorzitterschap van Wim van der Pijl doorgegaan, meer bekend geworden en heeft ze ook vastere voet in Santpoort en omgeving gekregen. In 2013 wordt Guus van Dee (1951), zoon van Nick en Julia van Dee, voorzitter van shm, samen met Hans Kusters (1938), secretaris, en kortelings Ruud Dijkstra (1951), als penningmeester. De bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Samenwerking...

Shm werkt al meer dan 25 jaar nauw samen



met "Venray en Wilde Ganzen". Hoe dit precies werkt, staat ook op onze website. Samenwerking leidt er toe, dat door een verhoging van "Wilde Ganzen" meer geldelijke steun aan UK kan worden gegeven. Zo doen we dit al meer dan 25 jaar.

Website shm...

Shm heeft een eigen website <https://santpoorthelptmadras.nl/> en sinds 1 januari 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op deze website staat allerlei informatie. Recente documenten, nieuwsbrieven, foto's, video's en verwijzingen naar allerlei filmpjes over UK. Ook ziet u een overzicht van afgeronde sponsorprojecten. Kijk rond op onze site, overtuig u van het geweldige doel waarvoor SHM zich inzet en raak overtuigd, dat elke euro die u aan ons overmaakt dubbel en dwars ten goede komt aan de weeskinderen en andere behoeftigen in UK. In de nieuwsbrieven van onze zusterstichting in Venray leest u de ook meest recente ontwikkelingen in Chennai!

Financiële inzet shm...

Shm krijgt haar inkomsten uit periodieke donaties, giften, enkele legaten, maar ook uit bijzondere opbrengsten zoals bv uit de jaarlijkse Duin en Kruidberg lenteloop of adventscollecte in een zorgcentrum en vroeger ook uit de Bazaar, kerstmarkt, verkopen van de Creatieve MaandagOchtendGroep en een Pasar Malam. Zeer divers dus. En altijd met grote inzet en betrokkenheid. Gelden worden netto overgedragen aan de projecten van UK. In 2019 heeft shm nog het "geitenproject" gesteund met 10.000 euro. In 2020 is aan urgente Covid-hulp 9.300 euro bijgedragen (voor pakketten met meest noodzakelijke levensbehoeften). Medewerkers van UK zijn heel actief in het bieden van hulp in haar de directe omgeving. Met recente foto's en video's op onze website kunt u resultaten van beide projecten zien. Nu heeft u apart 620 euro gecollecteerd voor het "crematorium project" van het zo door Covid-19 getroffen UK. Uw diaconie heeft dit verdubbeld naar 1240 euro. Weer een hartverwarmende bijdrage. Shm maakt hier 2000 euro van. Samen met "Venray en Wilde Ganzen" betekent dit dat 2500 euro aan UK kan worden overgedragen.

Tot slot...

Onze stichting blijft uw steun nodig hebben om UK te kunnen helpen. Shm is u zeer erkentelijk voor al uw vrijgevende, betrokken en hartverwarmende inzet en bijdragen

Dank u wel.
Ruud Dijkstra

Mail 21 augustus

Dear Ruud Dijkstra and Guus van Dee, and the Board Members of the Foundation 'Santpoort helps Madras'

Greetings from Udavum Karangal"

It was very heartening to know from Mr. Bart that you and your organization Santpoort helps Madras, have donated Euros 2000 towards the Crematorium Project.

Death due to Covid has become a common news in Madras and sometimes there is a long queue for cremation of the bodies. So it was our humble thought that by providing a crematorium we can give a respectful last journey for the body after the soul departs.

Thank you for the understanding of the situation and we all pray for the well being, happiness and prosperity of you , your family and the organization – Santpoort helps Madras, which has helped us in so many of the Project for over a 2 decades.

*Regards,
Steven*



Bron: PETRUS.PROTESTANTSEKERK.NL

De rustdag: gebod zonder regeltjes

“Een zondagssteek houdt geen week.” In de ene protestantse gemeente wordt er gewaar-schuwd tegen noeste arbeid op de rustdag. In de andere kerk komt de zondagsrust amper ter sprake. Wat maakt dat er zo divers mee wordt omgegaan?

De zondagsrust als concept is gebaseerd op het scheppingsverhaal in Exodus 20. Hierin geeft God de mens de opdracht om van de zevende dag in de week een gewijde rustdag te maken. Dat brengt twee betekenissen met zich mee: deze dag is anders dan de andere dagen in de week, en op deze dag dient men te rusten.

Uittocht

In het bijbelboek Deuteronomium komt er nog een derde reden bij. Na de uittocht uit Egypte zag het volk Israël de sabbat als een dag om te vieren dat zij weer vrij waren. Ze

hadden eindelijk weer de vrijheid om rust te nemen én de vrijheid om hun geloof te uiten, onder andere door de sabbat als een bijzondere dag te mogen behandelen zoals hen werd opgedragen in de Tien Geboden. De sabbat werd voor hen een gewijde rustdag waarop zij God eerden en dankten voor hun bevrijding.

Discussie

De eerste christengemeenten, waar-over gelezen kan worden in het Nieuwe Testament, namen het principe van een gewijde rustdag over. Maar zij kwamen uit op een andere vorm: voor hen was juist de eerste dag van de week een heel bijzondere, heilige dag. Dit was namelijk de dag waarop Christus was opgestaan en zich weer liet zien aan de discipelen. In 321 stelde keizer Constantijn in dat de zondag een verplichte rustdag zou worden. Dit om de christelijke zondagsrust te bevorderen in de hele samenleving. Zestig jaar later wordt er met een vergadering in Thessaloniki besloten dat ook slaven vrij zijn op de zondag.

De keuze voor de zondag als rustdag is een gevolg van een discussie onder de eerste christenen: was de sabbat iets voor joden, of moesten zij zich er als niet-joden ook aan houden? De uitkomst van de discussie

was dat de rustdag wel in ere gehouden moest worden, maar dan op de zondag. Ook wilden ze er geen vastomlijnde vorm voor kiezen met allerlei regeltjes, zoals de Farizeeën die hadden gecreëerd voor de joden. Een gewijde rustdag zou vooral bedoeld zijn als een bijzondere dag om God te eren en rust te nemen.

Ontspanning

Hoe de rustdag eruit ziet, daar zijn al vanaf de invoering van de rustdag verschillende meningen over in omloop. Ontspannende uitstapjes of activiteiten op de zondag zijn al eeuwenlang een discussiepunt: tijdens de Dordtse synode in 1618 werd er al geklaagd over allerlei activiteiten die op de zondag plaatsvonden.

Dat is vandaag de dag niet anders. Sommige protestanten hebben er geen moeite mee om op zondag wat te doen voor hun werk of opleiding, anderen vinden dat er alleen noodzakelijk werk gedaan mag worden. Sommigen zien de kerkgang als het belangrijkste onderdeel van de dag en blijven de rest van de zondag het liefst thuis, anderen gebruiken de rustdag als een dag voor ontspanning door leuke uitstapjes te maken. En zo leeft ieder het gebod om de zondag in ere te houden, op zijn eigen manier na.





'Geen bijbels tussen de bloemkolen'

In 2002 richtte Clara Sies samen met haar man Sjaak in Rotterdam de eerste voedselbank op. Dat initiatief kwam voort uit hun eigen ervaring met armoede. "Ik weet hoe het is om bang te zijn voor schuldeisers, om de post niet open te maken en de telefoon niet op te nemen."

Deze zomer besteedt Petrus aandacht aan het onderwerp 'Armoede in Nederland'. Hoe zetten kerken en diaconieën in het hele land zich in om mensen in armoede te ondersteunen en sociale uitsluiting tegen te gaan? Vandaag: een interview met Clara Sies, over de oprichting van de Voedselbank.

Clara en Sjaak Sies ondervonden in de jaren tachtig hoe schrijnend armoede ook in Nederland kan zijn. Clara: "Mijn man en ik hadden jaren een eigen bedrijf, een winkel in kleding en sieraden. In 1986 moesten we de winkel door een aantal tegenslagen sluiten en bleven we met een forse restschuld zitten. We moesten saneren. Er waren toendertijd nauwelijks instanties die daarbij hielpen, dus we hebben dat zelf gedaan met veel hulp van mensen om ons heen. We hadden in die tijd vier opgroeiende kinderen, dat was enorm beknibbelen. We hebben maanden zonder stroom gezeten en zelfs drie jaar onverzekerd rondgelopen. Ik dank God op mijn blote knieën dat er in die jaren niets met ons is gebeurd."

Voedselpakketten

Toen de sanering was afgerond klopten Clara en Sjaak aan bij het arbeidsbureau. Daar kregen ze te horen: "Geen diploma's? Al wat ouder? Dat gaat 'm niet worden, ga maar vrijwilligerswerk doen." Dat was het moment dat Clara en Sjaak besloten iets te betekenen voor anderen. Clara: "Ik weet hoe het is om bang te zijn voor schuldeisers, om de post niet open te maken en de



Bron: PETRUS.PROTESTANTSEKERK.NL



telefoon niet op te nemen. Ik weet hoe het is als je niets leuks kunt kopen voor een kinderfeestje, je rekeningen niet kunt betalen." Clara en Sjaak richtten Stichting Voedselbank Nederland op en via contacten met tuinders en een lokale bakker deelden ze pakketten uit met groente en brood. "Begin 2003 bracht Sjaak doosjes met voedselwaren naar zo'n 30 gezinnen. Inmiddels zijn er ruim 170 voedselbanken, waar 11.000 vrijwilligers pakketten uitdelen aan zo'n 35.000 huishoudens."

Koffie en een praatje

Clara constateert dat vooral kerken en diaconieën het concept van de voedselbank hebben omarmd. "Kerken waren heel blij dat ze weer een wijkfunctie kregen, dat waren ze een beetje kwijtgeraakt." Diaconieën kunnen zelfs nog meer betekenen, ziet Clara. "Als je toch een uitdeelpunt hebt voor voedselpakketten, schenk dan ook een kopje koffie en maak een praatje. Dat kan zoveel voor mensen betekenen. Wij kregen ooit de reactie: 'Ik ben heel bij met de pakketten, maar nog waardevoller zijn de gesprekken bij het afhaalpunt. Daardoor heb ik God weer een beetje teruggevonden.' En nee, ik pleit er niet voor om de voedselbank in te zetten voor evangelisatie. Andries Knevel vroeg mij ooit in een interview: 'Je stopt dus geen Bijbels tussen de bloemkolen?' Dat klopt. Ik zit meer op de lijn van Franciscus van Assisi. 'Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.' Kijk hoe je er kunt zijn voor mensen. Luister en vraag heel eenvoudig: 'Wat kan ik voor je doen?'"

Kunnen diakenen er eigenlijk aan bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zijn?" "Ik worstel met die vraag", zegt Clara openhartig. "Ik denk dat de armen altijd onder ons zullen zijn en dat diaconieën altijd iets voor hen kunnen betekenen. Misschien krijgt dat in de toekomst een ander gezicht, dat zou kunnen. Maar voorlopig zijn voedselbanken nog wel even nodig, vrees ik."

Gedicht

Gebed: Als er muren

*Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.*

*Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.*

*Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.*

*En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.*

Amen

Harmke Heuver

Bron: PETRUS.PROTESTANTSEKERK.NL

Van de Diaconie

Beste mensen,

De collecten hebben in juni het volgende opgebracht:

juni	Diaconie	€ 105,00
6 juni	KiA-project Z 009087	€ 231,67
13 juni	PKN-Dorpskerkenbeweging	€ 76,98
20 juni	Diaconie	€ 103,15
27 juni	Diaconie t.b.v. Noodhulp Madras	€ 224,20

Voor de Kerk werd totaal € 635,45 ontvangen.

In juli waren de collecte-opbrengsten;

juli	Diaconie	€ 337,60
4 juli	PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat	€ 114,30

Voor de Kerk werd totaal € 466,00 ontvangen.

In juni en juli is € 120 door de Diaconie ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Crematorium Project Helpende Handen India

In ons vorige kerkblad van eind juni meldde ik al de verwachte opbrengst van ruim € 500 voor dit doel. Uiteindelijk zijn er toch nog meer extra giften via de bank ontvangen, zodat we met inzet van de toegezegde 'verdubbelaar' van onze Diaconie een totale donatie van € 1.240 hebben kunnen doen. Een bijzonder mooi resultaat!

Elders in deze KerkOnderweg een artikel van onze welbekende Stichting Santpoort helpt Madras, waarin dit ook wordt vermeld en tevens met een uitgebreide toelichting van activiteiten, donaties en vrijwilligers(werk).

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti

Als u dit leest, zal de collecte van 29 augustus reeds gedaan zijn en die is bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De opbrengst zal door onze Diaconie gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA (<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/>)

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.

DANK!

Met een hartelijke groet, Jan Bothof

Jaarrekeningen van de Kerk en de Diaconie zijn definitief vastgesteld

De financiële huishoudboekjes over 2020 van de Kerk en de Diaconie zijn definitief vastgesteld. In het vorige kerkblad hebben we gemeld dat de Algemene kerkenraad de rekeningen voorlopig had geaccordeerd en dat er tot 1 augustus door u als kerklid opmerkingen konden worden gemaakt. Die zijn er niet geweest dus de cijfers zijn nu definitief. Inmiddels hebben we ook van het classicale college dat de rekeningen

controleert een fiat gekregen.

In het verleden waren we gewend financieel verslag te doen op gemeentevergaderingen in zowel de Dorpskerk als in het Kruispunt, dat is al een paar jaar niet gebeurd. Wellicht dat we de draad dit najaar weer kunnen oppakken?

Boekhoudkundig hebben we het jaar afgesloten met een negatief resultaat van €71.308. Dat is 'beter' dan verwacht, het begrote tekort was ruim 2x zo groot. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- hogere opbrengsten 'levend geld' dan begroot
- 'kosten gebouwen' waren lager, net als onze 'algemene kosten'
- opbrengst verkoop van een deel van onze aandelen

Tegelijk is op de balans de waarde van onze gebouwen sterk toegenomen omdat ze anders zijn gewaardeerd. Zie de grote bedragen bij de posten 'incidentele baten' en 'toevoeging bestemmingsreserves'. De nieuwe landelijke PKN-regels zijn dat de waarde van gebouwen, behalve de kerken, moet zijn gebaseerd op de actuele waarde, dus de werkelijke waarde. Dat betekent dat de kosterij in Santpoort en de pastorie in Velsbroek in de boekhouding aanzienlijk meer waard zijn geworden. De boekwaarde was namelijk aanzienlijk lager dan de WOZ-waarde.

Als CvK juichen we het toe dat op deze manier een duidelijker inzicht ontstaat in de reserves. En wat dat betreft zijn we geen armlastige gemeente: we hebben een 'algemene reserve' van meer dan 2,5 miljoen euro. Ontstaan door de verkoop van kerken en pastorieën bijna 20 jaar geleden, gemiddeld een gunstig beursklimaat en stijgende waarde van onroerend goed. We willen als CvK ons de komende tijd met de kerkenraad beraden over de inzet van het vermogen. We voelen ons 'ongemakkelijk' bij zo'n grote reserve. Natuurlijk moet je vermogen achter de hand hebben voor 'magere' jaren. Daarnaast is het beleid om met de opbrengst van onze beleggingen ons huishoudboekje aan te vullen. Dat is hard nodig want het zogenaamde 'operationele resultaat' was bijna - €117.000. We blijven zuinig, elke uitgave wordt beoordeeld.

Ons uitgangspunt blijft hierbij dat verantwoord investeren mogelijk moet zijn. Investerings die passen binnen het beleidsplan en de doelstelling van onze gemeente ondersteunen.

Onze beleggingen zijn in 2020 wonderwel op peil gebleven. Als je dividenden en onttrekkingen meeneemt is er sprake van een positief saldo. Daar zijn we blij mee. Het is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, dat weten we allemaal. In 2020 en ook in het voorjaar van 2021 hebben we onze wijze van beleggen aangepast. Hierdoor worden de kosten vermindert en verwachten we bovendien een hogere vermogensgroei.

Overige opmerkingen:

- minder kosten voor pastoraat zijn omdat ds. Vonkeman 70% is gaan werken.
- het opgeheven verjaardagsfonds in Velsbroek zorgde voor een extra gift, gebruikt om deels de kerk-tv in Velsbroek te bekostigen
- verlies aan huurinkomsten van het Kruispunt is opgevangen door extra verhuur aan een basisschool in de Dorpskerk
- de collecte-inkomsten waren bijna 20% minder dan in 2019

- de onderhoudsfondsen voor de beide kerken zijn goed gevuld, totaal bijna €200.000

Heeft u vragen? Laat het weten aan de penningmeester,

Hans van Alten en Gerrit Out,
cvkpenningmeester@pg-spvb.nl
cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Samenvatting van de cijfers van de kerk over 2020:

	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	38.000	29.485	34.067
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	36.000	35.992	34.954
Bijdragen van leden en anderen	130.100	148.606	150.907
Door te zenden collecten en giften	-	-	7.859
Totaal baten A	204.100	214.083	227.787
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	42.050	61.332	64.655
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.000	729	2.965
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.900	44.413	39.597
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	127.500	136.374	173.664
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	31.500	8.872	5.619
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.500	10.296	10.602
Salarissen en vergoedingen	32.800	28.252	26.764
Kosten beheer, administratie en archief	27.500	26.644	21.907
Rentelasten/bankkosten	11.600	14.114	14.873
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	7.859
Totaal lasten A	290.350	331.026	368.505
Operationeel resultaat (A)	-86.250	-116.943	-140.718
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	578.841	251.696
Incidentele lasten	-	-3.751	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	575.090	251.696
Resultaat verslagjaar (A+B)	-86.250	458.147	110.978
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-529.455	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-529.455	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-86.250	-71.308	110.978



Kijktip: terug naar je oude school

Wat weten we vaak slecht wat er bij anderen van binnen speelt, realiseert Kees-Jan Mulder zich bij het zien van de Netflix-serie Grand Army.

Kees-Jan Mulder
Filmmaker en theoloog

Afgelopen dagen nam ik een film op op mijn oude middelbare school. Dat was een rare en fantastische gewaarwording. De meeste leraren zijn anders, de muren hebben een likje verf gekregen, maar het gebouw is precies hetzelfde gebleven. En zo gauw ik de wc inloop, weer door de gangen ren en op het plein sta ben ik weer veertien - in één tel ben je er weer, wie ik toen was, wat ik toen voelde.

Ik ben ooit met film begonnen omdat er videoclips waren die datzelfde voor elkaar kregen: in één tel brachten ze me in een nieuwe wereld, maakten ze me iemand die ik wilde zijn, tilden ze me op, lieten ze me grijnzen. Als dát bestond dan wilde ik het kunnen maken - en nu doe ik het. Dat je er eerst van droomt en het dan doet. En dat je het dan kan laten zien zodat een ander het óók voelt. Dat is waarom ik verliefd ben op film.

Bron: PETRUS.PROTESTANTSEKERK.NL

Wat er van binnen speelt

De serie Grand Army op Netflix gaf mij dezelfde ervaring als bij het clipjes-kijken als veertienjarige: in één keer ben je er, op die school, waar iedereen een buitenkant heeft die zo anders is als wat er binnen speelt. Grand Army slurpt me naar binnen. Omdat je snápt waarom het ene meisje boos is, de ander écht geld nodig heeft en de derde absoluut niet wil wat anderen denken dat ze wil, omdat je ze ziet botsen en snapt dat het niet anders kan, omdat je tot in je tenen gerechtigheid voor ze wil maar óók snapt waarom dat niet vanzelf komt, kreeg ik op enig moment een soort roes, een soort extase: dit is wie we zijn, als mensen. Wat een geklooi, wat hebben we veel genade nodig, en wat zijn we toch ijsbergen met elkaar. Wat is er veel waar ik geen weet van heb. Wat is het absurd en troostend en geruststellend om te geloven in iemand die me ként - en die die ander ook kent.

Ik moet als filmmaker vaak de neiging onderdrukken om iets in te koppelen, een boodschap over te brengen, om mensen iets aan hun verstand te brengen. Een wijze vrouw zei eens tegen me dat het genoeg is om de mens te laten zien zoals 'ie is. Daar slaagt Grand Army wonderwel in. Ik weet niet hoe de serie afloopt want ik ben nog halverwege. Misschien tip ik je iets dat slechter afloopt dan ik hoop. Maar als je voor even gekatapulteerd wil worden naar de tijd die je mist als je weer voelt hoe die was - probeer dan een afleveringetje.



Eduard Karl Gustav Lebrecht Pistorius: *Bijbellezen*, Rijksmuseum. Interieur waarin de vader voorleest uit een bijbel. Aan tafel zit een oude vrouw met gesloten ogen, bij haar voeten knielt een jong meisje. Naast de vader luistert een jonge vrouw, links van haar staat een jonge man te gapen. Een jongen kijkt door het venster links naar binnen. Links een spinnewiel, rechts een kat bij een wasmand. Aan de wand hangen een klok en een geweer.

Bijbellesrooster 3 september tot 8 oktober

September

vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie

dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalm 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?

Oktober

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



Liftadvies

R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Oplevingen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

ChristenUnie

Geef geloof een stem

De ChristenUnie is ook in de IJmond (o.a. Velsen en Heemskerk) actief.
In Velsen heeft de CU al jaren een zetel in de Gemeenteraad.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de CU in Velsen dan vindt u informatie op <https://ijmond.christenunie.nl>

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid van de ChristenUnie. En actief worden binnen de Fractie danwel het Bestuur is zeker mogelijk.

Neem gerust contact met ons op. U kunt mailen naar Fractie@velsenchristenunie.nl of bellen naar

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.



J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velsbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

*In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!*

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 - 13:50
Bso van 4 - 12 jaar voor- en naschool.

Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velsbroek

www.dekleinereiziger.nl



Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- "DOE-HET-ZELF" VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat



Uw adres voor:

- **Administraties (zfp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.: 023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

Alle diensten beginnen om **10:00 uur**.

5 september	Mw. ds. J. van der Velde	Kruispunt
	Startzondag Santpoort:	
	Mw. ds. G. Polderman	Dorpskerk
12 sept.	Startzondag Velsersbroek:	
	Ds. J.W. van den Berg	Kruispunt (HA)
	Ds. J. van Aller	Dorpskerk
19 sept.	Ds. K. Bras	Kruispunt
	Mw. ds. G. Polderman	Dorpskerk
26 sept.	Ds. W. Zaagsma	Kruispunt
	Ds. K. Bras	Dorpskerk
3 okt.	Ds. J. van den Bogert	Kruispunt
	Mw. ds. G. Polderman	Dorpskerk

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: dhr. ds. Henk Reefhuis

Scriba: vacature e: scribasantpoortvelsersbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsersbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. J. van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek.

DIACONIE

Voorzitter: Vacant

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-
nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

05 Sept. Rinus v Loo

12 Sept. Annette Hovius

19 Sept. Jody v d Velden

26 Sept. Yvonne Vreeken

03 Okt. Simone Blom

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: scribaatvelsersbroek@gmail.com

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

-

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velsersbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT (ambulant)

Ds. Joep van den Berg,
Componistenlaan 223, 2215SR Voorhout
t: 06-23830775 e: johanwvandenber@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOR

Alies Passchier, t: 06 12218039

e: alies.passchier@gmail.com

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink
en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082HA
Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 8 t/m donderdag 23 september

2021 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsersbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.

Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

5 september mw. P. Muller 023-5262736

12 september mw.S. Meulenbelt 06-20247493

19 september dhr. E. van der Kooij 06-15890135

26 september mw. A. Hurkmans 023-5371086

3 oktober dhr. J. Morren 023-5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

5 september dhr. M. de Groot 023-5376942

12 september dhr. H. Kusters 023-5377422

19 september mw. S. van der Kaaij 023-5375358

26 september mw. C. van Woensel 023-5381515

3 oktober dhr. H. Wispelwey 023-5376676

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembucht 146, 1991GB Velsersbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993
e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem
t: 023-5834656 en 06 43715888
e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzereлина@gmail.com.