

Velserbroek, 16 april 2017
Geloofsgetuigenis door Inez Linthorst

Inleiding: Vanaf 1991 hangt aan mijn prikbord thuis de bewerking door Huub Oosterhuis van de eerste twee regels van de Geloofsbelijdenis van Nicea.
Na de doopdienst gisteren waarin ik deze belijdenis heb beaamd,
wil ik graag met dank aan Huub Oosterhuis mijn eigen uitleg geven aan deze eerste twee regels.

“IK GELOOF IN GOD DE ALMACHTIGE VADER”

GELOVEN ?

Als dat betekent:

Ik hoop op
Ik verlang naar
Ik vertrouw mij toe aan...
Ik KIES om te vertrouwen
Ik leef het Woord van God
Ik geloof dat LIEFDE mogelijk is...

IK?

Van: Wie ben ik om...? Who...me??
Bang en bezorgd
Vaak twijfelend en wantrouwend
Nog een beetje nat (!) achter de oren
Denkend dat ik alles perfect moet doen en weten ...
Mijn leven lang verlangend naar contact...

Naar: Brandpunt voor Uw Licht
en leeg genoeg om Uw licht door te laten

GOD?

Begin
Nieuw begin
Vrijheid scheppende vrijheid
God is een werkwoord
Bron van licht
Licht van licht
Heilige Tom Tom

OHM (ik zing de mantra)

(Ohm..... asatoma satgamaya, tamasoma djottir gamaya,
mitjorma amritam gamaya)

Eeuwige, leid mij van de leugen naar de waarheid,
van de duisternis naar het licht, van de vergankelijkheid naar de eeuwigheid.

WAARHEID in alle talen en geloven van de wereld

ALMACHT?

Als dat betekent:
Vriendschap en ontferming
Verzoening
Liefde sterker dan de dood.....
"liefde sterk als de dood"

VADER?

Moeder-Vader
Een of twee moeders, een of twee vaders
open armen
ouderschap

En als **Ouderschap** betekent:

Ruimte geven
Ruimte behoeden
Ruimte herstellen

Opdat geen mensenkind geslagen , opgeofferd of verhandeld wordt!

EN IK GELOOF IN EEN HEER JEZUS CHRISTUS

HEER?

Als dat is : Kurios Jesous, de enige echte.
NIET de heren (en dames) van de markt van de zorg,
van de reclame, van het geld, van de bangmakerij.....
van de verslaving waaraan dan ook..
maar Jezus , Heer en God

CHRISTUS?

Liefdevolle en moedige heelmeeester
Groot voorbeeld
Rebel
Held van ondersteboven
Sloper van Heilige Huisjes
Ziener van mogelijkheden
Vertaler van het licht van God
Mijn liefdevolle verbinding
Mijn steun in de rug.
Mijn toegang tot Wijsheid

Lied dat mij raakt : "...naar U gaat mijn verlangen uit,
Heer mijn God ik ben zeker van U.."

**Ja , ik geloof in God, Vader Almachtig en in zijn Zoon
Jezus Christus.
Amen**

